

Inlopertje

Maandblad van Inloophuis Emmen. April 2022



(Van schoolplaten.com)

PASEN 2022

Redactioneel/inleiding

Een nieuwe uitgave van het Inlooptje. Begin (niet meteorologisch, want dat was in maart al zo) van het voorjaar. Pasen valt laat dit jaar, terwijl in maart er een aantal mooie en warme weken waren. Wederom ook een aflevering van de rubriek *Even Voorstellen* door Michel Goudriaan. Daarin laat Michel de lezers/bezoekers door een vaste vragenlijst kort kennis maken met iemand verbonden aan het Inloophuis. Wie iemand is en wat diegene doet of zoekt in het Inloophuis.

In dit Inlooptje onder meer een aankondiging voor een activiteit met Pasen (wel even opgeven, zie verderop). De vorige keer was dat een groot succes met paashaas Michel Nijman. Lyset vertelt over haar opvoedkunde als moeder. Dat het nu ze zelf moeder is zij toch anders aan kijkt hoe zich te gedragen dan vroeger naar ouder(s) van andere. Samengevat met de lijfspreuk van Bredero (dichter en toneelschrijver rond de eeuwwisseling 16e/17e eeuw): “‘t kan verkeren”. Wat je vroeger dacht, kan wanneer je het zelf betreft, ineens toch anders blijken. Verder stukken van Paul van der Sluis en Henk Staats. Het eerste stuk van hem sluit mooi aan bij de daarna volgende aankondiging.

Ik blijf een oproep doen aan jullie als lezers. Als je een artikel of stukje wil schrijven over wat jou interesseert of jij wat van af weet of een ervaring die je wilt delen met de lezers, stuur dan dit in. Deadline is 20 april voor de uitgave van mei 2022. Stuur in Word, Open Office of Pages (geen PDF) naar paulvdsluis@hotmail.com Als iemand graag iets zou schrijven en niet goed weet om te gaan met computers en tekstverwerking, dan is er vast wel iemand in het Inloophuis die daarbij kan helpen. Ik ben zeker ook bereid om te helpen.

Het lijkt wel heel lang geleden dat er bijna niets mogelijk was in het Inloophuis door de corona maatregelen. Toch is het nog maar een aantal maanden terug. De competities lopen op volle toeren. Het darten, klaverjassen, poolen en sjoelen vinden gretig belangstelling. Verder zijn er steeds meer activiteiten in en buiten het Inloophuis. Je merkt ook dat veel bezoekers daar naar snakten. Naast de activiteiten rondom Pasen, wordt er in april twee keer een bezoek aan een wedstrijd van FC Emmen gebracht. Er is al een spelletjesmiddag geweest en op dinsdagmiddag zijn er mensen die volop creatief zijn. Het fysieke mee eten in het eetcafé is weer helemaal terug en populair, samen sociaal en gezellig eten blijkt toch een grote drijfveer te zijn. Op mijn oproep wat er op de voorkant moet komen, was er maar 1 reactie en vandaar heb ik ook de invulling daaraan aangepast.

Veel leesplezier.

Paul van der Sluis

Algemene (contact)informatie

Het Inlopertje is het maandblad van Inloophuis de Emmer Dennen van Cosis.

Inloophuis adres: Boslaan 135, 7822 EP Emmen.

Telefoonnummer: 088 8789628/Internet:

www.inloophuisemmen.nl

Eindredactie Paul van der Sluis e-mail: paulvdsluis@hotmail.com

Verjaardagen april 2022

19 april Roelof

Lunchcafé/Eetcafé

Van maandag tot en met vrijdag is er een lunchcafé van 11:00-13:00. Met broodjes, uitsmijters, tosti's en soep. Aantal dagen iets speciaal. Actueel o.a.: (prijzen onder voorbehoud van wijziging/aanpassing)

Dranken

Koffie en thee	0,40
Senseo	0,50
Melk	0,30
Sinas, cassis, cola (light)	1,00
Chocolademelk	1,00
IJsthee	1,00

In een eerder Inlopertje kun je een uitgebreidere versie van de lijst zien.

Speciaal maandag o.a. broodje hamburger+saus voor 1,40

Speciaal woensdag o.a. kaassoufflé, (groente)kroket, frikandel voor 1,00

Speciaal donderdag gehaktbal voor 1,20/met saus 1,40/broodje gehaktbal voor 1,40/met saus 1,60

Eetcafé maandag-vrijdag ook fysiek weer open. Opgeven zoals altijd voor 13:00 uur. Om 17:00 uur eten in het Inloophuis. Er kan ook nog steeds afgehaald worden tussen 16:30 en 17:00 uur. Geef dus aan of je wil mee eten of wilt afhalen. Zoals gewoonlijk staat het menu weer op de achterkant.

Het inloophuis is maandag-vrijdag van 11:00 tot 18:30 uur geopend. En zondagen 10 en 24 april.

(sluitingsdata! Goede Vrijdag 18 april, maandag Tweede Paasdag 20 april en woensdag 27 april Koningsdag)

Zin in de lente !

Het woord lente is afgeleid van lang. Het lengen der dagen... Hoe we weer geen echte winter hebben gehad. Wel als het gaat om licht en donker. Dat is elk jaar weer hetzelfde. Korte dagen en lange nachten. Hoe het donker in de winter de baas is.

Heel langzaam elke dag wat langer licht. Ook komt de zon steeds vroeger op. Meteorologisch begint de lente al op 1 maart. Ik hou het vaak bij astronomisch. Dan is 20 of 21 maart de begindatum. Evenwicht tussen licht en donker. Ongeveer even lang licht dan donker. En daarna worden de dagen langer en langer. Het licht wint steeds meer terrein.

In mei leggen alle vogeltjes een ei. Ook van vroeger. De natuur komt tot leven en iedereen heeft er weer zin in. Dat zie je ook elk jaar weer terug. De glimlach op het gezicht van de mensen bij de eerste 20 graden dagen. Rokjesdag noem ik ook even. De eerste dag dat de rokjes weer in het straatbeeld verschijnen.

Nu 11 maart en nog nooit zoveel zon in maart als deze eerste 10 dagen. Elke dag een beetje warmer. De eerste 15 graden dagen zijn in zicht. Na een echte ouderwetse en koude winter is dat nog leuker.. De winter die steeds meer op een verlengde herfst gaat lijken.

Wakker worden en zo zijn er ook mensen die een winterslaap houden. Alles op een laag pitje en weinig zin om iets te ondernemen. Zelf hebben we een weekend vrij abonnement. Hoe we er in de winter weinig gebruik van maken. Zo gauw het dan weer beter weer wordt, hebben we er weer zin in.

Zonlicht en daglicht en de invloeden op mijn stemming. Ik merk wel dat ik na al die zon van de laatste dagen meer zin heb. Hoe ik altijd al veel buiten ben. Zomer en winter maakt me niet zoveel uit. Met een echte zachte winter ben ik ook veel te vinden op mijn vaste plekjes. Daglicht en buiten zijn ben ik ook gewoon nodig.

Pasen hoort ook echt bij de lente. 6 weken na carnaval. Het heeft weer alles te maken met de eerste volle maan na het astronomische begin van de lente. De eerste volle maan na het begin van de lente. En de eerste zondag na deze volle maan is het Pasen. Dan 6 weken terug voor carnaval.

Hoe ik van alle jaargetijden hou en nu wat meer van de lente. Wachten tot het blad weer aan de bomen komt. De eerste bloeiende struiken zien, is altijd weer een feest. Het frisse groen en de vele vogeltjes. Lammetjes in de wei en de bedrijvigheid zien op het boerenland.

Ook elke dag wat meer licht en steeds later de lampen in huis aan. Zomertijd en een sprongetje van een uur als het gaat om in de avond langer licht. Dit jaar in de nacht van 26 naar 27 maart. Opstaan bij daglicht en niet meer in het donker je weg zoeken !

Wakker worden van de vogeltjes. Wonen in de bouw en soms het gevoel hebben en krijgen dat ik midden in het bos woon. De vogeltjes voeren. Niet omdat het nodig is, maar omdat je ze een lui leven gunt : -)

Nu dus even lang leve de lente !!

Henk Staats

Pasen 2022



Paaslunch

Donderdag

14 april

Van 12.00 tot

13.30 uur !

Opgeven verplicht. Opgeven tot maandag 11 april. Kosten € 4,00 Betalen bij opgave !

Nootje schieten

Donderdag 14 april

Aanvang 14.00 uur

Geen kosten en opgeven hoeft niet

Donderdag 14 april geen lunchcafé en geen darten.

Vrijdag 15, zaterdag 16, zondag 17 en maandag 18 april zijn we gesloten !



Weetjes over Pasen

Aangezien tijdens deze uitgave van het Inlooptje van april 2022 Pasen valt, is er naast een voorkant daarover ook een korte rubriek met wetenswaardigheden rondom Pasen.

- A. Pasen zal als begrip vooral bekend zijn als het christelijk feest waarbij zij de wederopstanding van Jezus Christus vieren. Volgens dat verhaal werd Jezus gekruisigd op de vrijdag (Goede Vrijdag) en volgde zijn opstanding of ook verrijzenis op de zondag er na;
- B. De gebeurtenissen in het christelijke Pasen spelen zich af rondom het Joodse Pesach feest;
- C. Het Pesach feest is in het jodendom een belangrijk feest waarbij het einde van de slavernij van de joden in Egypte onder de farao wordt herdacht en leidde tot de uittocht uit dat land (exodus);
- D. Jezus zou met zijn discipelen (volgers) voor dat feest in Jeruzalem zijn. Daar zou dan het verraad van Judas zijn gebeurd. Jezus werd gevangen genomen door de Romeinse bezetter en gekruisigd;
- E. Op de zondag na de kruisiging op de vrijdag zouden vrouwen naar het graf gaan om het lichaam te verzorgen. Het graf was echter verlaten. Dit geldt als de wederopstanding;
- F. Op de Nederlandse televisie wordt sinds 2011 *The Passion* uitgezonden op de donderdag voor Goede Vrijdag. Het vertelt het verhaal van de aanloop naar de kruisiging van Jezus in de vorm van bestaande liedjes. Er is elke uitgave 1 vast lied. Zwart Wit van Frank Boeijen. Verder zijn er steeds andere liedjes. Van onder andere Nick en Simon, André Hazes en Bløf;
- G. De rollen van Jezus, Judas en anderen worden door bekende mensen, artiesten en acteurs gespeeld. Jezus is door bijvoorbeeld Danny de Munk gespeeld, verder door Syb van der Ploeg (De Kast), René van Kooten gespeeld;
- H. Het is steeds in een andere plaats. De eerste in Gouda, daarna o.a. in Rotterdam, Den Haag, Groningen en dit jaar in Doetinchem. In 2020 werd er geen gehouden i.v.m. Corona. Wel was er een soort collage van vorige uitzendingen en registraties van de diverse deelnemers thuis. Het lied Geef mij je angst van André Hazes/Guus Meeuwis werd door alle deelnemers in een verbinding apart meegezongen met beelden van vorige edities;
- I. Volgend jaar 2023 valt Pasen op 9 april, in 2024 vrij vroeg op 31 maart, maar in 2031 zelfs zo laat als op 25 april.
- J. Alvast een prettig Paasweekend, waarop ook het Inloophuis gesloten is.

Paul van der Sluis

Even voorstellen:

Cindy

Waar ben je geboren? Wanneer?

Ik ben geboren in Barger-Compasuum op 27 september 1980

Welke school doe je/heb je gedaan?

Eerst basisschool. Daarna IVBO

Wat is jouw woonsituatie?

Begeleid zelfstandig met begeleiding steunpunt Rietlanden

Hoe ziet jouw weekindeling eruit?

Ik werk drie dagdelen in de inloop. Dit zijn geen vaste dagdelen. Verder doe ik het huishouden. Verder koffiedrinken op het steunpunt.

Hoe gaat het met je?

Het gaat goed met me.

Hoe ben je bij het inloophuis terecht gekomen?

Ik ben hier terechtgekomen via mijn job-coach. Ik was op zoek naar een plekje zonder stress en werkdruk en ik heb ervaring met horeca.

Wat betekent het Inloophuis voor jou?

Als ik binnen kom voel ik me direct welkom en ik krijg dan het gevoel dat ik er echt bij hoor.

Wanneer kunnen we je in het inloophuis vinden?

Ik heb geen vaste dagen. Het streven is drie dagdelen.

Wat wil je dat de mensen van het Inloophuis van jou weten?

Ik kom hier nog niet zolang dus ik ken de meesten nog niet zo goed. Ik probeer me wel altijd aan te passen en rekening te houden met de ander

Heb je ook hobby's?

Computeren en dan vooral spelletjes doen. Voetbal kijken. Ik ben fan van Feyenoord. Ik doe vrijwilligerswerk bij voetbalclub SVBC. Ik heb daar bij de dames gevoetbald.

Wat zijn jouw toekomstplannen?

Gezond blijven. Ik wil bij het inloophuis blijven werken.

Wil je nog iets kwijt?

Goede vragen. Ik heb alles wel kunnen vertellen.

door Michel Goudriaan met assistentie van Henk Staats

Fabelachtige Fantastische Fascinerende Feiten

Eind vorig jaar (editie november) begon ik een nieuwe rubriek. Voor alle duidelijkheid: deze dus. Tijd voor een volgende aflevering. Ter opfrissing van het geheugen. In deze rubriek kan een onderwerp of thema worden besproken, maar het kunnen ook losse feiten en weetjes zijn. Als lezers overigens een vraag hebben over iets of iets willen weten (zoals bijvoorbeeld ook gebeurt in de vraag van vandaag van de kijker bij RTV Drenthe) dan mogen ze dat mij ook laten weten. Dan duik ik er in en kijk of ik daar wat zinnigs over kan mee delen.

Hermann Göring zal bij vele lezers bekend zijn als nazi kopstuk en re achterhand van Hitler. Zijn broer Albert als helper van Joden niet zozeer. Het hemd is nader dan de rok is een gezegde zoals in het Engels *Blood is thicker than water* wat betekent dat familie voor gaat en dichter bij staat dan anderen of iets anders. Overigens de rok is een oud kledingstuk en werd door mannen en vrouwen over het hemd gedragen. Dit staat wel erg haaks op het volgende: of hoe broers verschillend kunnen zijn

- Lezers die iets van geschiedenis of de Tweede Wereldoorlog weten, zullen wel gehoord kunnen hebben van de volgende man. **Hermann (Wilhelm) Göring** (1893-1946) was een van de kopstukken van Nazi Duitsland en het Derde Rijk naast Hitler, Goebbels en Himmler. Hij werd ook wel gezien als de belangrijkste man na Hitler en was de door hem aangewezen opvolger.

Wie was Hermann Göring? Hij was een piloot in de Eerste Wereldoorlog. Hij kwam al in het begin van de nazipartij daar bij in 1922. Tijdens de beroemde poging tot een staatsgreep in de Bürgerbräukeller in München, beter bekend als de Bierkellerputsch, speelde Göring een belangrijke rol. Als leider van de SA (Sturmabteilung) moest hij de orde houden in het brouwerijcafé. De vrijgelaten kopstukken trokken hun woord in en seinde de de politie in. Bij de ontstane wanorde werd Göring neergeschoten in zijn lies. Hij werd door SA-ers naar het huis van een meubelhandelaar gebracht. Daar werd hij door de vrouw van de handelaar Ilse Ballins en haar zuster verzorgd. Het ironische is dat deze Joods waren! De Ballins werden in 1938 tijdens de Kristallnacht opgepakt en in een concentratiekamp gezet. Göring zorgde er voor dat ze vrijgelaten werden.

Na verschillende plaatsen waar hij naar toe vluchtte (immers een van de leiders van de mislukte staatsgreep) kwam hij in Zweden terecht. Daar probeerde hij af te kicken van de door de verwonding opgelopen morfine-verslaving. Hij werd zelfs een keer in een dwangbuis geplaatst na een aanval op een verpleegster. Na terugkeer in Duitsland werd hij gauw de rechterhand van Hitler na diens machtsovername in 1933. Hij speelde ook een centrale rol in de beruchte Rijksdagbrand waarvoor de Nederlander Marinus van der Lubbe werd veroordeeld en geëxecuteerd. Dit werd ook aangegrepen door Göring om korte metten te maken met de communisten. Hij was ook een van de leiders die de aanslagen beraamde op de kopstukken van de SA waar Röhm de leiding had en als bedreiging voor Hitlers macht werd gezien. Dit staat bekend als de 'nacht van de lange messen'. De vroeger door Göring geleide SA werd van zijn kopstukken, waaronder de leider Röhm, ontdaan.

Later is daar veel meer over bekend geworden, maar toen kwam het officiële nieuws van de Hitler gezinde pers. In *The New York Times* van 1 juli 1933 stond wat de officiële versie was met aanvulling dat de bron eenzijdig was. Er staat dat de minister president van Pruisen (toen Göring) arrestatieteams had

gestuurd naar SA kopstukken waaronder Röhm. Deze zou zelfmoord hebben gepleegd, maar bleek later als de anderen vermoord. Hitler, Göring en de SS vonden dat de SA te machtig was geworden.

Göring zou tegen de aanval op Polen en de daardoor te verwachten oorlog met Frankrijk en Engeland zijn geweest. Zijn invloed nam af, waarbij hij wel veel kunstschaten van o.a. Joodse mensen in bezit had weten te krijgen. Tegen het eind van de oorlog leek hij weer in genade te zijn aangenomen door Hitler. Echter rond het einde van Hitler in de bunker was er een strijd tussen Göring en Martin Bormann. Deze laatste was inmiddels ook vertrouweling van Hitler. Heen en weer gezonden telegrammen door zowel Göring als Bormann met tegenstrijdige informatie viel in het voordeel uit van de laatste. Göring werd wegens hoogverraad gearresteerd. Bormann leek te zijn ontkomen. Geruchten waren dat hij in Zuid Amerika was of in de Sovjet Unie (Rusland) of zelfs in de V.S.. In de jaren 70 en 90 toonden onderzoeken van een gevonden lichaam aan dat het zeer waarschijnlijk Bormann was. Göring werd door de geallieerden gearresteerd en stond terecht in de Neurenberger processen veroordeeld tot de dood. Hij verzocht als militair het vuurpeloton, maar het werd de strop. Hij pleegde in de cel zelfmoord met een cyaankali-pil.

Dat het hemd soms niet nader dan de rok is of althans enigszins blijkt uit:

- **Albert Günther Göring** (1895-1966) was een van de broers van Hermann. Daar waar de nazi kopstuk wel geregeld Joodse mensen vrij liet of hielp, ging Albert verder. Hij was een tegenstander van het nazi regime en met name Hitler. Hij heeft voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog vele Joodse mensen en dissidenten geholpen. Albert moest niets van Hitler hebben. Hij was Rooms Katholiek en was wars van antisemitisme. Zijn afkeer van Hitler uitte hij ook publiekelijk. Hij liep dus wel risico, maar zijn achternaam en familieband met Hermann zorgde er voor dat hij niet werd aangepakt. Als dit wel gebeurde zorgde zijn nazi broer er voor dat hij gauw werd vrij gelaten. Meestal was het wel dat laatste wat hem hielp. Wat waar is en niet in de anekdotes van de meer heldhaftige voorvallen is niet helemaal duidelijk. Hij was wel uit een ander hout gesneden als Hermann. Albert zou een keer gezien hebben dat Joodse mensen op hun knieën de straat moesten boenen, Albert ging ook op zijn knieën om mee te boenen. Daarop beëindigde een officier de vernederende boen activiteit van die groep.

Als directeur van een fabriek in bezet Tsjechië zou hij minstens eenmaal een vrachtwagen naar een concentratiekamp hebben gestuurd om zogenaamd arbeidskrachten te krijgen om vervolgens deze gevangenen in het bos vrij te laten. Na de oorlog is hij vanwege zijn achternaam herhaaldelijk opgepakt en ondervraagd. Veelal zouden ooggetuigenverklaringen hem hebben ontlast. Hij werd na de oorlog niet als held vereerd en moest zich zelfs gedeisd houden. Later tegen het eind van zijn leven, maar vooral er na, kwamen er steeds meer aanwijzingen en eerbetoon over Albert zijn gedrag. Een poging om hem in het Joods/Israelisch oorlog en holocaust museum te krijgen mislukten. Die vonden dat er te weinig controleerbaar bewijs was. Vast staat wel dat hij tegen de nazi's waren en van een ander kaliber dan zijn broer.

(bronnen o.a.: Page One - Major Events 1920-1984 as presented in The New York Times, wikipedia en Dictionary of 20th century history)

Paul van der Sluis

Een open geest

Open staan voor alle invloeden om je heen zonder te kunnen filteren. Hoe je normaal alles wat je om je heen zit kunt filteren. Alles een plekje kan geven. Hoe je dan kunt omgaan met de media, de kranten, tv en mensen. Allemaal prikkels die soms tegelijkertijd op je af komen.

Zonder filter wordt het een warboel. Dan weet je even niet meer wat echt en wat nep is. Om het zomaar even te zeggen. Dan is de kans dat je er gek van wordt groot. Het kan dan uitmonden in een psychose en dan gaat het zijn eigen gang zonder dat je er nog invloed op hebt. Dan weet je even helemaal niet meer wat echt en wat nep mag zijn. Wat voor mij echt was is voor de ander complete waanzin : -)

Zien wat een ander niet ziet en niet kan zien. Drugs heeft men het dan ook weleens over. Onder invloed van geestverruimende middelen dingen zien die niemand anders ziet of kan zien.

Zonder drugs kan ook. Even geen grenzen meer hebben en meer zien dan een ander. Zonder drugs dan. Vaak genoeg meegemaakt. Dingen waarnemen en zien die ik normaal gesproken niet kon zien.

Moeilijk blijft het. Wat is echt en wat is nep. Wat doet mijn brein met mijn waarnemingsvermogen. Het brein blijft een boeiend iets. Denken en zien wordt er door bepaald. En wat doet slecht eten en drinken met dat brein... Te veel alcohol en te weinig andere voeding. Ook dat ken ik en de effecten ervan op mijn brein meegemaakt.

Anders ben ik wel. Niet het gemiddelde van alle afwijkingen dus normaal zijn. Alle eigenschappen die me mens maken en die ervoor zorgden dat ik psychotisch werd. Open staan voor. Weten dat er meer tussen hemel en aarde is. Dat de mens onder normale omstandigheden niet alles kan zien.

Doet me denken aan inheemse volkeren die een belangrijke beslissing voor de toekomst moeten nemen. Dan eerst zorgen voor geestverruimende middelen. Dan contact krijgen met geesten en daarna die beslissing nemen.

Geesten bestaan. Voorouders die over je waken. Waar je onder normale omstandigheden niet mee bezig bent. Zo af en toe ervaar je iets wat je niet kunt verklaren. Dan verder gaan met leven en er verder niet bij stil staan. Ook die mensen ken ik.

Of een zware lichamelijke ingreep en wat dat losmaakt in je brein. Later weten dat het allemaal nep was en het zich alleen maar afspeelde in je hoofd.

Het blijft een boeiende vraag. Is het allemaal nep en speelt het zich alleen maar af in je eigen brein. Of moet je het iets anders zien.... Geesten die je als speciaal zien en dan ben je 1 van de weinigen die ze kan zien en ze kan waarnemen..... Ik zag laatst een tv serie met dat thema. Bovennatuurlijk en bijzonder zijn. Veel meegemaakt op dat gebied. Vaak zie ik het als gekte en ziek zijn. De laatste tijd zie ik het een beetje anders... Twijfel. Soms is het gewoon ziek zijn. Soms is het iets anders : -)

Henk Staats

Lyset's Ditjes en Datjes

-Opvoeden ... Hoe gaat dat? Hoe moet dat?-

En dan opeens ben je toch echt moeder... En nu? Het eerste levensjaar ben je voornamelijk bezig met het verzorgen, voeden en het vinden van het juiste ritme. Op het moment dat je denkt in het juiste ritme te zitten, denkt je kindje er vaak alweer anders over. Op naar een nieuwe fase en dus ook een ander ritme. Zelf vond/vind ik dit wel eens lastig. Je moet steeds maar gissen en er vanuit gaan dat je kindje ook naar een volgende fase gaat en dus ook een ander ritme nodig is... Uit onwetendheid raadpleeg je maar weer internet. En ja hoor, er is weer een sprong gaande.

Uiteindelijk ga je de babyfase uit en kom je in de peuter leeftijd. Dan begint het opvoeden toch echt. Hoe gaat dat? Hoe moet dat? Wat laat ik toe? Waar liggen mijn grenzen als ouder? Ook erg confronterend en je wordt echt met je neus op de feiten gedrukt. Zo kon ik mij altijd ergeren aan kinderen die alles wat ze zagen ook kregen. Kinderen die luidkeels lagen te schreeuwen op de grond midden in het centrum of een winkel. Dan dacht ik: "Pak dat kind gewoon even aan". Wat ik ook vreselijk vond, is dat kinderen voortdurend om snoepjes of ander lekkers zaten te zeuren.

Tja, bij mij is het niet anders en weet ik inmiddels dat alles wat je eigen kind doet toch een stuk anders voelt dan het gedrag van een ander kind. Als mijn zoontje voor de zoveelste keer een bal leuk vindt dan ben ik geneigd om de zoveelste bal te kopen. Onder het mom hij vindt het zo leuk en doet zo zijn best. Als mijn zoontje bij het ontbijt liever een koekje of chocolade heeft, dan zet ik dat in om hem zijn broodje op te laten eten. Als mijn zoontje luidkeels op de grond rolt en het hele centrum laat horen dat ik hem onrecht aan doe, dan blijf ik kalm en troost ik hem. Dat pak slaag waar ik aan dacht bij andere kinderen komt echt niet in mij op. Dan hebben we het nog niet gehad over de super handige middelen als beeldschermen en telefoons om je kindje rustig te houden. Ik verklaarde ze allemaal voor gek. Ook hier ben ik de mist ingegaan. Om mijn zoontje rustig te laten zitten in de buggy is een filmpje op mijn telefoon toch HET middel! Respect voor alle moeders die deze middelen niet tot hun beschikking hadden!

Kortom, opvoeden... Het blijft een kunst! Doe je het goed of kan het beter? Ach, ik denk dat het allemaal in het midden ligt. Jij kent je kind het beste en naar dat gegeven handel je. Je kunt pas oordelen wanneer je zelf in de rol als moeder staat. Op naar nog meer opvoedkundige momenten waarin ik mij ongetwijfeld schuldig zal maken aan de "opvoedkundige fouten" (voor zover die bestaan)

Lyset Ottens

Studio Inlopertje/Inlopertje Inside

Weer de nieuwe vaste rubriek over sport en spel in/rond het Inloophuis.

//Dartcompetitie



Op elke donderdag (let op! Dit is anders als eerst aangegeven) is er vanaf 13:45/14:00 uur – ongeveer 16:00 uur darten. Deelname is 0,50 cent per keer. **Let op! Op 14 april geen darten i.v.m. paasactiviteiten.**

Tussenstand darten tot eind maart

Zoals in de vorige edities viel te lezen, is het soms stuivertje wisselen. Met de tijdelijke uitschakeling van de geblesseerde Paul van der Sluis heeft echter Lyset de leiding overgenomen en zelfs flink verstevigd. De voormalige nummer 1 en 2 Michel Nijman was al gezakt naar de derde plaats. De achterstand naar Lyset is de laatste competitierondes groter geworden. Sterker nog de nummer 4 Dorothy stijgt met stip richting plaats 3. Niet alleen heeft zij de voorsprong op nummer 5 en naaste belager Jos steevast uit weten te breiden, de laatste weken loopt ze rap in op de nummer 3 Michel Nijman. Waarschijnlijk kan Paul weer in ieder geval in april weer mee doen.

Voor de competitie kun je niet meer in stromen, maar als je mee wil doen in de resterende maanden dan kan dat. Je kunt dan ook, als je wil, mee doen aan de grote finaledag ergens eind mei of begin juni. Dat wordt een groot spektakel met opkomstmuziek, hapjes en drankjes. Dit geldt ook voor het publiek. Overigens zien we al dan niet toevallig steeds vaker "publiek" aanwezig bij het darten, natuurlijk van harte welkom. Spannend, spektakel, gezellig en leuk.

Info darten bij Paul van der Sluis of Lyset Ottens

//Poolen en sjoelen

Op woensdag 13 april is er weer poolcompetitie, kosten 0,50 en sjoelen is er op dinsdag (let op!) 26 april.

//Iets meer over het klaverjassen



Iedere donderdagavond om de 14 dagen is er een klaverjasavond in de Inloop. Meedoen kost € 1,50, 1 euro is prijzengeld en 0,50 eurocent voor de bekens aan het eind van het seizoen. Meedoen aan de competitie kan niet meer. Elke avond staat ook op zich en heeft een eindstand met een klein geldbedrag voor de eerste drie. Dus wil je een keertje mee doen dan ben je welkom !!

Uitslag klaverjassen 24 februari

1. Derk 3602 punten
2. Henk 3335 punten
3. Gabriel 3326 punten
4. Jacob 3312 punten
5. Gerda 3262 punten
6. Marcel 3009 punten

Uitslag klaverjassen 10 maart

1. Marcel 3835 punten
2. Tinus 3738 punten
3. Alex 3642 punten
4. Henk 3450 punten
5. Derk 3197 punten
6. Gabriel 3180 punten
7. Jakob 3054 punten
8. Gerda 2887 punten

Uitslag klaverjassen 24 maart

1. Alex 4305 punten
2. Derk 4146 punten
3. Henk 4120 punten
4. Marcel 3629 punten
5. Jacob 3126 punten
6. Gabriel 3073 punten
7. Gerda 2607 punten
8. Tinus 2422 punten

In april kaarten we op 7 en 21 april

//Diversen

Vanuit het Inloophuis worden bezoeken georganiseerd naar wedstrijden van FC Emmen, op 8 april tegen Jong AZ en op 22 april Roda JC. Meer info in het Inloophuis (bij het schrijven lijken de plekken vol te zijn)

Het internetgebeuren van de Inloop

December 1999 begonnen bij de EMCO-groep. Een contract voor 32 uur, dus veel minder vrije tijd. Nog een tijdje de zondag gedraaid in de inloop en ook dat was niet te combineren. Afscheid nemen van de inloop was te veel gevraagd :-).

Begin deze eeuw ook nog een tijdje computerles gegeven in de wijk Emmermeer. Ook op zoek naar een programma waarmee je op een simpele manier een website kon maken. In 2003 kwam Office met Frontpage 2003. Onderdeel van het Officepakket. Ook les gaan geven in dit pakket.

Meer vrije tijd en toch iets willen doen voor de inloop. Zo kwam ik in 2006/2007 op het idee om een website voor de inloop te maken. Aline, toen werkzaam in de inloop vond dit ook een goed idee. Zo gezegd zo gedaan en onze website was een feit !!

Nu in 2022 is de website er nog. Ook gebruik ik nog steeds Frontpage 2003 : -). Inmiddels een ander programma als reserve. We hebben nu ook de smartphone en weten dat de website dan niet altijd goed zichtbaar is.

De website wordt nu meer dan 750 keer per maand bezocht. Menu eetcafé is de best bezochte pagina. Gevolgd door de activiteitenpagina en de Inlopertjes. Zien dat de Inlopertjes populair zijn. Allereerst de nieuwste, maar er vaak teruggekeken naar de Inlopertjes van eerder.

Een client gestuurde inloop is voor mij het ideaal. Weten dat dat niet vaak de praktijk is. Gelukkig kan het in sommige opzichten wel. Zo doe ik als bezoeker/ cliënt de website. Ik heb het ontworpen en ik bepaal. Natuurlijk altijd rekening houdend met de wensen van het team !

Veel werk zit er niet meer in. 1 keer per maand bijwerken en soms iets vaker. Zorgen dat het up to date blijft en de mensen het laatste nieuws er kunnen vinden.

Facebook

Dit doe ik ook al weer meer dan 5 jaar. Inloop Emmen en zorgen dat elke week weer de menulijst en de agenda er op komt. In Coronatijd het laatste nieuws en de openingstijden. Ook af en toe wat foto's van de laatste 10 jaar. Leren door te vallen en weer op te staan. Mijn eigen mening er dus niet delen en neutraal.

Oud inlopers die lid zijn van deze pagina. Af en toe zie je dan de voordelen van Facebook. Een oproep voor oude foto's levert iets op ! Binnenkort ga ik ze scannen en opslaan in het archief. Een oud vrijwilligster van het werk-leerproject (voorloper Inloop en RDAC) vraagt of iets wat ze toen maakte met de deelnemers er nog is... Na navraag is het er nog en ze mag het hebben !! Het ging om een quilt.

Zelf kom ik nu vanaf het begin in de inloop. Velen zien komen en gaan en van de mensen die gingen zijn er een aantal vrienden met de Facebookgroep Inloop Emmen. Het leuk vinden om te zien hoe het nu met ze gaat.. Uit het oog maar niet uit het hart !

Ik ben nog niet van plan om er mee te stoppen. Het zien als mijn bijdrage aan het inloopgebeuren. Ik doe het ook nog met veel plezier !!

Henk Staats

Agenda april 2022

Week 14

Dinsdag 5 april: Knutselen/creatief. Aanvang 13.30 uur. Pasta vlinders schilderen.

Donderdag 7 april. Dartcompetitie. Aanvang 14.00 uur. Kosten €0,50

Donderdag 7 april. Klaverjassen. Aanvang 19.00 uur. Kosten € 1,50

Vrijdag 8 april. We gaan naar FC Emmen- Jong AZ. Meer info in de inloop

Zondag 10 april Geopend van 13.30 tot 16.00 uur

Week 15

Dinsdag 12 april. Knutselen/creatief. Aanvang 13.30 uur Paardebloemen schilderen met wc rol.

Dinsdag 12 april. Bezoekersoverleg. Aanvang 13.30 uur

Woensdag 13 april. Poolcompetitie. Aanvang 13.30 uur. Kosten € 0,50

Donderdag 14 april. Paaslunch en neuties schieten. Geen darten. Meer info in de inloop

Vrijdag 15 april **Gesloten** (goede vrijdag)

Week 16

Maandag 18 april **Gesloten** (2^{de} paasdag)

Dinsdag 19 april. Knutselen/creatief. Aanvang 13.30 uur. Stoffen/knoopjes schilderij maken op canvas

Dinsdag 19 april. Activiteitencommissie. Aanvang 13.30 uur

Donderdag 21 april. Dartcompetitie. Aanvang 14.00 uur. Kosten €0,50

Donderdag 21 april. Klaverjassen. Aanvang 19.00 uur. Kosten €1,50

Vrijdag 22 april. We gaan naar FC Emmen-Roda JC. Meer info in de inloop !

Zondag 24 april. Geopend van 13.30 tot 16.00 uur

Week 17

Dinsdag 26 april. Sjoelen. Aanvang 13.30 uur. Kosten € 1,00

Dinsdag 26 april. Knutselen/creatief. Aanvang 13.30 uur. Naam maken van ijslolly-stokjes.

Woensdag 27 april. **Gesloten** (koningsdag)

Donderdag 28 april. Dartcompetitie. Aanvang 14.00 uur. Kosten €0,50

Alles is onder voorbehoud en tot zover nu bekend. Kijk voor het laatste nieuws op onze Facebookpagina en onze website !!!

Menulijst maart 2022

Vrijdag 1 april	Rösti, salade en een schnitzel
Maandag 4 april	Gekookte aardappelen, rode bietensalade en een karbonade
Dinsdag 5 april	Gekookte aardappelen, spinazie met ei en gehaktbal
Woensdag 6 april	Macaroni
Donderdag 7 april	Aardappel anders, bloemkool en een lekkerbekje
Vrijdag 8 april	Bruine bonensoep met stokbrood en kruidenboter
Maandag 11 april	Gebakken aardappelen, broccoli en een slavink
Dinsdag 12 april	Bami
Woensdag 13 april	Witlof ham/kaas uit de oven met aardappelpuree
Donderdag 14 april	Paasbrunch. Avondmaaltijd: Maaltijdsoep met stokbrood en Kruidenboter
Vrijdag 15 april	Inloophuis gesloten. Goede vrijdag
Maandag 18 april	Inloophuis gesloten. 2e paasdag
Dinsdag 19 april	Stamppot rauwe andijvie met runder saucijs
Woensdag 20 april	Gekookte aardappelen, wortelen en vlees
Donderdag 21 april	Spaghetti
Vrijdag 22 april	Preischotel met kerriesaus en gehakt
Maandag 25 april	Nasi met satésaus
Dinsdag 26 april	Aardappelkroketjes, witlofsalade en een kipschnitzel
Woensdag 27 april	Inloophuis gesloten. Koningsdag
Donderdag 28 april	Gekookte aardappelen, sperziebonen en vlees
Vrijdag 29 april	Gekookte aardappelen, rodekool en hachee