

Inlooptertje

Maandblad van Inloophuis Emmen. Augustus 2023

Augustus 2023 Kalender

augustus 2023						
zondag	maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag	zaterdag
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

© BlankCalendarPages.com

augustus 2023 gratis kalender . (<https://blankcalendarpages.com/nl/augustus-2023>)

Redactioneel/inleiding

Wat vliegt de tijd. Deze kreet, soms als verwensing en soms als verbazing uitgesproken, hoor je best geregeld. Wat er staat dat wil het zeggen. Dat de tijd wel heel snel lijkt te gaan. In sportwedstrijden komt deze uitspraak wel eens voor. De ene keer gebruikt omdat een team achter staat en steeds minder tijd heeft om dit goed te maken. De andere keer omdat het gebodene zo spannend is of dat er zoveel gebeurt dat de speeltijd sneller verloopt dan daadwerkelijk.

In dit geval zou ik deze met betrekking tot dit Inlooptje meermaals zou kunnen gebruiken. Ten eerste omdat de deadline verstreken is en dat de dag komt dat het tijd wordt deze uitgave op te sturen dat die gedrukt kan worden en klaar kan liggen voor de geïnteresseerde lezer/bezoeker. De tijd vliegt inderdaad om. Ten tweede bij de finaledag van het darttoernooi, zie verderop in Studio Inlooptje/Inside, en het dartseizoen alweer voorbij en het finaledagtoernooi eveneens. Die dag vloog werkelijk om. Voor kwart voor 5 was echter alles afgerond en was de prijsuitreiking al geweest.

Ten derde als een rode draad in het eerste gedeelte van deze redactioneel/inleiding. Wij zijn alweer over de helft en het augustus nummer ligt voor jullie. Nummer 8 welke uit komt eind juli. De tijd lijkt soms inderdaad te vliegen. Augustus klopt op de deur. Er staan stukken in van de gebruikelijke auteurs/makers. Deze keer echter ook een oproep aangaande onze medezeggenschapsraad/cliëntenraad. Ik wil echter toch extra aandacht voor het eerste stukje van (om verwarring te voorkomen) bezoeker Gerda vragen. Zij drukt haar gevoelens ten aanzien van het Inloophuis creatief uit in haar eigen woorden. Wel lezen hoor. Hopelijk zal Gerda (al wil ik dat ook in meervoud zeggen, Gerda's) vaker hier van zich laten horen.

Dit geldt natuurlijk (toch maar weer het bekende ezelsbruggetje) ook voor jullie. Lever een stukje in, soms met behulp van iemand om het goed op papier/scherm te krijgen. Het Inlooptje krijgt er mijn inziens alleen maar meer toegevoegde waarde door. Dus neem een voorbeeld aan Gerda en lever het in. Dit kan natuurlijk een persoonlijk verhaal zijn. Het kan ook een "verhaal" zijn, een verzonnen stuk of verslag van een leuke of bijzondere dag of activiteit. Vertel over een leuke belevenis of waar je veel van weet. Of vertel iets wat je graag kwijt wil en denkt dat de lezer zou willen lezen, zoals bijvoorbeeld over een hobby.

Let op de deadline is 20 augustus voor de uitgave van september (alweer!) 2023.

Stuur in Word, Open Office of Pages (**bij voorkeur geen PDF-bestand**) naar paulvdsluis@hotmail.com

Veel leesplezier maar weer. Paul van der Sluis

Algemene (contact)informatie

Het Inlooptje is het maandblad van Inloophuis de Emmer Dennen van Cosis.

Inloophuis adres: Boslaan 135, 7822 EP Emmen.

Telefoonnummer: 088 8789628/Internet:

www.inloophuisemmen.nl

Hoofdredactie Paul van der Sluis e-mail: paulvdsluis@hotmail.com

Verjaardagen augustus 2023

7 augustus	Albert B.
8 augustus	Theo
18 augustus	Rik V.
21 augustus	Bert v.d. H.
22 augustus	Patrick
30 augustus	Lukas H., Jan L.

Lunchcafé/Eetcafé

Van maandag tot en met vrijdag is er een lunchcafé van 11:00-13:00. Met broodjes, uitsmijters, tosti's en soep. Aantal dagen iets speciaal.

Dranken

Koffie en thee	0,50
Senseo	0,60
Melk	0,30
Sinas, cassis, cola (light)/fris	1,30
Chocolademelk	1,30
IJsthee	1,30

Speciaal maandag o.a. broodje hamburger+saus voor 2,00

Speciaal dinsdag: Pannenkoeken in diverse variaties 1,75

Speciaal woensdag o.a. kaassoufflé, (groente)kroket, frikandel voor 1,25, met broodje met saus 1,80, saus 0,25

Speciaal donderdag gehaktbal voor 1,50/broodje gehaktbal voor 1,80/met saus 2

Eetcafé maandag-vrijdag. Om 17:00 uur eten in het Inloophuis. Er kan ook nog afgehaald worden tussen 16:30 en 17:00 uur. Geef dus aan of je wil mee eten of afhalen. Zoals gewoonlijk staat het menu weer op de achterkant. De prijs is vanaf oktober 4 euro.

Het inloophuis is maandag-vrijdag van 11:00 tot 18:30 uur open, op donderdag tot 21:00 uur en op zondagen 13 en 27 augustus geopend van 13:30-16:00 uur.

Even voorstellen:

Demi

Waar ben je geboren? Wanneer?

Nieuw Dordrecht op 27 maart 2003

Welke school doe je/heb je gedaan?

Ik ga nu naar het Drenthe College en ik volg de opleiding persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg. De school staat in Angelslo.

Wat is jouw woonsituatie?

Ik woon samen met mijn ouders, broertje en schoonzusje en opa en oma en twee honden in Nieuw Dordrecht.

Hoe ziet jouw weekindeling eruit?

30 uur bij de inloop. Ik heb een BBL-contract en ik ga 1 dag in de week naar school.

Hoe gaat het met je?

Goed

Hoe ben je bij het inloophuis terechtgekomen?

Ik heb gesolliciteerd bij Cosis en zo ben ik hier terechtgekomen. Ik had nog niet eerder van het inloophuis gehoord.

Wat is je eerste indruk van het inloophuis?

Een gezellige plek waar iedereen welkom is en ik voel me hier zelf ook heel erg welkom!

Wanneer kunnen we je in het inloophuis vinden?

Ik ben hier 30 uur verspreid over de week. Na de vakantie ga ik op woensdag naar school.

Wat wil je dat de mensen van het Inloophuis van jou weten?

Dat ze alles mogen zeggen en dat ze heel open kunnen zijn. Als er iets is kunnen ze altijd bij me terecht!

Heb je ook hobby's?

Eigenlijk niet.

Wat zijn jouw toekomstplannen?

Ik hoop over 10 jaar getrouwd te zijn, een kindje en een eigen woning. Ik hoop mijn diploma te hebben en in de zorg werkzaam te zijn

Wil je nog iets kwijt?

Ik wil iedereen beter leren kennen en ik wil hier een gezellige tijd hebben!

(Michel G. en Henk Staats)

Ondersteboven van de Amerika's (een tv serie)

Ongeveer 400 jaar geleden kwamen de eerste Nederlanders aan op de plek die vandaag de dag New York heet. Zij waren onderdeel van de kolonisatie door Europese landen van het Amerikaanse continent. De geschiedenis vanuit het Europese perspectief is redelijk bekend, maar wat is er eigenlijk gebeurd met de volken die in de Amerika's woonden voordat Columbus er voet aan land zette?

Voordat de Europeaan voet aan wal zette in het werelddeel Amerika leefden er al eeuwenlang mensen. De Europeaan kwam en nam alles over. Nu heeft men het over inheemse volkeren. Hoe leefden ze voordat 'wij' kwamen en zijn er nog nazaten?

Tv en hoe pak je zo iets in beelden. Hoe breng je het? Gezien door de ogen van de oorspronkelijke bevolking of gezien door de ogen van de Europeaan. Men doet zijn best om het te brengen gezien door de ogen van de inheemse volkeren.

Hoe het kapitalisme wint en de Europese manier van leven alles over neemt. Leuk om te zien dat er nog iets over is van de inheemse volkeren. Hoe moeilijk het voor ze is om mee te doen aan het kapitalisme. Zien hoe de Europeaan er alles over nam zonder respect te hebben voor wat door de oorspronkelijke bevolking als normaal werd gezien. Steeds minder trots worden op het feit dat we er naar toe zijn gegaan. De Europeaan wist het beter.

Amerika zien als een werelddeel en dan is het groter dan alleen de VS. Men begint er wel en men laat een ander beeld zien van de Native American (indiaan) dan het beeld wat wij als Europeanen van ze hebben gekregen. Een leuke manier van leven met moeder aarde centraal. Geld is iets wat wij er hebben gebracht. Ze deden het zonder en zo deden ze het met veel meer zonder.

Ook wel weten dat het niet allemaal zo geweldig was. Niet alles is wat het lijkt. Hun manier van leven kon in het begin samen met de manier van leven van de nieuwelingen, maar uiteindelijk niet en de nieuweling wint!

De aarde zien als een groot kapitalistisch bolwerk en uitzonderingen zijn er niet meer. Ook lukt het de makers van dit tv programma om te laten zien dat het er wel was maar.

Hoe belangrijk uitzonderingen op de regel kunnen zijn. Niet de sterkste soort overleeft maar de soort met de meeste variatie. Zo gezien is het jammer dat er maar 1 manier van leven meer mogelijk is. Gelukkig zie je dan nog in het klein groepen mensen die het anders zien en anders doen.

Leuk ook om te zien dat het niet helemaal gelukt is. Na eeuwen zijn er nog nakomelingen. Ze doen hun best. Ze eren hun afkomst en proberen ondanks alles nog op die authentieke manier te leven. Hoe moeilijk dat ook is.

Leuk dat er ruimte is voor dit soort programma's. Even met een andere bril kijken naar en ook anders dan de geschiedenisboekjes ons willen laten geloven. Misschien wordt de kwalijke rol van de Europeaan iets te veel benadrukt. Ook wel weten dat er meer is dan.... Veel meer en toch !!

Henk Staats

Mensen!

Er zijn mensen die denken dat alle mensen in principe goed zijn. Er zijn mensen die vinden dat mensen die dat denken naïef zijn.

Er zijn goede en slechte mensen (en ertussen in)

Sommige mensen hebben altijd een oordeel.

Er zijn mensen die altijd aan seks denken. Er zijn mensen die moeten er niet aan denken. De hebben hun portie wel gehad of hebben wel wat beters te doen.

Veel mensen houden van eten. Anderen eten met de handen en soms met bestek (tien geboden/handen)

Er zijn mensen met kinderen en mensen zonder kinderen.

Iedereen haalt adem, iedereen denkt na.

Er zijn verliefde mensen, en er zijn mensen die eenzaam zijn. Sommige mensen zijn graag alleen. Sommigen mensen zijn zo bang om alleen te zijn, dat ze genoeg nemen met iemand die er nou eenmaal is.

Er zijn mensen die elke dag haat voelen.

Er zijn mensen die elke dag liefde stralen.

Er zijn veel mensen, verschillende figuren en zijn afstammeling van dezelfde lui die grofweg 100.000 jaar geleden uit Afrika zijn vertrokken.

Waar gaan we naartoe?

Laten we goed voor elkaar zijn!

Een bijdrage van: Bert van der Heijde

De echte wereld en mijn wereldje

Elke dag begin ik met het journaal. De echte wereld en even willen weten hoe het gaat. Of ik het onthoud. Heel snel ben ik het weer vergeten. Ook kijk ik elke dag de krant even door. Of het dan gaat om het dagelijkse nieuws of om de menselijke verhalen Meestal gaat het mij om de menselijke verhalen.

De echte wereld waarin het gaat om geld verdienen en weer uitgeven. Iedere nieuwe generatie wil weer meer geld verdienen dan de vorige. Ook gaat het dan om een beter leven krijgen, zegt men dan ... Geld verdienen en weer uitgeven aan spulletjes. Dan zijn er gelukkig ook nog mensen die vinden dat het niet hoeft te gaan om meer moet. Ook scholing is belangrijk geworden. Bijna bij alle werk heb je diploma's nodig en ook presteren staat voorop.

De wereld van de tv is alleen maar reclame en we moeten blijven kopen en kopen. Het gaat alleen maar goed als de economie groeit Weten dat groei niet altijd kan. Alleen maar meer moet. Ook moet het steeds sneller. De computer en het internet als voorbeeld. Hoe snel het internet is geworden. Vergeleken met de begintijd. Ook wil iedereen het druk hebben. Zonder een volle agenda tel je niet mee.

Alles is gericht op het in stand houden van de gekte. Weten dat het voor weinigen echte gekte is. We zijn het allemaal heel normaal gaan vinden.

Een psychose wordt vaak gezien als ziek. Even levend in een fantasiewereld die niets met de werkelijkheid te maken heeft. Zelf verschillende psychoses meegemaakt en iedere psychose is uniek. Zo is mijn psychose anders dan de psychose van mijn buurman. Dan moet ik erbij zeggen dat mijn buurman niet weet wat een psychose is.

Afscheid nemen van de echte wereld en ik doe het vanaf vandaag in mijn eigen wereldje. Mijn wereldje die niets te maken heeft met meer moet. Ook heeft het niets te maken met een volle agenda of presteren.

Al een aantal jaren mag ik niet meer werken en krijg ik gratis geld. Arbeidsongeschikt en het geld is genoeg om van te leven. Meer hoeft ook niet. Ik kan nog steeds een sigaretje roken. Ook al wordt het steeds duurder. Roken is ongezond en moet onbetaalbaar worden. In mijn vorige stukje heb ik het daarover al gehad.

Al mijn ervaringen en belevenissen uit die psychoses hebben invloed op mijn eigen wereldje. Allemaal energie en er is meer dan. Veel meer. Blij dat meedoen in ons landje niet verplicht is en dat ik tot op zekere hoogte in mijn eigen wereldje mag leven.

Gaan voor de rust en niets doen en afscheid nemen van. Met 1 been in de echte wereld en met de andere in mijn eigen wereldje ... Ook weten dat het nooit echt anders gaat worden. Ook al is het beter voor de aarde. Met zijn allen afscheid nemen van en anders gaan leven zal niet gebeuren.

Dus doe ik het al jaren anders dan de meerderheid. Een goed voorbeeld willen zijn. Ook wel weten dat ik weinig invloed heb op het grote geheel. Wel heb ik er minder en minder last van. Gelukkig mag het anders!

Henk Staats

Over de bezoekersraad

In afgelopen januari na 12,5 jaar namen een aantal mensen afscheid van de cliëntenraad/bezoekersraad... Tijd voor nieuw en vers bloed.. Paul v.d. S., Frieda en Paul F. namen afscheid en Henk, Martin en Gabriël namen hun plekje in.

Zelf heb ik meer dan 28 jaar inloopervaring en ook vele jaren in de Cliëntenraad gezeten. In 2020 afscheid genomen van de raad. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan dus weer opnieuw lid.

Het is voor mij nog steeds een beetje wennen. Vele periodes meegemaakt en vele Locatiehoofden en iedere keer is het weer anders ... Nu duurt het wennen voor mij iets langer. Ervaren en wat doe je daarmee.

Ook vinden dat de inloop iets veranderd is. Nieuwe mensen en nieuwe bezoekers. En natuurlijk de bezoekers van het eerste uur die het zo goed bevalt dat ze niet verder willen. Ook dat blijft een beetje wennen.

In een goed functionerend inloophuis ben je geen raad nodig. Ik denk met een glimlach terug aan de begintijd. Samen en op 1 lijn zitten en bezoekers waren lid van het team.

Zelf vind ik dat een cliënten/bezoekersraad een toegevoegde waarde kan hebben. Voor mezelf telt altijd het algemeen belang. Gezien door mijn eigen ogen denk ik dan : -) Mijn eigen belang is dan minder belangrijk. Me welkom willen voelen en respect voor mijn mens zijn is dan mijn eigen belang. Verder wil ik nog steeds iets doen voor de inloop.

Verder vinden dat iedereen zich welkom en thuis moet voelen in de inloop. En dan de huisregels. Vooral de eerste. Respect voor ieders mens zijn ! en soms mis ik dat.

Gabriël denkt erover afscheid te nemen, dus er is weer plek voor nieuwe mensen. We blijven met zijn 3-en over en meer is beter. Wil je je inzetten voor het algemeen belang van de inloop en meewerken aan een betere inloop dan ben je welkom!

Er zijn ook altijd bezoekers die niet gehoord worden. Dat zie je in elke groep dus de inloop is daar niet speciaal in ... Wil je je dus inzetten voor die groep dan kan de bezoekersraad daar ook bijhelpen. Ook kan de bezoekersraad een klankbord zijn voor de coördinator. Een bezoeker/cliënt heeft een andere kijk dan de professional en dat kan leerzaam zijn voor beide kanten. Dus wil je een echte stem hebben binnen de inloop en wil je dat die stem ook nog een officieel tintje heeft. Wordt dan lid!! Wat je moet kunnen? Dat is niet zo belangrijk. Wat de 1 niet kan doet de ander dus samen doen we het!

Het officiële tintje wil ik even toelichten. De raad heeft adviesrecht en instemmingsrecht dus het is niet altijd vrijblijvend! Deze rechten staan beschreven in een overeenkomst. Ook horen er natuurlijk plichten bij. Ook deze staan vermeld in de overeenkomst.

Wil je meer weten dan kun je altijd terecht bij mij. Ook andere leden en het team kunnen je er meer over vertellen. Je bent welkom !

Henk Staats

Even voorstellen:

Coline

Waar ben je geboren? Wanneer?

In Assen op 2 oktober 1981. Ik heb 1 oudere broer.

Welke school doe je/heb je gedaan?

Nu niet meer. IK heb MBO SPW nivo 4 en daarna hbo sph en helaas niet afgemaakt.

Wat is jouw woonsituatie?

Ik woon in Westerbork, gescheiden en co-ouderschap. Om de week zijn de kinderen bij mij. Ik heb een rijtjes koopwoning.

Hoe ziet jouw weekindeling eruit?

Ik werk hier op maandag, dinsdag, en woensdag. Als ik de kinderen heb bepalen zij mijn agenda. En als ik de kinderen niet heb, ben ik ook bezig met huishouden, sociale contacten en dingen die ik leuk vind.

Hoe gaat het met je?

Ik ben nog aan het re-integreren. Mijn energieniveau is nog niet zoals vroeger, dus ik ben er nog niet.

Hoe ben je bij het inloophuis terechtgekomen?

Dankzij Roelof. Omdat we samen dachten dat re-integreren op een andere werkplek beter zou passen. Ik werkte voorheen op de BW de Haar.

Wat is je eerste indruk van de inloop?

Ik voelde me gelijk heel erg welkom en dat geeft een fijn gevoel. Ook hangt er een prettige sfeer.

Wat wil je dat de mensen van het Inloophuis van jou weten?

Ik vind het gezellig om contact te hebben met de bezoekers. Ik ben nog geen chef-kok dus in de keuken kan ik nog een heleboel leren.

Heb je ook hobby's?

Lezen, muziek, wandelen, afspreken met vrienden en zwemmen met de kinderen.

Wat zijn jouw toekomstplannen?

Ik wil eerst beter worden en ik zou wel graag binnen Cosis willen blijven werken en mensen helpen.

Wil je nog iets kwijt?

Iedereen is welkom om alles te vragen wat ze willen weten.

(Michel G./Henk Staats)

Herinneringen

Boven de 60 en hoe leuk terugkijken kan zijn. Als je jong bent wil je vooruit en als je wat ouder bent, is het leuk om terug te kijken. In dit stukje zomaar wat herinneringen.

Eind jaren 60 was ik een bleekneusje. Kind zijn en anderen vinden dat je wat extra's nodig bent. Ik mocht 6 weken naar een vakantiekolonie in Egmond aan Zee. Wat weet ik er nog van? Met de auto over de Afsluitdijk. Mijn ouders hadden geen auto en ik zat dus zelden of nooit in de auto. Van een dialect sprekend kind werd ik een keurig Nederlands sprekend kind. Ook leren hoe je met mes en vork moet eten. Verder was er net een mens geland op de maan. Dus we gingen van karton een raket bouwen. Vorige week voor het eerst een keertje terug naar Egmond aan Zee. Aan het plaatsje zelf heb ik geen herinneringen of het moet de vuurtoren zijn. Deze staat er nog steeds. Ook vorige week op het internet gespeurd naar de bleekneusjes. Ik zag de vakantiekolonie huizen en ik weet het niet meer : -)

Het Nederlands hou ik nog steeds in ere. Ik denk in het Nederlands en ik vind het nog steeds leuk om met mes en vork te eten.

Wonend in Emmer-Compascuum en dan af en toe op fietse naar Emmen. Dat waren ook speciale dagen. Ik kan me nog herinneren dat we op de fiets naar een postzegelbeurs in Emmermeer gingen. Heen tegen de wind in en terug de wind in de rug. Feest. Of naar een broer in Emmerhout en het 'speciale' winkelcentrum waar je met de fiets kon crossen. De V en D en de roltrappen of het trappenhuis. Via de trap naar de volgende verdieping. Lol maken.

Later naar Emmen om muziek te kopen. Bij ons in het dorp had je geen platenzaak en daarvoor moest je naar Emmen. Fan zijn van Normaal en als 1 van de eersten de nieuwe elpee willen hebben en dan ging ik wel eens voor niets. De elpee kwam dan een dag later. En dan weer op fietse!

Lochem wil ik ook nog even noemen. Mijn ouders deden niet aan vakantie en dan gingen wij naar mijn oudste zus in Lochem. Achter op de bromfiets. Logeren op de boerderij waar mijn zus woonde. Uitstapjes en lol. Even echt vakantie vieren. Ik heb vele leuke herinneringen aan die jaren.

Later Normaal. Hemelvaartsdag 1975 wordt gezien als het begin. Een optreden in Lochem. En het besluit van de band om verder te gaan in het Achterhoeks. Later met de trein naar mijn zus in Lochem en op fietse naar optredens in de buurt. Lochem was er al voor Normaal. Later terug naar Lochem. In de jaren 10 van deze eeuw. Een optreden van Normaal op de plek waar ze begonnen en ik was erbij. Een nachtje in een hotel. De volgende dag even naar het plekje waar mijn zus woonde en ik loop er zo naar toe. Het huisje waar ze woonde is inmiddels afgebroken en nieuwbouw.

Later ging ik computerles geven in Emmermeer. Het had ook een beetje te maken met die fietstocht van lang geleden : -) Mijn hoofd zit vol herinneringen en het is leuk ze op deze manier een beetje met jullie te delen.

Henk Staats

5 Juli 2023

Negenenveertig jaar geleden geboren. Vanmorgen stond ik op, ik ben jarig.....

2 lieve berichten op me telefoon.

Toch een glimlach. Eten en dan naar me werk, even langs de supermarkt wat bij de koffie, ben toch jarig.

Wel stormachtig even bij buurman Simon een bakkie doen... foto's kijken van IJmuiden de storm is daar ook heftig, we hebben beide in IJmuiden gewoond.

Whats app van broer (Gabriel) "kan je nu bezoek ontvangen?" Nemen we je direct mee naar De Inloop.

Gezellig met z'n drieën (Broer, Sisca en ik)

Nou wat daar gebeurde

Er werd hard voor me gezongen. Ik wist niet waar ik moest kijken. Ongemakkelijk keek ik rond, zag ik slingers hangen, stoel versierd. Ik heb me groot gehouden.

Wat ben ik blij met jullie INLOOP EETCAFE

Gegroet Ontroerde Bezoekster Gerda

Studio Inlopertje/Inlopertje Inside

//Diversen

Op woensdagen 2, 16 en 30 augustus kun je poolen. Op woensdagen 9 en 23 augustus is er een spelletjesmiddag.

//Dartcompetitie ZOMERSTOP



Op (bijna) elke donderdag is er darten in het Inloophuis. Aanvang 13:30 uur. **Wij hebben echter een zomerstop/ook de darters genieten van een welverdiende rust van het "verplichte" competitiedarten. Het nieuwe seizoen staat echter alweer rap voor de deur. De eerste wedstrijdronde van het seizoen 2023/2024 begint of op donderdag 31 augustus of een week later in september.** Mocht dit laatste het geval zijn dan is er op 31 augustus vrij darten, telt dan nog niet mee, maar is dan wel gratis! Om er weer in te komen. Nadere informatie volgt.

Deelname is 0,50 cent per keer. Darters kunnen wij altijd gebruiken. Kom proef gooien desnoods. Nieuwelingen en ook beginners zijn van harte welkom, zelfs als je nog niet een dubbel kan uit gooien, er is een speciale beginnersregel.

Info darten bij Paul van der Sluis.

//Klaverjassen - Zomerstop

Op donderdag 31 augustus begint het nieuwe seizoen klaverjassen. Info bij Henk Staats.

De grote finaledag/Het finaledag-toernooi oftewel een "teaser"

Zoals elk jaar wordt het dartseizoen afgesloten met de grote finaledag. De competitie is dan al afgelopen, maar er is ter afsluiting van het darten voor het seizoen wel traditioneel het finaledag-toernooi.

Dit is altijd wel iets bijzonder en meestal een spektakel met soms verrassende uitslagen. Vorig jaar, 2022, was een debutant, Dorothy, gelijk (verliezend) finalist en had zelfs een pijl voor het toernooi, maar miste net. Dit jaar 2023 was er een van uitersten.

Aan de ene kant waren er minder deelnemers aan de finaledag door diverse (privé) omstandigheden. Zo ontbrak bijvoorbeeld debutant (in de competitie van het Inloophuis, niet in het darten) Willy. Hij streed in het reguliere seizoen lang mee met de latere winnaar en kampioen van het seizoen 2022/2023 Paul van der Sluis. Dat de nummer 2 er dus niet was, was een flinke aderlating.

Echter was een meevaller dat voormalig zowel meervoudig kampioen als meervoudig winnaar van het finaledag-toernooi Johan van der Meer aanwezig was. Zoals altijd was er publiek aanwezig, de een meer meelevend als anderen. Er waren hapjes en drankjes aanwezig zoals gewoonlijk, ook voor het publiek. De finaledag is altijd een spektakelshow met opkomstmuziek en bijnamen. Zo ook deze keer. In het bijzonder dank aan Manuel Kaal voor het deze keer stroomlijnen van de muziekfragmenten.

Er was een zogenaamde round-robin, d.w.z. iedereen speelt tegen iedereen binnen twee groepen van 3. In groep Blauw waren de als eerste geplaatste Paul van der Sluis, debutant Gerda Meulendijk en Hennie. In groep Groen zaten de nummer 2 geplaatste Johan van der Meer en de nummer 3 Paul Foekens, tevens debutant Matthias. Groep Blauw won Paul van der Sluis ongeslagen. Gerda wist geen enkele wedstrijd te winnen. Hennie stond door de meegebrachte bonuspunten van de ranglijst aan het begin van de groep 3e. Zij wist in een spannende partij Gerda te verslaan en wipte zo over Gerda heen. In Groep Groen won Johan ongeslagen de groep. Paul Foekens verloor beide partijen en Matthijs pakte een zege.

De nummers 1 van de groepen waren namelijk direct voor de halve finale geplaatst. Er waren dus 2 kwartfinales. Paul Foekens won van Gerda in een thriller met dubbel 3 en Hennie versloeg Matthijs, na winstpijlen over en weer met dubbel 1. Aldus kreeg je de halve finales: Johan tegen Paul Foekens en Paul van der Sluis tegen Hennie. Oftewel "Daddy cool" tegen "Tarzan" en "Master of Darts" tegen "Mevrouw Mopperkont".

Wordt vervolgd in de uitgave van september met foto's

Paul van der Sluis

Agenda augustus 2023

Week 31

Maandag 31 juli. Samen sporten. Van 15.00 tot 16.00 uur. In de sportzaal Oosterstraat 72. Meer info in de inloop.

Woensdag 2 augustus. Poolmiddag. Aanvang 13.30 uur.

Donderdag 3 augustus. Samen sporten. Van 15.45 tot 16.45 uur. In de sportzaal Oosterstraat 72.

Week 32

Maandag 7 augustus. Samen sporten. Van 15.00 tot 16.00 uur. In de sportzaal Oosterstraat 72. Wekelijks.

Maandag 7 augustus. Crea middag. Aanvang 13.30 uur.

Dinsdag 8 augustus. Bezoekersoverleg. Aanvang 13.30 uur. Het laatste nieuws vanuit het team en praat mee over de dagelijkse gang van zaken. Elke tweede dinsdag van de maand.

Woensdag 9 augustus. Spelletjesmiddag. Aanvang 13.30 uur.

Donderdag 10 augustus. Samen sporten. Van 15.45 tot 16.45 uur. In de sportzaal Oosterstraat 72.

Zondag 13 augustus geopend. Van 13.30 tot 16.00 uur.

Week 33

Maandag 14 augustus. Samen sporten. Van 15.00 tot 16.00 uur. In de sportzaal Oosterstraat 72. Wekelijks.

Woensdag 16 augustus. Poolmiddag. Aanvang 13.30 uur.

Donderdag 17 augustus. Samen sporten. Van 15.45 tot 16.45 uur. In de sportzaal Oosterstraat 72.

Week 34

Maandag 21 augustus. Samen sporten. Van 15.00 tot 16.00 uur. In de sportzaal Oosterstraat 72. Wekelijks.

Maandag 21 augustus. Crea middag. Aanvang 13.30 uur.

Woensdag 23 augustus. Spelletjesmiddag. Aanvang 13.30 uur

Donderdag 24 augustus. Samen sporten. Van 15.45 tot 16.45 uur. In de sportzaal Oosterstraat 72.

Zondag 27 augustus geopend. Van 13.30 tot 16.00 uur.

Week 35

Maandag 28 augustus. Samen sporten. Van 15.00 tot 16.00 uur. In de sportzaal Oosterstraat 72.

Woensdag 30 augustus Poolmiddag. Aanvang 13.30 uur.

Donderdag 31 augustus. (onder voorbehoud) Dartcompetitie begint, nieuwelingen en beginnelingen van harte welkom, meedoen kost 0,50 cent per keer. Indien het begin van de competitie een week later is, vrij darten om op te starten, dan gratis. Begin klaverjascompetitie. Aanvang 19.00 uur. Kosten 2 euro.

Alles is onder voorbehoud. Hou ook onze Facebookpagina in de gaten(inloop Emmen) of onze website: <https://inloophuisemmen.nl>

Opgeven is niet nodig. Tenzij anders staat vermeld. Ook is de inloop tijdens activiteiten gewoon geopend voor mensen die niet mee willen doen aan de activiteit.

Menulijst augustus 2023 (Regels voor opgave. Wil je op maandag, dinsdag en woensdag mee-eten dan moet je je uiterlijk vrijdag in de week voorafgaand opgeven. Wil je op donderdag en vrijdag mee-eten dan moet je je in dezelfde week uiterlijk woensdag opgeven. Eerder mag altijd.)

Week 31

Dinsdag 1 augustus Macaroni
Woensdag 2 augustus Aardappelen, sperziebonen en hamburger
Donderdag 3 augustus Kerrie/prei ovenschotel
Vrijdag 4 augustus Gebakken aardappeltjes, sla en kipschnitzel

Week 32

Maandag 7 augustus Gekookte aardappelen, rode bieten en speklap
Dinsdag 8 augustus Bami
Woensdag 9 augustus Rode kool ovenschotel
Donderdag 10 augustus Stampopot andijvie, spekjes en worst
Vrijdag 11 augustus Wraps

Week 33

Maandag 14 augustus Witlof ham/kaas en aardappelpuree
Dinsdag 15 augustus Pasta pesto
Woensdag 16 augustus Gekookte aardappelen, sla en saucijs
Donderdag 17 augustus Kip tandoori
Vrijdag 18 augustus Gebakken aardappel., wortelen/doperwten, lekkerbekje

Week 34

Maandag 21 augustus Lasagne
Dinsdag 22 augustus Maaltijdsalade
Woensdag 23 augustus Stampopot zuurkool, spekjes en worst
Donderdag 24 augustus Spaghetti
Vrijdag 25 augustus Zelf gemaakte pizza's

Week 35.

Maandag 28 augustus Hutspot en gehaktbal
Dinsdag 29 augustus Nasi satésaus
Woensdag 30 augustus Gekookte aardappelen, spruitjes en slavink
Donderdag 31 augustus Patat, kip en sla

