

Inlopertje

Maandblad van Inloophuis Emmen. Februari 2023

F

E

B

R

U

A

R

I

Redactioneel/inleiding

De zomer lijkt (althans voor mij) altijd veel te snel voorbij te gaan. Daarna lijken de dagen razendsnel richting diverse feestdagen en dergelijke te gaan. Zoals je daar hebt Sint-Maarten op 11 november (... is de dag, waarop ...) en daarna advent in aanloop naar Kerstmis. Sinterklaas op 5 december (al wordt de verjaardag op 6 december geplaatst, dus in België wordt het dan gevierd) en dan Kerstmis. Een krap weekje later is het alweer Oud en Nieuw. De spullen en het eten voor kerst en oud en nieuw in winkels en supermarkten zijn amper verdwenen. Nu liggen er al Valentijnsdag artikelen (14 februari) en de artikelen voor pasen zijn er al te vinden. Dan weer richting zomer. Dan is die cyclus weer rond en gaan we richting ... Waarschijnlijk nog aan het eind van de zomer verschijnen dan weer de sinterklaasartikelen en de kerstspullen.

Met andere woorden wat gaat de tijd toch snel. Soms kijk je naar bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd en is het zo leuk dat je nauwelijks merkt dat een helft al voorbij is. Soms is het zo saai dat je denkt, is er nog maar zo kort gespeeld? In ieder geval is dit alles natuurlijk erg persoonlijk. Voor de een zal het anders zijn als voor een ander. Ik heb ook een beetje dat gevoel eind vorig jaar, omdat je gewend bent dat het WK voetbal in de zomer plaats vindt. Dus je (mijn) tijdsgevoel was daardoor al in de war. Van half november tot half december het WK voelde gewoon als een rare gewaarwording.

In februari is er ook een verandering of beter gezegd zijn er (aankomende) grote veranderingen. Zoals in het Inloophuis is er dan een nieuwe samenstelling van de medezeggenschapsraad/cliëntenraad. Afscheid van een aantal leden van het (bijna) eerste uur en de installatie van de leden in de nieuwe samenstelling vindt plaats op dinsdag 31 januari. Dit is gewoon beneden in het Inloophuis en natuurlijk voor iedereen toegankelijk, graag zelfs, en er zijn hapjes en drankjes. Daar er namelijk ook een jubileum wordt gevierd. Deze lokale medezeggenschap bestaat 12 1/2 jaar. Deze is ongeveer halverwege 2010 in het Inloophuis in Emmen begonnen. Daar staan wij bij stil en beloofd, er zullen niet (veel) toespraken zijn en als al dan kort. Dus kom langs. Het zal beginnen rond half 3.

Een medewerker die hier al als stagiaire was sinds vele jaren Lyset vertrekt per 1 maart en gaat elders werken. Michel die inmiddels ook al meerdere jaren vooral op donderdag en vrijdag aanwezig is, gaat zijn volledige werktijd in De Panfluit werken, ook per 1 maart. Vrijwilliger van al heel lang Marjoke gaat ook stoppen. Op 23 februari is hun afscheid.

Let op de deadline is 20 februari voor de uitgave van maart 2023.

Stuur in Word, Open Office of Pages (bij voorkeur geen PDF) naar paulvdsluis@hotmail.com Veel leesplezier maar weer.

Paul van der Sluis

Algemene (contact)informatie

Het Inlooptje is het maandblad van Inloophuis de Emmer Dennen van Cosis.

Inloophuis adres: Boslaan 135, 7822 EP Emmen.

Telefoonnummer: 088 8789628/Internet:

www.inloophuisemmen.nl

Hoofdredactie Paul van der Sluis e-mail: paulvdsluis@hotmail.com

Verjaardagen februari 2023

2 februari Karin

.

Lunchcafé/Eetcafé

Van maandag tot en met vrijdag is er een lunchcafé van 11:00-13:00. Met broodjes, uitsmijters, tosti's en soep. Aantal dagen iets speciaal.

Dranken

Koffie en thee	0,50
Senseo	0,60
Melk	0,30
Sinas, cassis, cola (light)/fris	1,30
Chocolademelk	1,30
IJsthee	1,30

Speciaal maandag o.a. broodje hamburger+saus voor 2,00

Speciaal dinsdag: Pannenkoeken in diverse variaties 1,75

Speciaal woensdag o.a. kaassoufflé, (groente)kroket, frikandel voor 1,25, met broodje met saus 1,80, saus 0,25

Speciaal donderdag gehaktbal voor 1,50/broodje gehaktbal voor 1,80/met saus 2

Eetcafé maandag-vrijdag. Opgeven zoals altijd voor 13:00 uur. Om 17:00 uur eten in het Inloophuis. Er kan ook nog afgehaald worden tussen 16:30 en 17:00 uur. Geef dus aan of je wil mee eten of afhalen. Zoals gewoonlijk staat het menu weer op de achterkant. De prijs is vanaf oktober 4 euro.

Het inloophuis is maandag-vrijdag van 11:00 tot 18:30 uur open en op zondagen 12 en 26 februari geopend van 13:30-16:00 uur.

Morgen

Hoe ziet de supermarkt van de toekomst eruit? Is er dan nog een supermarkt? Kijkend naar de grootte en de vele keuze dan kan het niet groter en ook aan de keuze zitten grenzen. Velen bestellen hun boodschappen nu online. Wordt dit de norm voor de toekomst? Dan heeft de supermarkt in de huidige vorm zijn langste tijd gehad. Shoppen en dan alle supermarkten bezoeken voor de aanbiedingen. Of gaan we terug naar vroeger. Meer supermarkten en kleiner. Het persoonlijke contact wordt weer belangrijk. Thuisbezorgen op de ouderwetse manier. Geen haast meer hebben en ouderwets. Weten dat die tijd achter ons ligt, maar wel terug kan komen. Het wiel wordt wel vaker opnieuw uitgevonden.

Heeft de tv van nu nog toekomst. Met al die zenders en de vele reclame. Velen hebben er al genoeg van en nemen betaal tv. Voor een tientje of iets meer in de maand kijken wat je wil zonder reclame : -) Het moet wel bij je passen. Zoals vroeger wordt het niet meer. Samen naar hetzelfde programma kijken en de volgende dag het geziene bespreken. Het individu moet ik dan niet vergeten te noemen. Hoe alles heel persoonlijk kan worden en dan telt het collectief niet meer.

Ook iets wat je nu ziet. Hoe belangrijk het individu is geworden. Even zoeken op het internet. De volgende dag zie je dan reclame van dat iets waar je naar gezocht hebt. Heel persoonlijk allemaal en alleen voor jou zichtbaar. De mogelijkheden die de moderne technologie biedt. Wordt dit de toekomst. Het persoonlijke staat voorop. Betaal tv is net zo iets. Niet hetzelfde hoeven te zien dan de ander en alles op je eigen tijd. Terug naar vroeger en het wiel opnieuw uit vinden zal denk ik niet gebeuren.

Oorlog en vrede. Worden we op een dag zo wijs dat we inzien dat vechten geen enkele zin heeft. Ik heb gelijk en wie het niet met me eens is moet dood. Hoe primitief we nog steeds kunnen zijn. Wordt het ooit anders? Lijkt me wel een leuk streven. Een wereld zonder wapens en oneens zijn doen we anders.

De politiek is ook een constante strijd. Duizend meningen en meer. Soms de keuze uit twee kwaden. Soms is de keuze reuze. Dromen van een volk die het samen wil doen. Sociaal en rechtvaardig met veel oog voor de zwakste schakel. Ook dat kun je zien als een politieke mening. Op een dag kan het! Samen.

Geld vroeger en nu en dan morgen. Geld zien als een ruilmiddel. Waarom wil je geld voor iets wat je voor de samenleving doet. Tja alles kost geld..... Kan het in de toekomst zonder..... Ik denk het niet... Wordt het anders? Die kans is groot. Maar weten dat.....

Goede en slechte eigenschappen. Nu en in de toekomst. Soms heb je niets aan goede eigenschappen en zijn het onze slechte eigenschappen die regeren. De mens is van nature slecht of is de mens van nature goed. Of is de mens van nature mens. Kunnen we leren van het leven en van fouten gemaakt door vorige generaties. Zijn we in staat het anders te doen!! Vaak denk ik van niet. Je ziet elke generatie weer dezelfde fouten maken!

Toch blijf ik optimistisch. Op een dag lacht men om de mens en weet men !!

Henk Staats

Sorry, ik ben begrensd/Goede voornemens

Ik sta te wachten tot het licht op groen springt. Als ik een tekst lees op een vrachtwagen voor hulpmiddelen bij lichamelijke beperkingen. Sorry, ik ben begrensd. Kort denk ik over deze woorden na. Ik ben begrensd.... Voorafgegaan door een verontschuldiging. Dat eerste snap ik niet goed.

Waarom sorry zeggen voor het feit dat je begrensd bent? Dat zijn we toch allemaal? Zoals zanger Passenger al zingt: *We've got holes in our hearts, we've got holes in our lives. We've got holes, we've got holes (we hebben gaten in ons hart, we hebben gaten in ons leven. Er zijn gaten, er zijn gaten)*

Iedereen heeft een geschiedenis en is begrensd. Bij de één meer zichtbaar dan bij de ander. We lopen tegen onze eigen grenzen en die van anderen aan. Niks nieuws onder de zon.

In deze weken waarin nagedacht wordt over goede voornemens is het juist wel een verademing dat we mogen erkennen wat we de rest van het jaar toch wel ontdekken: die goede voornemens duren nooit zolang. Is dat erg? Goede voornemens helpen ons in ieder geval stil te staan bij de dingen die we zouden willen veranderen.

Soms lukt het, soms niet. Maar we gaan door zo goed en zo kwaad als het gaat.

Dus op naar een realistisch 2023 waarin **Iedereen** er mag zijn en waarin we er met elkaar iets moois van proberen te maken.

(Dit stukje vond ik in de wijkkrant van Angelslo. Geschreven door Euse Alkema)

Bert v.d. Heijde

Mijn verhaal

Om iets van het heden te snappen kan het handig zijn om iets van het verleden te weten. De dagbesteding GGZ en het inloop-gebeuren heb ik vanaf het begin meegemaakt. Dus hier mijn verhaal. Al eerder iets over geschreven, maar ik kan het niet laten : -)

Eind jaren 80 vond er een transitie plaats in GGZ land. Van een leven lang wonen op een terrein van een ziekenhuis naar wonen in de samenleving. In 1987 mijn eerste opname in Assen. Zien dat er heel veel te doen was op het terrein. Velen woonden er en daarnaast uitgebreide behandelmogelijkheden. Zelf was ik een tijdje draaideurpatiënt. Door de voordeur naar buiten en door de achterdeur weer naar binnen. Het gaat niet goed met me. Zwak uitgedrukt.

Begin jaren 90 komen er beschermde woonvormen in de samenleving. Niet meer je leven lang wonen in een inrichting, maar wonen in de samenleving. Ook dagbesteding gaat naar buiten. In de samenleving komen er plekjes waar mensen die zijn uitgevallen naar toe kunnen. Het begin. Zelf ga ik in 1991 na een lange opname weer naar huis. Met het streven het minimaal 1 jaar vol te houden. Veel mogelijkheden voor dagbesteding waren er nog niet. In het najaar van 1991 ga ik voor een kennismaking naar de Dilgt 250 (een voormalige school) in Emmerhout. Er komt een plekje waar je op een veilige en rustige manier je dag door kunt brengen. Het werk-leerproject... Januari 1992 ging het echt van start. Hoe ik vanaf 0 moest beginnen. Ik neem de koffie op me. Zware tijden en hard werken. Hoe moeilijk koffie in schenken kan zijn. Mensen om me heen die niet alleen naar de buitenkant keken. Ze zagen iets in me wat anderen niet zagen.

Hard werken wierp zijn vruchten af en mijn zelfvertrouwen groeide. In 1994 werd ik uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar : -) Ik deed veel. Van activiteiten organiseren tot het geven van computerles en veel koffie zetten en natuurlijk kopjes afwassen.....

In 1994 werd Gerry aangenomen voor het inloop-gebeuren. Er komt een splitsing tussen activiteiten en inloop. Men gaat op zoek naar een apart plekje voor de inloop. Ook wordt er een start gemaakt met inloop op de zondag. Ik bied me aan om de zondagen op me te nemen en het mag!

1 januari 1995 kregen we de sleutel van de Boslaan. Samen stond voorop. Samen het gebouw geschikt maken voor een inloop. Mooie maanden. 1 maart 1995 officieel open. Gerry had een contract voor 20 uur. Verder een paar vrijwilligers en bezoekers die zelfstandig mochten draaien. Ik doe elke zondag. Op maandag en woensdag een eetcafé. Twee avonden open en elke donderdagmiddag inloop en elke zondag.

In 2002 vertrekt Gerry en kwam Gini. Van 1 medewerker voor 20 uur naar 1,5 formatieplaats. 60 uur in plaats van 20 uur. Het wordt veel professioneler en elke werkdag lunchcafé en eetcafé. Altijd een betaalde kracht aanwezig en vrijwilligers en bezoekers krijgen een andere rol. De eerste 7 jaar ging het om vrije tijd en daarnaast doen van dagbesteding en natuurlijk zelfvoorzienend zijn. Vanaf 2002 anders en de inloop werd ook gezien als dagbesteding.

Zelf begin ik eind 1999 bij de Emco-groep en stop ik in 2001 met de zondagen. Ik blijf op mijn vrije dagen in de inloop komen. Het blijft voor mij een bijzonder

plekje. In 2010 keer ik definitief terug. Het werken lukt niet meer, Ik ga me weer inzetten voor de inloop!

Medezeggenschap. In 1992 begon ook DAAT Drenthe. We beginnen een deelnemersraad en ik word lid. Het was nieuw zoals alles nieuw was. RIBW Drenthe werd opgericht. Beschermd wonen en dagbesteding in de samenleving. Meer uitval en het was nodig. Samen een samenwerkingsovereenkomst schrijven. Naar Assen met de bus. Aan tafel met de directeur van RIBW Drenthe. Pionieren. Vanaf 1995 een zelfstandige Inloop. DAAT Drenthe gaat verder zonder de RIBW Drenthe. In de begintijd was je binnen de Inloop geen raad nodig. Samen en cliënten waren lid van het team. RIBW Drenthe gaat fuseren met de Leite. Promens Care. Er komt een Centrale Cliënten Raad en ik word lid. Een nieuwe organisatie met twee takken. Zorg voor Verstandelijk beperkten en zorg voor mensen met psychische problematiek. Ik stop ook weer met de CCR. Een sprong voorwaarts en 2010. Er komt een raad binnen de inloop en ik doe mee. Plannen voor een verhuizing. We vinden het een slecht idee en houden het tegen. Er komt door onze inzet twee bezoekerscomputers en de koffiekaart. Ik ga mee een nieuwe tv uitzoeken en nog veel meer. 2020 stop ik ermee. Ruimte maken voor anderen. Deze maand (januari 2023 stoppen anderen er ook mee en er komt een bijna nieuwe raad en ik word weer lid : -)

Nu en ook Promens Care is inmiddels gefuseerd. Cosis wordt een feit. Een hele grote organisatie met meer 100 locaties. Veel anders dan toen we begonnen. In het begin speciaal zijn en nu niet meer dan 1 van die vele locaties. Gini is inmiddels ook vertrokken en een andere structuur. Ook alweer een paar jaar geleden. De openingstijden zijn intact gebleven. Al heel lang hetzelfde. Ook de financiering is veranderd. Eerst via het Rijk en gebaseerd op openingstijden. Nu en al een tijdje WMO en vanuit de gemeente.

De inloop blijft voor mij een **bijzonder plekje**. Vanaf het begin aanwezig en alles mee gemaakt. Soms van een afstandje. Dat dan weer wel. Ik ben nog de enige die over is van het eerste team Inloop. Vele bezoekers zien komen en velen bleven. Ook velen zien gaan. Nu 1 van de vele bezoekers willen zijn en niet echt bijzonder willen zijn.

Als het gaat om wat ik belangrijk vind dan is dat nog steeds de zwakste schakel. De ketting is zo sterk als de zwakste schakel. *Als de zwakste schakel het naar zijn zin heeft dan heeft iedereen het naar zijn zin.* Ik denk even aan de lage prijzen zodat het voor bijna iedereen te doen is... De sterkeren profiteren dan van het feit dat het betaalbaar moet zijn voor de zwakkeren! Ook is de inloop er voor iedereen. Ook afwijkend gedrag kan daarbij horen. Bijzonder zijn en ook dan moet je in de inloop terecht kunnen!! Vrijblijvend en ongedwongen blijft voor mij ook belangrijk. Ook de andere huisregels horen erbij. Nummer 1 is voor mij het belangrijkste. Respect voor elkaar!!

Ook is de inloop een plekje waar ik me **altijd** goed heb gevoeld. Die plekjes zijn voor mij zeldzaam!!

Henk Staats

Jubileum 12 1/2 jaar lokale raad Inloophuis Emmen vanaf 2010

**Dinsdag 31 januari vanaf ongeveer
14:15/14:30 uur**

Ter gelegenheid van het 12 1/2 jarige jubileum van de medezeggenschap/ cliëntenraad Inloophuis Emmen is er een feestje beneden in de Inloop voor iedereen toegankelijk. Met hapjes en drankjes en weinig (!) toespraken.

Tevens is er het afscheid van 3 leden van het eerste (en bijna) eerste uur en de toetreding van 3 andere leden. Met ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst. Misschien met speciale gasten. Wie weet. Er hebben meerdere mensen toegezegd.

Aangezien de lokale medezeggenschap alle bezoekers en cliënten aan gaat en ... een feestje is nooit weg:

Van harte welkom!

Paul van der Sluis/medezeggenschapsraad/
cliëntenraad Inloophuis Emmen Cosis

Van de



activiteitencommissie

Zingevingfestival. Op 20 juni 2023 is het weer zover. Deze keer in Frederiksoord.

Vorig jaar waren we te laat om met het vervoer geregeld door het festival mee te kunnen. Dit jaar gaan we het anders doen. In maart/april hangt er een lijst aan het prikbord en daarna melden we ons aan. Zodat we met het vervoer georganiseerd door het festival mee kunnen. Je kunt natuurlijk altijd zelf gaan zonder samen. Je kunt je nu al opgeven. Een mail adres is dan noodzakelijk. Het thema is dit jaar **mensen bloeien waar ruimte is**. Meer info: <https://zingevingsfestival.nl/>

Zondag 15 januari was er een **bingo** in de inloop. De opkomst was boven verwachting. Dit gaan we in maart herhalen. Ook weer op zondag. Meer info ter zijner tijd.

Vrijdag 10 februari is er een **crea middag**. Aanvang 13.30 uur. Meer info bij Gerda M.

Ook gaan we weer beginnen met **zingen**. Meezingen met You Tube. De eerste keer is op **woensdag 15 februari**. Meer info bij Paul F.

Natuurlijk ook de vaste activiteiten zoals samen sporten, de dartmiddagen. Het klaverjassen op de donderdag avond in de oneven weken en nog veel meer. Je vind de agenda achter in dit krantje Iedere **derde dinsdag van de maand** is er een vergadering van de activiteitencommissie. Aanvang 13.30 uur. Deze vergadering is voor iedereen. Dus heb je een idee voor een activiteit en/of wil je meehelpen bij de activiteiten dan ben je welkom!

Afscheid van maar liefst drie (!) bekende en geliefde gezichten uit de wekelijkse praktijk van het Inloophuis/door Paul van der Sluis

Hoezo groot nieuws in het Inlopertje. Breaking news kan ik het ook al niet noemen, daar het inmiddels bij velen al bekend zal zijn. Mocht je het niet weten. Eind februari nemen wij afscheid van 3 gewaardeerde betaalde/vrijwillige krachten. Waarvan grotendeels in meerdere decennia hun aanwezigheid in het reilen en zeilen van het Inloophuis niet te missen was. Ik ga uitgebreider in op deze 3 in het volgende Inlopertje, met daarbij het officiële afscheid op 23 februari mee genomen. Ik deel nu nog wel alvast de namen. Dat zijn medewerkers Lyset en Michel N. en vrijwilligster Marjoke. Voor velen en zeker van mensen die hier al langere tijd komen een ongetwijfeld grote verandering en wennen aan dat zij niet meer deel uit maken van de vaste structuur in het Inloophuis.

Ik schrijf niet (vaak) over muziek in het Inlopertje. Echter bij dit nieuws past wel in mijn ogen een passend lied. Ik ben een groot fan van de Amerikaanse comedyserie Seinfeld. Waarbij een stand up komiek (wat de hoofdrolspeler ook werkelijk is) en enige vrienden, over niets naar eigen zeggen, een wekelijkse serie hebben gevuld. Ik vind het hilarisch. Is al een tijdje niet meer op televisie.

Tijdens het laatste (negende) seizoen waren er twee afsluitende afleveringen, nummer 177 en 178. In het laatste deel is er een compilatie van beelden uit de serie en bloopers (missers door de acteurs tijdens het opnemen) in de slotminuten. Daar wordt als begeleidende muziek het lied *Good Riddance (Time of Your Life)* van de Amerikaanse band Green Day gespeeld. Ik kende die band niet en pas recent kwam ik erachter wie dat lied brachten. Ik was ook een flinke tijd geleden (2003) in het PSV stadion bij een wedstrijd waarbij de onvolprezen Deense verdediger Jan Heintze afscheid nam. Op de grote beeldschermen was een compilatie van beelden en acties te zien van Jan Heintze bij PSV. Begeleidend liedje *Good Riddance*.

Daarom heb ik sinds die twee gebeurtenissen wat met het lied en zeker als het gaat om het tonen van prestaties en dergelijke van iemand of meerderen, zoals bij een afscheid. Dus nu dacht ik toen ik het hoorde van het naderende afscheid, dat is ook hier een toepasselijk lied. Overigens niet de letterlijke (taal) betekenis van dit. Want dan betekent het zoets als vrij vertaald opgeruimd staat netjes. Was bedoeld als wraakzuchtig liedje na breuk met de schrijver door zijn vriendin. De tekst gaat echter grotendeels over dat iemand een leuke tijd heeft gehad en dat het tijd is om te gaan. Aldus bedoeld zowel van hun naar ons als omgekeerd hopelijk. Wordt in Amerika veel gespeeld bij afstudeerfeestjes zoals proms. In het volgende Inlopertje meer. https://www.youtube.com/watch?v=0d_Ollpmt00

Paul van der Sluis

De techniek schrijdt voort

Afgelopen week op YouTube zoeken naar liedjes uit mijn jeugd. Uit de jaren 70. 1 van de liedjes die ik tegenkwam was de overwegwachter van Marc Winter. Hoe hij door de voortschrijdende techniek overbodig werd. Hij hoefde de slagbomen niet meer open en dicht te doen. De techniek nam het over. Hoe hij het geen plekje kon geven. Hij was zijn baan kwijt en kwijnde weg. Zo heeft de voortschrijdende techniek heel veel werk overbodig gemaakt. Hoe veel wat vroeger door de mens gedaan moest worden nu door machines gedaan wordt. Ik heb in die 62 jaar die ik nu leef veel zien veranderen. Volgens mij is er nog nooit zoveel veranderd als in de laatste 60 jaar. Gemak dient de mens en dit is natuurlijk niet de enige reden.

Zo denk ik met een glimlach aan mijn eerste vakantiebaantje en ik kreeg het geld wat ik ermee verdiende handje contantje. Even later mijn eerste echte baan en het geld werd op mijn bankrekening gestort. De pinpas was er nog niet dus geld halen bij de bank en alles moest contant. Nu al jaren de pinpas en geld halen bij de bank is verleden tijd. De pinautomaat nam het over. Nu kun je ook betalen met je smartphone en een app. Ik doe het nog niet. Of ik het ga doen? Misschien als het moet. Ook geluiden dat men het contante geld wil afschaffen. Niet iedereen ziet dit als een goede ontwikkeling.

Ik denk even aan de liefde voor muziek en het eerste singletje dat ik kocht. In het dorp kon je ze niet kopen dus ik moest ervoor naar Emmen. En dan draaien maar. Hoe muziek nu anders gaat. Je kunt nu online naar je favoriete muziek luisteren. En je hebt natuurlijk You Tube. Het is zo anders dan 40 jaar geleden. Niet te vergelijken. Wat 40 jaar geleden als onmogelijk werd gezien kan nu. Niet iedereen is er blij mee. Oudere mensen die blij zijn dat ze voor de technologie zijn intrede deed, kind mochten zijn. Ook ik heb dat een beetje, maar ik doe nu tot op zekere hoogte gewoon mee. Omdat het moet, omdat het kan en omdat het 'leuk' is.

Hoe afhankelijk we nu zijn van de computer. Ik maak me er weleens zorgen over. Een wereldwijde computerstoring en we kunnen niets meer. Het wordt dan een grote chaos met alle gevolgen van dien. Dan privacy. Ook iets waar ik me weleens zorgen over maak. Als je alles pint weet de bank precies wat je met je geld doet. Ook al denk ik niet dat ze dat echt in de gaten houden. Alles is geautomatiseerd en er komt geen mens meer aan te pas. En dat is maar 1 van de vele voorbeelden.

Soms speelt de technologie ook in mijn leven een te grote rol. Wie ben ik zonder Facebook en zonder mijn smartphone. Ook ik kan niet meer zonder. Ook al weet je dat pas echt zeker als het zonder moet. Hoe gaat het verder? Kan het nog verder of heeft het een eindpunt. Zelf heb ik weleens zin om het weer echt zonder te gaan doen : -) Mijn smartphone de deur uit en zonder verder. Facebook afschaffen en anders gaan leven. En wat is anders leven?

Terug kan niet meer. Daarvoor is het te laat. Zelf denk ik dat het nog veel gekker wordt : -(

Henk Staats

Studio Inlopertje/Inlopertje Inside

//Diversen

Spelletjesmiddag op vrijdag 24 februari aanvang 13:30 uur. Samen sporten op maandagen 30 januari, 6, 13, 20 en 27 februari en let op! (andere tijden) op donderdagen 2, 9, 16 en 23 februari en 2 maart. Zie agenda voor meer informatie.

//Dartcompetitie



Op (bijna) elke donderdag is er darten in het Inloophuis. Aanvang rond 13:30 uur. Op donderdag 23 februari is er geen darten in het Inloophuis. In verband met het afscheid van Lyset, Michel en Marjoke. Zie voor data de agenda. Deelname is 0,50 cent per keer. Dit is mede voor de prijzen aan het eind van het seizoen.

Ik schreef vorige keren dat er best wat deelnemers zijn afgevallen van vorig seizoen en er een nieuwe deelnemer was. Daarna dat er weer wat afgehaakte deelnemers terug waren.

Helaas moet ik ook mee delen dat twee sterke darters het deelnemersveld de rest van deze competitie af zullen haken. De winnaar van het vorige seizoen en tevens winnaar van het finaletoernooi, dus titelverdediger Lyset. Zij gaat helaas Cosis verlaten en elders werken. Datzelfde geldt eveneens helaas voor de nummer 2 van het vorige seizoen. Michel gaat nu uitsluitend in *De Panfluit* werken. Hierdoor is ook hij niet meer in staat op donderdag te darten. Ik kan alleen zeggen dat wij hun node zullen missen.

Voorlopig bedankt voor jullie deelname en inbreng. Zij zullen tot en met 16 februari in principe gewoon nog mee doen. en wie weet ...

Wij gaan echter gewoon door, met frisse moed. Het spreekt vanzelf dat wij nu extra halsreikend uit kijken naar nieuwe darters. Beginners krijgen een voordeel (hoe, dat hoor je dan wel) en je kunt dus nog gewoon in stromen. Dan tel je in principe ook nog steeds mee voor de competitie en de eindstand in het seizoen 2022/2023.

Info darten bij Paul van der Sluis

//Poolen Op woensdagen 8 en 22 februari is er weer een poolcompetitie, kosten 0,50 per keer

// Klaverjassen



Donderdagavond is er om de 14 dagen een klaverjasavond in de Inloop. Meedoen kost € 2. Wil je een keertje mee doen: welkom !!

Uitslag klaverjassen 19 januari

1. Theo	3798 punten
2. Derk	3530. Punten
3. Marcel	3249 punten
4. Matthijs	3129 punten
5. Jaap	3080 punten
6. Tinus	2832 punten

Agenda februari 2023

Week 5

Maandag 30 januari Samen sporten. Van 15.00 tot 16.00 uur. In de sportzaal Oosterstraat 72. Wekelijks.

Dinsdag 31 januari. Afscheid leden van de medezeggenschapsraad en installatie nieuw leden. Plus jubileum 12 1/2 jaar lokale raad met hapjes en drankjes beneden in de Inloop voor iedereen toegankelijk. Welkom!

Donderdag 2 februari. Dartcompetitie. Voor mensen die nog niet kunnen darten zijn er speciale regels. Zodat ze ook een kans hebben. Meedoen kost € 0,50 Aanvang 13.30 uur. Wekelijks tenzij anders vermeld.

Donderdag 2 februari. Samen sporten. Van 15.45 tot 16.45 uur. In de sportzaal Oosterstraat 72.

Donderdag 2 februari. Klaverjassen. Aanvang 19.00 uur. Meedoen kost 2 euro.

Week 6

Maandag 6 februari Samen sporten. Van 15.00 tot 16.00 uur. In de sportzaal Oosterstraat 72.

Woensdag 8 februari Poolmiddag. Aanvang 13.30 uur.

Donderdag 9 februari Dartcompetitie. Voor mensen die nog niet kunnen darten zijn er speciale regels. Zodat ze ook een kans hebben. Meedoen kost € 0,50 Aanvang 13.30 uur. Wekelijks tenzij anders vermeld.

Donderdag 9 februari. Samen sporten. Van 15.45 tot 16.45 uur. In de sportzaal Oosterstraat 72.

Vrijdag 10 februari. Crea middag. Aanvang 13.30 uur.

Zondag 12 februari. geopend. Van 13.30 tot 16.00 uur.

Week 7

Maandag 13 februari. Samen sporten. Van 15.00 tot 16.00 uur. In de sportzaal Oosterstraat 72. Meer info in de inloop.

Dinsdag 14 februari. Bezoekersoverleg. Aanvang 13.30 uur. Het laatste nieuws vanuit het team en praat mee over de dagelijkse gang van zaken. Elke tweede dinsdag van de maand.

Woensdag 15 februari. Zingen. Aanvang 13.30 uur. Meer info bij Paul F.

Donderdag 16 februari. darten. Aanvang 13.30 uur. Meedoen kost € 0,50

Donderdag 16 februari. Samen sporten. Van 15.45 tot 16.45 uur. In de sportzaal Oosterstraat 72.

Donderdag 16 februari. Klaverjassen. Aanvang 19.00 uur. Meedoen kost 2 euro.

Week 8

Maandag 20 februari. Samen sporten. Van 15.00 tot 16.00 uur. In de sportzaal Oosterstraat 72. Wekelijks.

Dinsdag 21 februari. Activiteitencommissie. Aanvang 13.30 uur.

Woensdag 22 februari Poolmiddag. Aanvang 13.30 uur.

Donderdag 23 februari. Er is geen darten.

Donderdag 23 februari.

Er is een gemeenschappelijk afscheid van medewerkers Lyset en Michel en vrijwilligster Marjoke. Zie mededelingen in het Inloophuis en op de andere bekende plaatsen voor hoe en wanneer.

Donderdag 23 februari. Samen sporten. Van 15.45 tot 16.45 uur. In de sportzaal Oosterstraat 72.

Vrijdag 24 februari. Spelletjesmiddag. Aanvang 13.30 uur.

Zondag 26 februari. geopend van 13:30 tot 16:00 uur.

Week 9

Maandag 27 februari. Samen sporten. Van 15.00 tot 16.00 uur. In de sportzaal Oosterstraat 72. Wekelijks.

Woensdag 1 maart. 28 jarig bestaan Inloop. Gratis koffie en thee voor iedereen. Ook is er gebak.

Donderdag 2 maart. darten. Aanvang 13.30 uur. Meedoen kost € 0,50

Donderdag 2 maart. Samen sporten. Van 15.45 tot 16.45 uur. In de sportzaal Oosterstraat 72.

Donderdag 2 maart. Klaverjassen. Aanvang 19.00 uur. Meedoen kost 2 euro.

Alles is onder voorbehoud. Hou ook onze Facebookpagina in de gaten(inloop Emmen) of onze website: <https://inloophuisemmen.nl>

Opgeven is niet nodig. Tenzij anders staat vermeld. Ook is de inloop tijdens activiteiten gewoon geopend voor mensen die niet mee willen doen aan de activiteit.

Menulijst februari

Woensdag 1 februari	Gebakken aardappelen, witlofsalade en schnitzel
Donderdag 2 februari	Chili con carne met komkommer/tomaat salade
Vrijdag 3 februari	Stamppot rauwe andijvie met spekjes en een saucijs
Maandag 6 februari	Spaghetti
Dinsdag 7 februari	Gekookte aardappelen, Hachee en rodekool
Woensdag 8 februari	Pizza
Donderdag 9 februari	Krieltjes, rode bieten salade en vlees
Vrijdag 10 februari	Preisshotel met gehakt en kerriesaus
Maandag 13 februari	Gekookte aardappelen, spinazie en een gehaktbal
Dinsdag 14 februari	Rijst met kip in zoetzure saus
Woensdag 15 februari	Stamppot zuurkool met spekjes en rookworst
Donderdag 16 februari	Bami met satésaus
Vrijdag 17 februari	Gekookte aardappelen, spruitjes en een speklap
Maandag 20 februari	Hutspot met een rundervink
Dinsdag 21 februari	Nasi met satésaus
Woensdag 22 februari	Gekookte aardappelen, bloemkool en vlees
Donderdag 23 februari	Fusilli met groenten, gehakt en tomatensaus
Vrijdag 24 februari	Stamppot boerenkool met spekjes en rookworst
Maandag 27 februari	Macaroni
Dinsdag 28 februari	Gekookte aardappelen, sperziebonen en vlees