

Inlooptje

Maandblad van Inloophuis Emmen. Juli 2023

Zingevingfestival juni 2023 Frederiksoord



De duiktank, waar durfals onder water kunnen duiken, lijkt na twee keer op rij nu een blijvertje op het Zingevingfestival.

(foto: Paul van der Sluis)

Redactioneel/inleiding

Met dit nieuwe nummer van juli, is inmiddels de zomer al in volle gang. De afgelopen weken is het dagelijks ruim boven de 20 graden en grotendeels droog. Weliswaar is dit soort weer voor een deel van de mensen meer dan vervelend. Niet iedereen kan goed tegen of heeft wat met de hitte. Velen echter hebben hier lang naar uitgekeken.

De schoolvakantie en de bouwvak vallen vrij laat in het Noorden deze zomer. Dat betekent dat de meeste zomerevenementen ook nog staan te beginnen later in juli. Zoals de vlindermarkten en de diverse festivals in Emmen en omgeving.

We hebben inmiddels het Zingevingfestival al gehad. Vele mensen van het Inloophuis in Emmen waren daar ook weer bij. Deze keer in Frederiksoord. Mooi dat er nu weer wordt gevarieerd met verschillende plaatsen van het festival i.p.v. steeds op dezelfde plaats zoals dat meerdere jaren is gegaan. Ik hoorde links en rechts wel dat de logica van de activiteiten qua nummering waar iets was, voor verwarring zorgde.

Verder is het altijd weer mooi dat er zoveel mensen/vrijwilligers zich meestal belangeloos in zetten. Denk aan kappers, masseurs en horecapersoneel. Naast de artiesten en andere uitgedoste mensen. Een verslag van het festival van Henk Staats staat verderop in dit Inlooptje. Het is mooi dat zo'n festival nog steeds bestaat. Het viel mij wel op dat er wat minder activiteiten leken te zijn en ook minder bezoekers. Dit laatste kan natuurlijk ook komen met het te verwachten zeer warme weer.

Verder stukjes van Henk en Bert en ook de computer doet vlijtig mee! Ik heb een nieuwe rubriek en verder is er de aankondiging van de grote finaledag darten op donderdag 20 juli. Een op zich staand toernooi met trofeeën. Zie verderop. Verderop ook de uitslag van het seizoen in het klaverjassen.

Deze keer voor het eerst een bijdrage van medewerkster Gerda. Zij heeft ook andere stukjes toegezegd. Dus ook weer een oproep aan een ieder om stukjes in te leveren. Mocht iemand een probleem hebben met de tekstverwerking bijvoorbeeld geef dit dan aan een medewerker aan (Gerda, Chantal) dat je wel wat wil aan leveren. Dat je echter niet overweg kunt met de computer. Dan is er vast wel een oplossing hiervoor. Hoe meer stukjes schrijvers hoe veelzijdiger en afwisselender het blad is. **Let op de deadline is 20 juli voor de uitgave van augustus 2023.** Stuur in Word, Open Office of Pages (bij voorkeur geen PDF) naar paulvdsluis@hotmail.com

Veel leesplezier maar weer. Paul van der Sluis

Algemene (contact)informatie

Het Inlooptje is het maandblad van Inloophuis de Emmer Dennen van Cosis.

Inloophuis adres: Boslaan 135, 7822 EP Emmen.

Telefoonnummer: 088 8789628/Internet:

www.inloophuisemmen.nl

Hoofdredactie Paul van der Sluis e-mail: paulvdsluis@hotmail.com

Verjaardagen juli 2023

5 juli	Gerda van D./Chantal
8 juli	Frieda
23 juli	Paul van der Sluis
24 juli	Cora
28 juli	Bennie

Lunchcafé/Eetcafé

Van maandag tot en met vrijdag is er een lunchcafé van 11:00-13:00. Met broodjes, uitsmijters, tosti's en soep. Aantal dagen iets speciaal.

Dranken

Koffie en thee	0,50
Senseo	0,60
Melk	0,30
Sinas, cassis, cola (light)/fris	1,30
Chocolademelk	1,30
IJsthee	1,30

Speciaal maandag o.a. broodje hamburger+saus voor 2,00

Speciaal dinsdag: Pannenkoeken in diverse variaties 1,75

Speciaal woensdag o.a. kaassoufflé, (groente)kroket, frikandel voor 1,25, met broodje met saus 1,80, saus 0,25

Speciaal donderdag gehaktbal voor 1,50/broodje gehaktbal voor 1,80/met saus 2

Eetcafé maandag-vrijdag. Om 17:00 uur eten in het Inloophuis. Er kan ook nog afgehaald worden tussen 16:30 en 17:00 uur. Geef dus aan of je wil mee eten of afhalen. Zoals gewoonlijk staat het menu weer op de achterkant. De prijs is vanaf oktober 4 euro.

Het inloophuis is maandag-vrijdag van 11:00 tot 18:30 uur open, op donderdag tot 21:00 uur en op zondagen 2 juli, 16 juli en 30 juli geopend van 13:30-16:00 uur.

Het 16^{de} Zingevingsfestival

Elk jaar organiseren GGZ Drenthe en een aantal andere organisaties een leuke dag voor hun cliënten. Elk jaar ook een thema. Deze keer gaat het over bloeien en mensen bloeien waar ruimte is... Zelf jarenlang niet de ruimte gehad om te bloeien. Dan loop je vast en ben je hulp nodig. Gelukkig verleden tijd, maar af en toe heb ik er weer last van. De meeste mensen staan er niet bij stil en kunnen bloeien onder alle omstandigheden. Er zijn echter vele uitzonderingen en dan is er iets meer nodig om te kunnen bloeien !

20 juni is het zover. Om 9 uur staat de bus klaar bij het NS station. Velen die tot de doelgroep behoren, hebben geen auto dus gaan er vanaf vele plaatsen in Drenthe en daarbuiten bussen naar de plaats van het festival. De bus is iets later en deze keer een dubbeldekker. Het festival is dit jaar in Frederiksoord. Ik weet nog niet waar het ligt. Ik had geen zin om me daarin te verdiepen. Gewoon op de bus stappen en we zien wel. Eerst een stukje richting Drachten en dan linksaf de snelweg op richting Hoogeveen. Ik zit bovenin en geniet van het uitzicht. Af en toe kijk ik naar beneden en ik zie dan een auto voorbijgaan.

Het ligt vlakbij Steenwijk. Om even over 10 komen we aan bij het festivalterrein en er komen op dat moment nog een paar bussen binnen. In de file door de ingang. We krijgen zoals gebruikelijk een plattegrond en een bonnenboekje. Voor koffie/thee, frisdrank en een maaltijd en patat. Geld ben je niet nodig en er is ook niets te koop : -)

In het begin staat een kas waar een paar kappers actief zijn, een schoonheidsspecialist en meer op het gebied van uiterlijke verzorging. Je moet er op tijd bij zijn om een afspraak te maken. Velen maken een afspraakje voor een gratis knipbeurt later op de dag. Daarachter een groot grasveld met aan weerszijden tentjes waar je een (creatieve) workshop kunt volgen. Ook sportief bezig zijn kan. Verder naar achteren staan twee muziekpodia. Ik loop naar het grote podium waar de opening plaats vindt. Twee mannen in mooie jurken openen het festival. Met daarna een optreden van popkoor Enjoy van de GGZ. 16 jaar geleden voor dit festival opgericht en sindsdien openen ze elk jaar het muziekprogramma. Er zitten een paar mensen in die ik nog ken van lang geleden en met wie ik toen opgenomen ben geweest.

Het is warm en weinig schaduw. Toch lukt het om af en toe even in de schaduw te vertoeven. Twee flesjes water meegenomen en ook bijvullen lukt. Je kunt zo'n dag heel actief zijn en meedoen aan de verschillende workshops. Ik kies ervoor om vooral niets te doen en om te genieten van de muziek, de mensen en de omgeving.. Jammer genoeg is er weinig ander vertier.. Naast de muziek zijn er een paar dichters en dat is het dan wel. Theater mis ik in dat opzicht wel een beetje.

Ik ben niet de enige van de inloop. Ik besluit wel om het in mijn eentje te beleven en dan kom je mekaar tegen voor een praatje : -) Klokslag 16.00 uur vertrekken de vele bussen weer. Het was weer een leuke dag en een leuke onderbreking van de dagelijkse sleur.

Henk Staats

To cook or not to cook.

Distrivers of niet?

Keuzes maken, zelf koken of bestellen.

Activiteiten organiseren of koken?

Dillema's.

Soms is het best lastig om de juiste keuze te maken. We hebben nu enkele maanden eten besteld bij Distrivers. De ene keer was het lekkerder dan de andere keer. Soms te weinig, de andere keer weer te veel. Of soms werd er gewoon iets heel anders geleverd.

Qua gemak voor de begeleiding van het Inloophuis was het eten van Distrivers een uitkomst, want er was weer tijd voor activiteiten. Het eten een uurtje in de oven en klaar. Dus in de middag een stuk rustiger en meer tijd voor de bezoekers.

Regelmatig kwamen bepaalde gerechten weer terug. Dus wat betreft de keuze viel het soms tegen. Ik eet de ene week vier keer bij het Inloophuis en de andere week drie keer. Ik merkte wel dat het me soms stress op leverde, omdat ik me elke keer weer afvroeg of het goed kwam met de bestellingen, of alles er was voor het avondeten en of het juiste eten bezorgd was.

De afgelopen week zijn we steeds meer weer zelf gaan koken. De signalen die ik van bezoekers krijg, zijn goed. De meeste bezoekers zijn blij dat er weer zelf gekookt wordt. Dit vinden de meesten toch lekkerder.

Wel merk ik dat ik als begeleider minder tijd heb voor activiteiten. Een voorbeeld is dat ik tijdens de creatieve middag aardappelen zit te schillen.

Ook is het even puzzelen met boodschappen doen. Gelukkig kunnen we dit als team goed met elkaar afstemmen.

Ik merk dat ik het ook wel weer leuk vind om te koken, vooral als ik er hulp van de bezoekers bij krijg. Wel vind ik het jammer dat het altijd dezelfde mensen zijn die helpen.

Dus lieve bezoekers, heb je een keer zin om te helpen, schroom niet om dit te zeggen.

Zie je een begeleider aardappelen schillen, pak een schilmesje en help mee. Gezamenlijk bezig zijn om het avondeten voor te bereiden is ook sociaal. Heb je zin om te helpen met koken, bied het aan.

Alle hulp is welkom.

Gerda.

Een primeur !

Een bijdrage van Henk Staats en de computer : -)

Sinds kort is er een programma die teksten voor je kan schrijven. Er komt zagezegd geen mens meer aan te pas... Kunstmatige intelligentie zagezegd. Nog even en de computer kan alles : -). Weten dat er niets gaat boven echt mensenwerk. In 1 van de vorige inloperies had ik het over de tekortkomingen van kunstmatige intelligentie. Google weet BIJNA alles met de klemtoon op BIJNA. De computer kan bijna alles maar zonder de mens.....

De techniek schrijdt voort en nu kun je dus bijvoorbeeld een scriptie laten schrijven door de computer. Het programma heet ChatGPT en hier dus een primeur. Voor het eerst in het inloperie. Een artikel geschreven door de computer zonder dat er een mens aan te pas komt.

Je stelt een vraag en er komt een antwoord uitrollen !!

Hoe geef je je leven zin ? reageer in het Nederlands

ChatGPT

2 / 2

Het geven van zin aan het leven is een persoonlijke en subjectieve aangelegenheid. Wat voor de ene persoon zinvol is, kan voor een ander niet gelden. Hier zijn echter enkele suggesties die je kunt overwegen:

1. Identificeer je waarden: Denk na over wat voor jou belangrijk is in het leven. Identificeer je waarden en probeer ze in je dagelijkse activiteiten en beslissingen te integreren.
2. Stel doelen: Stel realistische en haalbare doelen voor jezelf. Dit kunnen doelen zijn op verschillende gebieden van het leven, zoals carrière, relaties, persoonlijke groei, gezondheid of bijdragen aan de samenleving.
3. Zoek naar betekenisvolle relaties: Investeer in relaties met mensen die belangrijk voor je zijn. Onderhoud vriendschappen, bouw sterke familiebanden op en zoek naar gemeenschappen of groepen die je interesses delen.
4. Zoek naar persoonlijke groei: Blijf jezelf uitdagen en nieuwe dingen leren. Dit kan door middel van studie, het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden, het nastreven van hobby's of het verleggen van je grenzen door nieuwe ervaringen op te doen.
5. Help anderen: Het helpen van anderen kan veel voldoening geven en een gevoel van zin geven aan je leven. Vrijwilligerswerk doen, anderen ondersteunen in moeilijke tijden of simpelweg vriendelijkheid tonen kan een positieve impact hebben op zowel anderen als op jezelf.
6. Wees dankbaar: Neem de tijd om dankbaarheid te tonen voor de positieve aspecten van je leven. Richt je op wat je hebt in plaats van te focussen op wat je mist. Het cultiveren van dankbaarheid kan je perspectief veranderen en je leven zinvoller maken.

Onthoud dat het vinden van zingeving een persoonlijke reis is en dat het normaal is om onderweg vragen te hebben. Het is belangrijk om jezelf de ruimte te geven om te groeien, te verkennen en aanpassingen te maken in je zoektocht naar zinvolheid.

En ik. Ik weet iets Goeds van jou...

Zou de wereld beter zijn
als iedereen die ik ontmoet, zou zeggen
ik weet iets goeds van jou
en dan spontaan, hij deed wat goed

Zou het niet fantastisch heerlijk zijn
Als elke handdruk zeggen zou
Van harte en oprecht gemeend
Zeg ik, ik weet iets goeds van jou....

Zou niet het leven fijner zijn
Als men het goede steeds prijzen zou.
Want werkelijk: bij al het kwade
Is er zoveel goeds in mij en jou...

Zou het niet een fijne houding zijn
Als iedereen zo denken zou
Jij weet een beetje goed van mij
En ik, ik weet iets goeds van jou....!

Gods oogappel

U die nooit een belofte loog
Bewaart als de appel van 'uw oog
Uw volk dat niet zal sterven,
Dat altijd bang en opgejaagd

Door heel de wereld wordt belaagd,
En toch uw rijk zal erven.

Het rijk van David, Abraham
Namen waaraan geen mens ontkwam
Die in uw woord ging lezen,
Waarin U hun historie schreef
De God van toen die was en bleef,
Eeuwig hun God zult wezen.

Die straks Jeruzalem bevrijdt
Als de olijfberg dreunend splijt
De eindstrijd aan zal vangen
En Davids zoon de vrede wint :
Hoor hoe heel Israël dan zingt
Hoe blij zij hem ontvangen.

Vrede wordt zo voor onze neuzen weggekaapt. Vrijheid is niet iets dat zo
van de straat wordt opgeraapt. Vrede is bevochten.

Hoop is toch blijven leven in de vertwijfeling en toch blijven zingen in het
duister.

Een volle maanwandeling

Eind mei las ik in de krant iets over een volle maanwandeling die werd georganiseerd door Staatsbosbeheer. Even zoeken op het internet en ik vind een plekje waar ik me voor de wandeling kan aanmelden.

Volle maan en reden voor veel geloof en bijgeloof. Vooral in vroegere tijden en voor het Christendom. Veel weet ik er niet van, maar weten dat de volle maan voor vele mensen van grote betekenis was. Zelf heb ik er ook wel iets mee. Ook als het gaat om dromen. Bij volle maan altijd iets anders.

Hoe we als moderne mensen ver weg staan van de natuur. Velen zijn niet bezig met de maanstanden en volle maan en geloof en bijgeloof behoort echt tot het verleden. Wel leuk om te weten dat de volle maan ook een rol speelt in het Christendom. Pasen is altijd de eerste zondag na de eerste volle maan na het begin van de lente.

4 juni was het zover. De volle maanwandeling. Verzamelen op een parkeerplaats aan de boslaan in de Emmerdennen. Ik ben er om 21.15 uur en ik ben niet de eerste. Met mij zijn er nog 20. Ik ben de enige op de fiets en dat terzijde. De wandeling is van 21.30 tot 23.30 uur. Normaal lig ik voor elven in bed dus het wordt vandaag iets later.

Er gaan drie gidsen van Staatsbosbeheer mee. Twee voorop en eentje achteraan. Het is nog licht. Er wordt eerst iets verteld over het ontstaan van de Emmerdennen. Daarna vertrekken we. Het is nog licht.

Er wordt stilgestaan bij het unieke karakter van de Emmerdennen en gestopt bij plekjes waar ik normaal ongemerkt langs loop. Ik heb best wel vele wandelingen in de Emmerdennen gemaakt en nu dus iets anders. Ook wordt het door de gidsen een gezond bos genoemd. Het is al jaren geen productiebos meer, maar het moet wel uitgedund en onderhouden worden.

Van het licht gaan we naar de schemering en ongemerkt wordt het donker. Af en toe schijnen de gidsen even bij maar het is de bedoeling in het donker te lopen. Een grote groep en dat vond ik wel een beetje jammer. Veel rumoer en we zien weinig tot geen nachtdieren.

We komen langs het zandmeertje in de buurt van Emmerhout. Vroeger stond hier een theehuisje en veel jeugd vond hier hun vertier. Ver voor de massale komst van de auto en bijvoorbeeld de tv. Vermaak in de buurt en zonder al te veel gedoe. Het theehuis staat er allang niet meer. Wel zitten er nog een paar jongeren op een bankje. Hierna het Haantjebak. Voor ouderen een bekende plek. Lang geleden stond er een uitkijktoren en was het de bestemming van vele schoolreisjes. Ook vind je hier het hoogste natuurlijke punt van Drenthe. Niet gemaakt door de mens.

Wat opvalt zijn de vele krachtplekjes en de energie van dit bos. Duidelijk te merken dat het volle maan is. Je moet het kunnen ervaren en ik ervaar het. De volle maan zelf zien we niet. Hij komt later op. Om 23.30 uur zijn we weer bij het begin. Ik fiets naar huis en net voordat ik ga slapen zie ik nog even de volle maan. De wandeling was meer dan de moeite waard.

Henk Staats

Darten/Grote finaledag op

Donderdag 20 juli

(aanvang 13:20)



Het gewone seizoen 2022/2023 is afgelopen, maar er is nog het traditionele finaletoernooi, wat los staat van de competitie. Maar 1 keer mee gedart dan al er bij.

Zoals gewoonlijk met opkomstmuziek, de speciale bijnamen van de darters ("nicknames") en hapjes en drankjes. Publiek meer dan van harte welkom. Laten wij er weer een waar sfeervol spektakel van maken en ... aanmoedigen worden gestimuleerd. Zoals altijd.

INFO Bij Paul van der Sluis of medewerkster Gerda

Mijn hoofd zit vol herinneringen

Gisteren was ik 24 jaar getrouwd. Getrouwd op 8 juni 1999. Hoe ik voor het jaar 2000 wilde trouwen en dan bij voorkeur in het veenmuseum in Barger-Compascuum. Ook dat is gelukt. Meer dan 24 jaar getrouwd met de liefste en mijn hoofd zit vol herinneringen aan al die jaren samen. Veel hoogtepunten en geen dieptepunten.

In 2011 werd ik opa. Inmiddels ook al meer dan 10 jaar geleden. 50 jaren jong zijn en opa worden. Een droom of toeval : -) Op mijn 50e wilde ik lang haar en een hoed en meer wensen had ik niet. Opa zijn en de vele herinneringen die ik aan die jaren heb. Een feestje en hoe we van elk bezoek een feestje proberen te maken.

In 1976 hoorde ik voor het eerst een liedje van Normaal. Het sprak me aan. In 1977 kwamen ze met *Oerend Hard* en ik besluit fan te blijven zolang ze bestaan. Vele leuke herinneringen aan die meer dan 40 jaar. In 2015 afscheid nemen en het avontuur is over. Geen rekening houdend met en ze doen het nog steeds. Geen zin meer om naar een live concert te gaan en verder : -) Ooit zei ik dat Normaal in het theater zou optreden. Niemand geloofde me en ik kreeg toch gelijk.

Ook 28 jaar inloophuis leveren vele herinneringen op. Geleerd dat hoe donker het ook is er altijd hoop is. Ook gezien dat er uitzonderingen op die regel zijn !! En er is niets leuker dan een stamcafé zonder alcohol. Ook vele bezoekers zien komen en blijven. Samen ouder worden en elkaar goed kennen. Een half woord kan genoeg zijn.

Ouder worden en hoe leuk terug kijken kan zijn. Jong zijn en bezig met de toekomst. Als je dan ouder wordt, merk je dat terug kijken ook leuk kan zijn. Niet alles was natuurlijk leuk. Ook vele diepe dalen gehad en ook met die herinneringen kan ik nu goed omgaan. In al die jaren wist ik dat de blues die ik toen had tijdelijk was en dat doorgaan altijd loont.

Met een glimlach terug kunnen kijken. Weten dat niet iedereen daartoe in staat is. Ook ik denk met minder plezier terug aan sommige gebeurtenissen, maar weten dat geen mens perfect is... En mensenwerk blijft het. Van fouten kun je leren met de klemtoon op kun. Weten dat niet iedereen daartoe in staat is en wat is in staat zijn tot ?

Herinneringen kunnen goud waard zijn. Making memories lees ik dan en herinneringen blijven je altijd bij. Aan samen en aan mens zijn.

Hoe ik soms graag alleen ben. Buiten op een bankje of ergens anders. Met een flesje water en al mijn herinneringen aan alles wat ik tot nu toe heb meegemaakt. Altijd met een positieve kijk op en ook daar ben ik blij mee.

Mijn hoofd zit vol herinneringen en hoe blij en dankbaar ik er dan mee ben. Blij met mijn leven en blij met mezelf. Blij met de mensen om me heen. Heel soms is het anders en ook dat hoort erbij. Nu 62 jaren oud zijn en ik geef mijn leven tot nu toe een vette 8 !! Dat is natuurlijk ook een momentopname : -).

Henk Staats

Waar was er wat voor wat later weer opgedoken is/aflevering 1 Het liedje - De Engelbewaarder -

Een nieuwe rubriek van mij. Sommigen van jullie zullen wel eens gekeken hebben naar de top 2000 à Go-Go, eerst gepresenteerd door Matthijs van Nieuwkerk, maar vast onderdeel is Leo Blokhuis over waar komt een populair lied vandaan. Over een bekend lied wat al eerder door anderen is gezongen. Soms met verrassende uitkomsten. In deze rubriek probeer ik iets dergelijks. Toevallig in deze eerste aflevering ook een lied. Ik heb een seizoenkaart bij FC Emmen. Voor en na de wedstrijd en in de pauze worden vaak een zelfde rijtje liedjes gespeeld. Natuurlijk diverse clublieders van FC Emmen, vlak voor de opkomst Skik met *Op Fietse* waar het refrein door de fanatieke supporters op "zuid" luid wordt meegedaan. Maandenlang, sinds vorig jaar al was het liedje *Ons Moeder Zeej Nog* van Jan Biggel steevast te horen. Min of meer werd Emmen er kampioen op en promoveerde weer naar de eredivisie.

- Richting het eind van dit (helaas afgesloten met degradatie naar de KKD) seizoen was ineens een ander lied te horen. Van **Marco Schuitemaker** (Oude Pekela) *Engelbewaarder*. Al ruim een halfjaar een grote hit met veel treffers op internet. Jullie zouden kunnen raden dat er ook hier wat voor dit lied is geweest, waar dit lied al bestond voor deze populaire versie van Marco.
 - Vader Abraham heette eigenlijk **Pierre Kartner**. Hij heeft zelf liedjes gezongen waaronder het wereldberoemde *Smurfenlied* in vele talen en *Het kleine cafe aan de haven* bijvoorbeeld. Kartner schreef ook veel voor andere artiesten. Een van de artiesten waar hij een bijzondere band mee had, is de (toen nog) jonge Belgische zangeres **Mieke** (Gijs). Onder zijn hoede brak zij definitief door in Nederland met ook door hem geschreven liedjes zoals *Een kind zonder moeder* en ook duetten met Pierre Kartner zelf. Tevens zingt hij met haar *Zou het erg zijn lieve opa*.
 - Midden jaren zeventig had Mieke een ernstig auto-ongeluk. Zij ontsnapte met veel geluk aan erger. Terwijl zij nog herstellende was, schreef Kartner het lied *Mijn Engelbewaarder*. Over dat Mieke bij het naar huis rijden na een repetitie vanuit Genk zij moe werd achter het stuur. Vlak voor haar huis viel zij in slaap en botste tegen een boom. Wonderwel was het enige van haar auto intact daar waar zij zat, de rest was total loss. Toen Mieke dat lied zong was zij 19 jaar. Echter werd het nooit een hit.
 - Sindsdien zijn er meerdere artiesten die dat nummer hebben gezongen. Waaronder dus ook Marco Schuitemaker. Mieke heeft op zich wat met het lied (al werd het voor haar geen hit) gezien de achtergrond. Doordat zij wat in de tekst staat mee maakte, is en blijft het bijzonder en beladen als zij het zingt. De versie van Schuitemaker is veel meer een dansversie. Wat minder past bij het serieuze van de tekst. Aan de andere kant vindt Mieke het wel mooi dat "haar/Kartner's lied" nu zo'n groot succes is. Mieke is er wel van overtuigd dat er een engelbewaarder aanwezig was tijdens dat ongeval en haar voor erger behoedde. Ze weet niet wie/wat, maar nu zijn dat haar inmiddels overleden ouders. Zij gelooft dat na het overlijden van Kartner dat hij daar ook bij hoort.
 - Schuitemaker nam de plaat van Mieke mee tijdens een verblijf in een bungalowpark en draaide die, de rest is bekend. Bronnen: Wikipedia, De Krant van West Vlaanderen (KW) 28-4-2023 door Patrick Depypere en nporadio5.nl
- Paul van der Sluis**

Studio Inlopertje/Inlopertje Inside

//Diversen

Op woensdagen 5 en 19 juli kun je poolen. Op woensdagen 28 juni, 12 en 26 juli is er een spelletjesmiddag.

//Dartcompetitie



Op (bijna) elke donderdag is er darten in het Inloophuis. Aanvang 13:30 uur. Zie voor data de agenda. Deelname is 0,50 cent per keer. Darters kunnen wij altijd gebruiken. Kom proef gooien desnoods. Aangezien we wel al bijna aan het eind van het seizoen zijn, zul je niet meer mee kunnen doen in de ranglijst. Wel ervaar je hoe het darten hier is en een goede voorbereiding om mee te doen op de grote finaledag en ... zin krijgen mee te doen aan de nieuwe competitie vanaf september.

Wel zijn er op de grote finaledag ook prijzen te verdelen. Zoals al hierboven aangegeven nadert het seizoen einde, in juni en begin juli wordt de competitie van seizoen 2022/2023 nog gespeeld.

De grote finaledag zal plaats vinden op (tromgeroffel!!!) ... donderdag 20 juli vanaf 13:20. Nadere informatie ook te zien op de affiche die in dit Inlopertje staat en die ook z.s.m. in het Inloophuis komt te hangen. Toeschouwers van harte welkom. Tevens is ook de prijsuitreiking en bekendmaking van de eindstand van het seizoen en wiens naam op de wisselschaal komt. **Info darten bij Paul van der Sluis.**

De stand van zaken van het darten tot nu toe

Er zijn in de loop van afgelopen seizoen helaas een aantal darters gestopt met de werkzaamheden die zij hier hadden, dan wel hebben werkzaamheden elders gekregen waardoor niet meer beschikbaar. Waaronder de titelverdedigster Lyset en nummer 2 Michel N. en finaldag finaliste Dorothy. Niet de minsten dus. Zij deden wel een deel van het seizoen mee. De meeste kwamen op te weinig gespeelde partijen om mee te tellen voor de eindstand. Daarnaast kon ook nu weer voormalig

kampioen en winnaar van de finaledag Johan vanwege werk te beperkt mee doen. "Daddy Cool" probeert wel op de finaledag aanwezig te zijn.

Dan nu de tussenstand voor de eindstand van het seizoen 2022/2023: Het is een nek aan nek race tussen hier nieuwkomer (elders wel oude rot) Willy en Paul van der Sluis. Het ligt binnen een aantal procentpunten. De nummer 3 lijkt duidelijk met Paul F. Michel N. heeft nog voldoende wedstrijden kunnen spelen en eindigt op de 4e plaats. Voor de 5e, 6e en 7e plaats gaat het nog tussen medewerkster en debutant Gerda, Hennie en eveneens debutant Matthijs. Zij liggen binnen ruim 6 procentpunten van elkaar. Er is daar dus nog verschuiving mogelijk.

Het komt dus op de laatste wedstrijddagen aan voor de meeste plaatsen. Wie wordt er kampioen en komt (niet letterlijk, het is niet het dorpshef in Asterix, naast dat de schaal niet zo groot is) op de wisselschaal? Uitslag op de finaledag.

Paul van der Sluis

// Klaverjassen



Uitslag klaverjassen 25 mei 2023

1. Mathijs 3717 punten
2. Jaap 3593 punten
3. Bertus 3413 punten
4. Henk 3187 punten
5. Theo 2990 punten
6. Derk 2938 punten

Uitslag klaverjassen 8 juni 2023

1. Matthijs 3787 punten
2. Bertus 3647 punten
3. Tinus 3353 punten
4. Henk 3269 punten
5. Jaap 3067 punten
6. Theo 3011 punten

Uitslag klaverjassen 22 juni

1. Jaap 3842 punten

- 2. Matthijs 3484 punten
- 3. Bertus 3462 punten
- 4. Theo 3156 punten
- 5. Henk 3043 punten
- 6. Derk 2685 punten

Einduitslag competitie 2022/2023

- 1. Jaap 35.599 punten
- 2. Henk 35.237 punten
- 3. Derk 35.184 punten
- 4. Tinus 33.754 punten
- 5. Matthijs 33.419 punten
- 6. Theo 33.324 punten
- 7. Bertus 32.872 punten

De competitie zit er weer op. In totaal hebben er 10 mensen 1 of meerdere keren meegedaan. Voor de eindstand heb ik de 10 beste keren bij elkaar opgeteld. Marcel heeft 9 keer meegedaan en komt dus net niet in aanmerking voor de einduitslag. We hebben in totaal 18 avonden competitie gespeeld... Het was weer een leuk klaverjas-jaar. Tot de laatste avond bleef het spannend met op de laatste avond nog een aantal verschuivingen!

14 september beginnen we weer. Dus heb je zin om mee te doen. Je bent welkom !!

Uitslag bowlen 14 juni 2023 (13 beurten)

- 1 Gerda 117 punten
- Henk 117 punten
- 3. Paul F 107 punten
- 4. Kenji 91 punten
- 5. Hennie 82 punten
- Chris 82 punten
- 7. Mattie 81 punten
- 8. Matthijs 66 punten
- 9. Erica 56 punten
- 10. Martin 54 punten
- 11. Carla 39 punten
- 12. Willy 34 punten
- 13. Annet 33 punten

Na jarenlang bowlen op de woensdagmiddag dit jaar voor het eerst op de woensdagavond en aan belangstelling geen gebrek. Het zijn gezellige en leuke avonden en we gaan er mee door. Nu een zomerstop en in september zetten we het weer op de agenda !!

Henk Staats

Agenda juli 2023

Week 26

Maandag 26 juni. Samen sporten. Van 15.00 tot 16.00 uur. In de sportzaal Oosterstraat 72. Meer info in de inloop.

Woensdag 28 juni. Spelletjesmiddag. Aanvang 13.30 uur.

Donderdag 29 juni. Darten. Aanvang 13.30 uur. Meedoen kost € 0,50

Donderdag 29 juni. Samen sporten. Van 15.45 tot 16.45 uur. In de sportzaal Oosterstraat 72.

Zondag 2 juli geopend. Van 13.30 tot 16.00 uur.

Week 27

Maandag 3 juli. Samen sporten. Van 15.00 tot 16.00 uur. In de sportzaal Oosterstraat 72. Wekelijks.

Maandag 3 juli. Crea middag. Aanvang 13.30 uur.

Woensdag 5 juli. Poolmiddag. Aanvang 13.30 uur.

Donderdag 6 juli. Darten. Aanvang 13.30 uur. Meedoen kost € 0,50

Donderdag 6 juli. Samen sporten. Van 15.45 tot 16.45 uur. In de sportzaal Oosterstraat 72.

Week 28

Maandag 10 juli. Samen sporten. Van 15.00 tot 16.00 uur. In de sportzaal Oosterstraat 72. Wekelijks.

Dinsdag 11 juli. Bezoekersoverleg. Aanvang 13.30 uur. Het laatste nieuws vanuit het team en praat mee over de dagelijkse gang van zaken. Elke tweede dinsdag van de maand.

Woensdag 12 juli. Spelletjesmiddag. Aanvang 13.30 uur.

Donderdag 13 juli. Samen sporten. Van 15.45 tot 16.45 uur. In de sportzaal Oosterstraat 72.

Donderdag 13 juli. Barbecue. Aanvang 17.30 uur. Opgeven tot 5 juli. Meer info in de inloop

Zondag 16 juli geopend. Van 13.30 tot 16.00 uur.

Week 29

Maandag 17 juli. Crea middag. Aanvang 13.30 uur.

Maandag 17 juli. Samen sporten. Van 15.00 tot 16.00 uur. In de sportzaal Oosterstraat 72. Wekelijks.

Woensdag 19 juli. Poolmiddag. Aanvang 13.30 uur.

Donderdag 20 juli. Finaledag darten. Aanvang 13.20/30 uur

Donderdag 20 juli. Samen sporten. Van 15.45 tot 16.45 uur. In de sportzaal Oosterstraat 72.

Week 30

Maandag 24 juli. Samen sporten. Van 15.00 tot 16.00 uur. In de sportzaal Oosterstraat 72.

Woensdag 26 juli. Spelletjesmiddag. Aanvang 13.30 uur.

Zondag 30 juli geopend. Van 13.30 tot 16.00 uur.

Alles is onder voorbehoud. Hou ook onze Facebookpagina in de gaten (inloop Emmen) of onze website: <https://inloophuisemmen.nl>

Opgeven is niet nodig. Tenzij anders staat vermeld. Ook is de inloop tijdens activiteiten gewoon geopend voor mensen die niet mee willen doen aan de activiteit.

Menulijst juli 2023

Week 27

Maandag 3 juli;	Pasta pesto
Dinsdag 4 juli;	Gekookte aardappelen, groenten en vlees
Woensdag 5 juli;	Kip, patat, sla
Donderdag 6 juli;	Bami met satésaus
Vrijdag 7 juli;	Wraps

Week 28

Maandag 10 juli;	Gekookte aardappelen, groenten en vlees
Dinsdag 11 juli;	Macaroni
Woensdag 12 juli;	Andijviestamppot met spekjes
Donderdag 13 juli;	BBQ
Vrijdag 14 juli;	Gebakken aardappelen, kip shoarma en sla

Week 29

Maandag 17 juli;	Gekookte aardappelen, groenten en vlees
Dinsdag 18 juli;	Pasta met spinazie en roomkaas
Woensdag 19 juli;	Italiaanse ovenschotel
Donderdag 20 juli;	Nasi met satésaus
Vrijdag 21 juli;	Maaltijdsoep met stokbrood en kruidenboter

Week 30

Maandag 24 juli;	Gekookte aardappelen, groenten en vlees
Dinsdag 25 juli;	Pasta pesto
Woensdag 26 juli;	Gebakken aardappelen, sla en hamburger
Donderdag 27 juli;	Maaltijdsalade
Vrijdag 28 juli;	Aardappelen, groenten en vlees

Week 31.

Maandag 31 juli;	Gekookte aardappelen, wortelen, lekkerbekje.
------------------	--