

Inlopertje

Maandblad van Inloophuis Emmen. Februari 2025

Dit nummer o.a. in het Inlopertje: De gebruikelijke informatie zoals de activiteitenagenda en het menu - Het is weer gedicht tijd van Bert - Even voorstellen in het kwadraat weer deze keer - De geschiedenis van radio en tv in Nederland - Meer herinneringen van Henk - De start verder van een nieuwe (foto)rubriek -



Een mooie foto van de vrouwelijke collega's van het Inloophuis tijdens het kerstdiner 2024 wilde ik jullie niet onthouden. (foto: Paul van der Sluis)

Redactioneel

In dit nog prille nieuwe jaar 2025 liggen de artikelen voor Pasen alweer een tijdje in de schappen. De Kerst- en Nieuwjaarsartikelen zijn amper verdwenen. Voor je heb je een nieuwe en gevarieerd Inlopertje met uiteenlopende artikelen en informatie. Even extra aandacht vragen voor het volgende. Dat er in deze uitgave een nieuwe prijslijst is opgenomen voor het lunchcafe en andere versnaperingen en drankjes.

Dit jaar bestaat het Inloophuis op deze plek alweer 30 jaar. In 2025, voor de duidelijkheid als je nog moet wennen, dat is het huidige jaar dus. Dat is zeker een reden voor extra aandacht. Eind vorig jaar, ook te lezen in dit blad, werd bekend dat het Inloophuis op deze locatie aan de Boslaan ook 2025 zich zal bevinden. Er zit het een en ander in het vat. In komende Inlopertjes ongetwijfeld meer hierover. Verderop in dit blad wordt in een stuk van Henk Staats uiteengezet dat er een jubileumuitgave gaat komen van het Inlopertje. Niet meer weg te denken uit het Inloophuis en zelfs ver daar buiten. Tevens met de oproep om mee te denken hierover. Zie in dat artikel van Henk in dit blad.

Een tweedelige serie over de geschiedenis en bijzonderheden van radio en televisie in Nederland. Over piraten, pioniers, programma's, politieke heibel en een blote mevrouw en nog veel meer vanaf dit nummer.

Een tijdje terug had ik het met Henk Staats over dat ik het wel interessant vond dat hij op zijn Facebook-pagina een oude foto deelde. Ik zei dat het mij wel leuk leek dat hij dit ook zou kunnen doen in het Inlopertje. In dit nummer staat er een foto in met een toelichting. Ik vind dat er eigenlijk dus een voortdurende rubriek moet zijn waarin men zo'n foto "bespreekt" en roep dus anderen ook op om hier over na te denken. Dus een (oude) foto en een verhaaltje daarbij wat te zien is of een achtergrond hiervan. Ik zal in het volgende Inlopertje ook een foto delen met verhaal. Dus kom op mensen en lever stukjes met een foto aan voor deze nieuwe rubriek. Nu nog een passende naam vinden.

Het Inlopertje krijgt immers een meer toegevoegde waarde door diversere en andere (stukjes)schrijvers. Het gaat de laatste nummers steeds beter. Dus kom op. Tevens zijn voorstellen welkom voor waarover een rubriek zou kunnen gaan. Het aanbod dus van verschillend pluimage. **Let op deadline is 18 (immers een korte maand voor de volgende begint) februari 2025 voor de uitgave van maart 2025.** Stuur in Word, Open Office of Pages (**geen PDF-bestand**) naar paulvdsluis@hotmail.com

Veel leesplezier. Paul van der Sluis

Algemene (contact)informatie

Het Inlooptje is het maandblad van Inloophuis de Emmer Dennen van Cosis.
Inloophuis adres: Boslaan 135, 7822 EP Emmen. Facebook.
Telefoonnummer: 088 8789628/Internet: www.inloophuisemmen.nl
Hoofdredactie Paul van der Sluis e-mail: paulvdsluis@hotmail.com

Verjaardagen februari 2025

11 februari Martin
15 februari Hennie van N.

Lunchcafé/Eetcafé

Van maandag tot en met vrijdag is er een lunchcafé van 11:00-13:00. Met broodjes, uitsmijters, tosti's en soep. Op bepaalde dagen is er iets speciaal, wat op die dag ook kan worden besteld. Bijvoorbeeld onderstaand, zie verder in het Inloophuis

Let op er geldt vanaf 1 februari een nieuwe prijslijst!

Prijslijst (per 1 februari 2025)

Dranken

Koffie/thee	€0,50
Senseo	€0,60
Frisdrank	€1,40

Snoep €1,00

Lunchcafé (dagelijks)

-Broodje kaas of ham	€0,80
- Tosti (incl. saus)	€2,00
- Uitsmijter (2 sneetjes + 2 eieren)	€2,50
- Broodje gezond	€2,00
- Soep v.d. dag	€1,00

Maandag

Tosti speciaal	€2,50
Tosti ham/kaas	€2,00

Dinsdag

Pannenkoek naturel	€1,50
Elk extra ingrediënt	€0.30

Woensdag en zondagmiddag

Br. Hamburger incl. saus	€2,00
Br. Hamburger speciaal	€2,30
Snacks	€1,20
Saus	€0,30
Broodje	€0,30

Donderdag

Gehaktbal	€1,50
Broodje gehaktbal	€1,80
Broodje gehaktbal met saus	€2,10

Vrijdag

Uitsmijter inloper (2 sneetjes + 3 eieren+ extra's)	€3,50
3dubbele uitsmijter (3 sneetjes + 3 eieren)	€3,00

Eetcafé € 4,00

Eetcafé maandag-vrijdag. Om 17:00 uur eten in het Inloophuis. Er kan ook nog afgehaald worden tussen 16:30 en 17:00 uur. Geef dus aan of je wil mee eten of afhalen. Zoals gewoonlijk staat het menu weer op de achterkant. **Het inloophuis is maandag-vrijdag van 11:00 tot 18:30 uur open, op donderdag tot 21:00 uur. De zondagen 9 en 23 februari van 13:30-16:00 uur ook geopend. Let op er kunnen evt. wijzigingen of toevoegingen bij de activiteiten komen.**

Even voorstellen:

Michaël

Waar ben je geboren? Wanneer?

Ik ben in Zoetermeer geboren op 16 september 1990

Welke school doe je/heb je gedaan?

Ik heb een vmbo opleiding in Zoetermeer gedaan. Handel en verkoop en afge-
maakt.

Werkervaring?

Op mijn 16de pizzabezorger en in de keuken. Op mijn 19de mijn vracht-
wagenrijbewijs gehaald en sindsdien vrachtwagen gereden.

Wat is jouw woonsituatie?

Ik woon sinds 3 jaar samen met mijn vriendin in Angelslo. Daarvoor in Den
Haag.

Hoe ziet jouw weekindeling eruit?

Ik werk 3 a 4 dagen in de week op de vrachtwagen. Ik probeer ook een paar
keer in de week te sporten (fitness).

Hoe gaat het met je?

Kan beter. Misschien een winterdip?

Hoe ben je bij het inloophuis terecht gekomen?

Via de reclassering.

Wat betekent het Inloophuis voor jou?

Ik vind het heel mooi dat er zo'n gezellige plek bestaat. Waar mensen een kopje
koffie kunnen drinken of iets kunnen eten. Ik vind het hier een hele fijne sfeer.
Iedereen is gelijk.

Wanneer kunnen we je in het inloophuis vinden?

Elke vrijdag van 11 tot 15.00 uur.

Wat kunnen we van jou verwachten?

Ik sta altijd open voor een gesprek en daarbij werkzaam in de keuken en achter
de bar.

Heb je ook hobby's?

Ik hou heel erg van darten. Ik kan er na oefening irritant goed in zijn. Ik doe
ook graag leuke dingen met familie of met mijn vriendin iets leuks doen.

Wat zijn jouw toekomstplannen?

Ik wil heel graag een huis in Portugal hebben. Ik wil heel graag weg uit Neder-
land.

Wil je nog iets kwijt?

Ik ben heel blij dat ik hier via de reclassering terecht ben gekomen. Ik blijf hier
ook na mijn taakstraf gewoon kijken.

Productiemedewerker zijn door Henk Staats

18 jaar en uitgeleerd. Wat voor werk ga ik doen? Een keuze waar je over na kunt denken. 18 en net van school en wat wist ik van het leven? Niet zoveel : -) Ik besluit net als mijn broers de fabriek in te gaan. Fabrieksarbeider of productiemedewerker worden. Beginnen met werken in de vakantie. Ik krijg een contract voor een half jaar en daarna militaire dienst. 6 maanden werken op de afdeling FUN van de ENKA. Tapijtgaren. Met twee andere jonge jongens. We passen bij elkaar en we hebben ontzettend veel lol. En het werk natuurlijk. Zorgen dat de voorman tevreden is over de hoeveelheid productie. Niet echt mee bezig en het plezier stond voorop. Die twee anderen zullen me nooit vergeten en ik hun niet. Een band voor het leven. 1 van die twee is vorig jaar overleden en de ander ben ik uit het oog verloren.

Na mijn militaire diensttijd terug de fabriek in. De afdeling tapijtgaren bestaat niet meer dus een andere afdeling. Korrels en met bunkerwagens sjouwen. Korrels aftappen en van de begane grond naar de derde verdieping brengen. Het moet anders en iedereen moet een opleiding gaan volgen. Een test en ik ben er niet geschikt voor, dus een andere afdeling. Vezels en balen inpakken. Sneller en sneller moet het. Anders kan het niet uit. Inmiddels woon ik op een flatje in de Barges en het gaat niet goed met me. Alleen wonen en niet echt voorbereid op het alleen wonen en de alcohol : -(Ik word psychotisch en ik word afgekeurd voor werk.

Na een aantal opnames en crisistijd kom ik terecht op een project voor GGZ-clënten in Emmerhout. Ik heb het nog steeds zwaar, maar langzaam gaat het beter en beter. Ik doe er veel. Maar een betaalde baan zit er niet in. Men deed nog niet aan ervaringsdeskundigheid. Koos werkeloos was mijn motto en toch weer de productie in. Deze keer de sociale werkplaats. Hard werken hoeft je er niet en productie draaien is niet het allerbelangrijkste. Eigen tempo en ik werk sneller dan de gemiddelde collega. Ook niet echt een klik met de andere collega's.

Ook even een uitstapje naar een kaasboerderij en dat was een leuke tijd. Ook productie.

Ik word weer ziek en stop met werken. De rest van mijn leven op de sociale werkplaats. Nee en dat vooruitzicht zorgde voor ziek worden. Ik wil weer Koos werkeloos zijn. Natuurlijk ook veel gedaan binnen de Inloop en de voorloper van de Inloop. Productief willen zijn. Ik ontdek ook het schrijven en het bevalt me. Moeite met me uiten en dan is schrijven een mooie manier. En natuurlijk niet alleen voor mezelf. Delen via het internet en het krantje van de inloop.

Iets doen voor de kost en mijn steentje bijdragen aan de maatschappij heb ik altijd belangrijk gevonden. Betaald of onbetaald was niet zo belangrijk. Mijn WAO uitkering was vaak genoeg en genoeg mag genoeg zijn. NU in 2025 en schrijven doe ik nog steeds. Woorden produceren. Woorden die samen een verhaal worden. Ook Facebook vind ik meer dan leuk. Ook gewoon mijn hart laten spreken en mijn vingers doen het werk. Denken en nadenken over iets en dan delen.

Soms is het niet meer dan productief en nuttig willen zijn. En dat is dan het belangrijkste. De centen van de baas zijn niet van blik : -) Mijn bijdrage aan een mooiere wereld. Zo zie ik het ook vaak. En anderen na laten denken over wat dan ook, kan ook leuk zijn.

Gedichtenhoekje van Bert

Winterochtend

Het was vroeg op deze nog koude winterdag.

De lage zon doorkliefde speers opeens wijs de mist

Betastte schuchter maar discreet het rijpend mos

Waarvan de kleur er door de rijp leek uitgewist

Het licht dat deed mij denken aan een zonnearp

Die elke schilder wenst te vangen op zijn doek

Maar ik heb slechts mijn potlood en een stuk papier

Beschrijf daarom het licht vanuit mijn invalshoek

Mijn hart is evenzeer getroffen door die sfeer

Ook ik ben aangedaan door dat zo ijle licht

Ik kan het niet verbeelden in een keurig aquarel

Maar wel beschrijven in een aquarel zwart op wit gedicht

Zwakke

Men zegt dat liefde en ook poëzie berusten op een zwakte van de mens

De liefde is een zwakte van het hart en poëzie een zwakte van de geest

Ik heb een liefde voor de poëzie en de liefde is voor mij poëzie

Dus mijn poëzie wordt erg benard nu ik door dubbele zwakte wordt getart.

Door Bert van der Heijde.

Een oude foto



Een tijdje geleden kwam ik deze oude foto tegen op Facebook. Van een neef en onze oma en zijn vader staan op deze foto.

En nu een beetje fantaseren over wat je op deze oude foto ziet : -).

Ik denk genomen in de jaren 30 van de vorige eeuw.

Schaft en pauze nemen na het harde werken. Op de achtergrond zie je een turfbult, dus ik denk dat ze met zijn allen in de turf aan het werk zijn. Er wordt wel geposeerd voor de foto. Met een fototoestel genomen. Je kwam denk ik niet zo vaak op de foto. Je moest voor het nemen van een foto veel meer moeite doen dan in deze tijd. Twee jonge jongens op de foto. Als je goed kijkt zie je dat ze roken en ze doen het stoer. Mijn oma is de vrouw die het meest rechts op de foto staat. Volgens mijn neef moet er ook een zus van haar op de foto staan. Ik heb die zus niet gekend. Mijn oma herken ik als ik goed kijk wel. Dus ook een oom die ik ook niet herken. Ook een man met een waterketel en dan de kopjes van die tijd. Anders dan nu. Ik denk koffie of thee of is het iets anders.

De man staand op de foto met iets wat lijkt op plastic. Het is denk ik iets anders. Plastic moest toen nog uitgevonden worden. Wel plakjes brood in zijn hand. Hij deelt het uit. Misschien wel de baas. In deze tijd willen we allemaal lachend op de foto. Zeg kaas of zoiets. In die tijd anders. Ook de kleding is nu veel anders. En zo kun je nog veel meer zeggen van deze foto en die tijd.

Mijn oma is in de jaren 80 overleden en ze werd 88 jaar of iets ouder. En ik heb vele mooie herinneringen aan haar. Blij dat mijn neef deze foto deelde. Het zegt iets over haar leven en iets over die tijd. Wat is er in die bijna 90 jaar veel veranderd. Ongelofelijk als je er over nadenkt. Nog nooit eerder in de geschiedenis is er zoveel veranderd. En dat wordt of is weer een ander verhaal.

Henk Staats

Hoe een "TV-piraat" een legale omroep werd – en meer over TV - deel 1

Wij gaan even terug in de tijd. Nederland kende nog maar 1 televisiezender. Nederland 1. Nederland was nog erg verzuimd. Dat wil zeggen dat je een aantal (politieke/maatschappelijke) stromingen had. Diverse zuilen hadden een platform, terug te vinden in een omroep. Zoals religieus christelijk/katholiek, sociaal-democratisch en liberaal. De omroepen die er toen waren, ontstonden als radio-omroep al voor de Tweede Wereldoorlog.

1. Radio/Algemeen.

De eerste radio-uitzendingen bedoeld voor het (luisterende) publiek zijn al terug te vinden vanaf begin vorige eeuw. Het speelde zich af in Noord-Amerika. In 1904 was er een commerciële dienst waarbij via de radio nieuwsberichten werden gezonden naar schepen. Daar werd dat gebruikt voor een krant die aan boord werd uitgegeven. Daarna was er in 1906 een uitzending die door schepen op zee werd opgepikt. Het programma werd op 24 december uitgezonden. Het programma bestond uit muziek, *Largo* van Händel uit de opera *Serse* (Xerxes). Het lied *O Holy Night* werd op viool gespeeld en gezongen. Voorts het citeren van seizoensgebonden bijbelteksten en kerstgroeten.

Zo waren er meerdere individuele radio uitzendingen. Het eerste Europese radioconcert kwam vanuit het Belgische paleis Lanaken te Brussel in 1914. In 1919 was er een radio-uitzending vanuit Den Haag. Ondertussen werden de uitslagen rond de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 1920 uitgezonden. Al waren er maar weinig mensen die een ontvanger hadden. Het waren vooral radio organisaties die op commerciële basis uitzonden, dus met reclame.

2. Radio/Nederland.

In Amerika werd radio op commerciële basis ingericht. In het Verenigd Koninkrijk was er een staatszender (BBC). In Nederland ontstond een systeem van onafhankelijke omroepen. Deze deelden samen de zender(s). Een van de zenders was voor de omroepen die religieus van oorsprong waren, de KRO en de NCRV. Op de andere zender zaten de sociaal democratische (arbeiders) VARA en de algemene (naar eigen zeggen alle maatschappelijke stromingen)/liberale AVRO. De eveneens religieuze vrijzinnige protestantse VPRO zond verspreid over beide zenders uit.

- a. **AVRO.** Uit een aantal omroepen, waarvan de eerste in 1926 uitzond, ontstond de AVRO. Algemeene Vereeniging Radio Omroep. Deze omroep was groter, ook qua zendtijd, dan de andere omroepen. Pas in 1930 kwam er een besluit wat de omroepen in zendtijd gelijk trok. De AVRO raakte zo de helft van de zendtijd kwijt. Directeur Willem Vogt was de motor

achter de AVRO. Over zijn handelen in de Tweede Wereldoorlog zijn er meerdere versies. Dit gaat over het (al dan niet) vrijwillig ontslaan van Joodse medewerkers. Onder de ontslagenen was Han Hollander, de beroemde sport verslaggever. Vooral beroemd voor zijn commentaar bij voetbalwedstrijden en erg populair. De ontslaggolf vond namelijk plaats voordat de Duitse bezetter dit eiste. Vogt zou schijnbaar aan Hollander hebben laten blijken voor een uitkering te hebben gezorgd. Dat verhaal werd ook beweerd na de oorlog. De ironie is dat Vogt probeerde de directeur te worden van de nieuwe nationale omroep (door de bezetter verzorgd) eind 1940/1941.

Echter kozen de Duitsers voor de NSB-er Herwijnen. Deze had bewerkstelligd dat ook de Joodse radio-medewerkers (onbedoeld) een uitkering kregen. Dus niet Vogt. Toch kwam hij door de zuivering. Na de oorlog werden diegene die hadden meegewerkt met de bezetters beoordeeld. Een gevolg kon zijn gevangenisstraf of eventueel uit bepaalde beroepen te worden geweerd. Vogt kon gewoon weer directeur van de AVRO worden. Ironisch was het ook dat Han Hollander dacht dat een oorkonde ondertekend door Adolf Hitler hem zou beschermen. Die kreeg hij voor zijn radiowerk tijdens de Olympische Zomerspelen in 1936 in Berlijn. Hij dook dus niet onder. Hij werd later afgevoerd naar kamp Westerbork. Hij werd vermoord op de dag van aankomst in concentratiekamp Sobibor in 1943. Ironisch was ook dat voor zijn radio loopbaan bij de AVRO hij in dienst zat met de latere directeur Vogt.

Na de oorlog nam ook de AVRO deel aan tv-uitzendingen vanaf 1951. Een bekende slogan was "*Een avondje AVRO ...*" Beroemde medewerkers o.a. Mies Bouwman, Willem Duys, Fred Oster, Ria Bremer, Jos Brink, Hans van der Togt en Ad Visser (TopPop). Programma's: 1 van de 8, Wie van de Drie, AVRO's Wie Kent Kwis, TopPop, Sterrenslag, Wie is de Mol?

- b. **NCRV.** Deze omroep stamt ook uit de midden jaren 20. Nederlandse Christelijke Radio Vereniging. Met een dominee als stuwende kracht was deze omroep meer gereformeerd. Naast kerkdiensten, waren er ook steeds meer op amusement en informatie gerichte programma's. Zoals daar zijn Swiebertje, Taxi, De Kleine Waarheid, Bartje, De familie Knots en Dik voor Mekaar Show (radio met André van Duin en Ferry de Groot).

Bronnen: o.a. Wikipedia, Geschiedenis24 7 mei 2009 *Han Hollander en de AVRO* door Marnix Koolhaas. **Wordt vervolgd met de KRO, de VARA en "piraat" later Tros.**

Ik weet nog goed door Henk Staats

In 1991 met ontslag uit de GGZ. Na een 14 maanden durende opname ging ik weer naar huis. Toen begon het pas goed. Het voornemen hebben om minimaal een jaar buiten de inrichting te blijven. Het was anders dan nu. Geen enkel plekje in de samenleving waar je rustig verder kon herstellen. Je kon naar het GGZ-terrein in Assen voor dagbesteding en dat was het wel.

Ook had ik bijna wekelijks contact met de RIAGG. Bestaat ook niet meer. De afkorting stond voor Regionale Instelling voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg. Daar hoorde ik van een dag activiteiten centrum in Assen. Daar een kijkje nemen en er was geen klik. Ook hoorde ik er dat men bezig was met iets soortgelijks in Emmerhout. Daar een kijkje nemen en de klik was er. In januari 1992 ging het van start met een Nieuwjaarsreceptie. Ik bood gelijk aan om de koffie op me te nemen. Eindelijk een leuk plekje.

Meer en meer mocht ik er gaan doen. Mensen die kwamen kennismaken en niet meer weg gingen. Het werd drukker en drukker. Sommigen dachten dat ik de leiding had. Van client naar vrijwilliger en wieter gaan.

Men wil een splitsing tussen dag activiteiten en inloop. Op zoek naar een pand. Het wordt Boslaan 135. 30 jaar geleden kregen we de sleutel en nog steeds de inloop.

Om op 1 pagina al mijn herinneringen op te schrijven. Dan kom ik veel ruimte te kort. Maar even een paar **persoonlijke hoogtepunten** uit die 30 jaar.

1995 en samen schilderen, samen de meubels uitzoeken. Samen nog veel meer. Herstel en ik voel me meer dan goed. Ik kom dat jaar ook Alie tegen. We werden verliefd en nog steeds samen.

De zondagmiddag werd mijn pakkie aan. Ik droomde in mijn militaire diensttijd van het hebben van een café en dit kwam er bij in de buurt. En gelukkig zonder alcohol.

Eind december 1999 begin ik bij de Emco-groep dus ik ga er even tussenuit. Dit avontuur duurde iets meer dan 10 jaar. Alleen in mijn vrije tijd kwam ik nog in de inloop. Helemaal loslaten lukte niet. In 2006 begin ik met de website. Gewoon iets willen doen voor de inloop. En vanaf 2010 kom ik weer bijna dagelijks.

Het 25 jarig jubileum was ook een hoogtepunt. Ik mocht een jubileumboekje maken. Ze liggen nog boven en samen met anderen een feestje organiseren. Iedereen die vanaf het begin kwam werd even in het zonnetje gezet. Jammer genoeg vergeet je dan weer mensen. Dat is een klein smetje.

Je mag niet vergeten en van het verleden kun je veel leren. Jammer vind ik dat je op de website van Cosis geen pagina geschiedenis vindt

Geschiedenis en ook de recente geschiedenis vind ik dus belangrijk. Om niet te vergeten en om van te leren. Zin om een speciale jubileumuitgave van het Inlo-pertje te maken. En dan die 33 jaar te behandelen. Foto's en herinneringen genoeg. Misschien komt het er van. **Als er nog bezoekers zijn die mee willen doen. Laat het me even weten en wie weet. Alleen is maar alleen en samen moet het lukken!**

Even voorstellen:

Erna

Waar ben je geboren? Wanneer?

Stadskanaal in 1995

Welke school doe je/heb je gedaan?

Ik ben begonnen met diervverzorging en toen kwam ik erachter dat ik werken met mensen leuker vond dan werken met dieren. Dieren is leuker als hobby. Dus ben ik begeleider specifieke doelgroepen gaan doen. 5 jaar geleden afgesloten.

Werkervaring?

Tijdens mijn opleiding werkte ik bij een particuliere organisatie. Begonnen met kinderen met FAS. En toen ben ik beland bij een organisatie die mensen begeleidt bij terugkeer in de maatschappij. Daar heb ik mijn diploma gehaald, maar kon er niet blijven. En toen ATC van Cosis. En nu de Inloop.

Wat is jouw woonsituatie?

Ik woon samen met mijn man en samen hebben we 8 honden.

Hoe ziet jouw weekindeling eruit?

Gezellig druk. Op het moment zit ik midden in een verbouwing want we gaan verhuizen.

Hoe gaat het met je?

Goed en een beetje moe van de verbouwing.

Hoe ben je bij het Inloophuis terecht gekomen?

Ik solliciteerde voor een ander team van Roelof en toen zei Roelof dat ik veel beter bij de Inloop paste en nu ben ik hier.

Wat betekent het Inloophuis voor jou?

Gezelligheid, saamhorigheid en een stukje warmte.

Wanneer kunnen we je in het inloophuis vinden?

Op dinsdag, donderdag en vrijdag.

Wat kunnen we van jou verwachten?

Eerlijkheid, humor en lekker eten.

Heb je ook hobby's?

Ik doe aan hondenshows. Ook in het buitenland en ik doe aan mensport met twee span pony's

Wat zijn jouw toekomstplannen?

Ik hoop hier nog lang te blijven werken en met de pony's het EK te halen.

Wil je nog iets kwijt?

Kijk naar elkaar om en blijf lief voor elkaar

Kunstmatige en natuurlijke intelligentie (door Henk Staats en Chat GPT)

Hieronder een berichtje dat ik 12 januari op Facebook heb gezet. 1 van mijn Facebook vrienden stelt de vragen aan Chatgpt. Een computerprogramma die je kunt gebruiken voor een uitgebreid antwoord op vragen. Ik ga in de toekomst vaker gebruik maken van kunstmatige intelligentie.

Het berichtje op Facebook en er is schaatsen op tv. Heeft de computer een ziel? Volgens sommigen heeft alles een ziel. Ik twijfel. De mens: een lichaam, een ziel en natuurlijke intelligentie. De computer: Een lichaam en kunstmatige intelligentie en meer ook niet. Nog eventjes geduld voor de nummer 1 en de nummer 2 aan hun 10 km beginnen en wachten duurt lang

Chatgpt zegt:

Je raakt hier aan een eeuwenoud filosofisch vraagstuk: wat is een ziel, en wie of wat kan er één hebben? Laten we dat even onderzoeken.

Heeft een computer een ziel?

Als je ziel definieert als iets wat leven, bewustzijn of een diepere essentie geeft, dan zouden veel mensen zeggen dat een computer geen ziel heeft. Een computer is een door de mens gemaakt apparaat, een combinatie van hardware (het lichaam) en software (de kunstmatige intelligentie). Zonder bewustzijn of zelfbewuste ervaring lijkt het idee van een ziel in de traditionele zin niet van toepassing.

Toch zijn er stromingen, zoals panpsychisme, die zeggen dat alles in het universum een vorm van bewustzijn of "ziel" heeft, al is het maar in een rudimentaire vorm. Vanuit dat perspectief zou een computer misschien een soort "ziel" kunnen hebben, omdat het deel is van de kosmos. Maar dat blijft een kwestie van interpretatie.

De mens: lichaam, ziel en intelligentie

Jouw samenvatting is prachtig: de mens wordt vaak gezien als een combinatie van een fysiek lichaam, een ziel (de essentie, het bewustzijn, of de spirituele kern), en natuurlijke intelligentie (het vermogen tot leren, denken, en voelen). Dit maakt ons uniek en complex.

De computer: alleen lichaam en intelligentie?

Inderdaad, een computer heeft een "lichaam" (de hardware) en "intelligentie" (de software). Maar die intelligentie is een simulatie van menselijke capaciteiten, zonder gevoelens of innerlijke beleving. Het "meer ook niet" benadrukt het gebrek aan die diepere lagen die de mens wel heeft.

Wachten op de 10 km

Geduld hebben kan soms lastig zijn, vooral als er iets spannends staat te gebeuren, zoals een belangrijke race. Misschien kun je tijdens het wachten nog even verder filosoferen: stel je voor dat een computer ooit emoties zou simuleren, zoals frustratie of opwinding. Zou dat dan een ziel lijken te zijn? Of blijft het een lege imitatie?

Het blijft een mooi gespreksonderwerp om de tijd te doden, toch?

Studio Inlopertje

// Diversen

Spelletjesmiddagen op woensdagen 5 en 19 februari.

Poolen op woensdagen 12 en 26 februari. Bowling op woensdag 26 februari (opgave voor 20 februari)

// Darten

Op donderdag 5 september is het nieuwe competitie seizoen van het darten weer begonnen. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. In principe vindt elke donderdag de dartcompetitie plaats. Er kunnen andere incidentele activiteiten zijn waardoor het niet door zou kunnen gaan. Let op zowel de agenda als wat er in het Inloophuis over wordt meegedeeld of gezegd. Aanvang is rond 13:30/14:00 en duurt meestal tot rond kwart over 4. Kun je pas wat later beginnen door andere verplichtingen dan is dat geen probleem. Tevens komt het voor dat iemand eerder weg moet, daar valt ook meestal wel een mouw aan te passen.

De beginnersregel is nog steeds van kracht voor beginners en redelijk onervaren darters die toch mee willen doen. Dat wordt dan nog uitgelegd indien van toepassing. Zo doe je meteen al mee en toch ook punten kunnen behalen. Voor een keer ook in het kort een uitleg over het puntensysteem.

Per partij kun je voor winst 2 punten standaard (er zijn wat uitzonderingen hierop) verdienen. Normaal moet je met een dubbel eindigen. Er is een speciale regel om te voorkomen dat partijen te lang gaan duren. Zo wordt het niet vervelend en het tempo blijft er in.

Een speler kan voor het eerst in een werpbeurt op een dubbel gooien. Vanaf dan inclusief die beurt heeft een speler of koppel 10 werpbeurten om de dubbel uit te gooien. Daarna nog 5 beurten om via een groot getal op 0 te komen. Dat levert dan een punt op.

Wij werken zoals gebruikelijk toe naar de grote finaledag. Waarbij er prijzen zijn te verdienen voor het seizoen en op de grote finaledag zelf. Nieuwe darters van harte welkom. Bij gebleken belangstelling zal er af en toe ook een dartraining worden gegeven op een vrijdagmiddag meestal tussen kwart voor 2 en 4 uur. Let op wat daar over wordt meegedeeld. Staat niet vast ingepland in de agenda.

Schroom niet en wordt ook enthousiast. Een keer mee gooien om te zien of het wat is, dat kan altijd. Je zit er niet aan vast.

Info bij Paul van der Sluis

ALLE activiteiten op een rijtje

Agenda februari 2025.

Week 6

- Maandag 3 februari: Wandelmiddag. Aanvang 14:00 uur.
Woensdag 5 februari: Spelletjesmiddag. Aanvang 13:30 uur.
Donderdag 6 februari: Dartcompetitie. Aanvang 13:30/14:00 uur.
Zondag 9 februari: Geopend van 13:30 tot 16:00 uur.

Week 7

- Maandag 10 februari: Wandelmiddag. Aanvang 14:00 uur.
Dinsdag 11 februari: Bezoekersoverleg. Aanvang 14:00 uur.
Woensdag 12 februari: Poolmiddag. Aanvang 13:30 uur.
Donderdag 13 februari: Dartcompetitie. Aanvang 13:30/14:00 uur.

Week 8

- Maandag 17 februari: Wandelmiddag. Aanvang 14:00 uur.
Woensdag 19 februari: Spelletjesmiddag. Aanvang 13:30 uur.
Donderdag 20 februari: Dartcompetitie. Aanvang 13:30/14:00 uur.
Zondag 23 februari: Geopend van 13:30 tot 16:00 uur.

Week 9

- Maandag 24 februari: Wandelmiddag. Aanvang 14:00 uur.
Woensdag 26 februari: Poolmiddag. Aanvang 13:30 uur.
Woensdag 26 februari: Bowling. Van 19:00-20:00 uur (opgeven verplicht voor 20 februari, kosten ongeveer 5 euro pp.)
Donderdag 27 februari: Dartcompetitie. Aanvang 13:30/14:00 uur.

Let op eventuele informatie en eventuele veranderingen in het Inloophuis, op de website of de Facebookpagina.

Menulijst Februari 2025

Regels voor opgave:

Gelieve uiterlijk op de voorgaande vrijdag aan te geven of u wenst deel te nemen aan de maaltijd op maandag, dinsdag en woensdag, en uiterlijk op woensdag als u wilt deelnemen op donderdag en vrijdag.

Week 6

Maandag 3 Februari:	Stampot boerenkool met rookworst
Dinsdag 4 Februari:	Hartige taart
Woensdag 5 Februari:	Aardappels, spruitjes en een cordon bleu
Donderdag 6 Februari:	Hamlap reepjes met noedels
Vrijdag 7 Februari:	Pizza

Week 7

Maandag 10 Februari:	Prei stampot met verse worst
Dinsdag 11 Februari:	Poke bowl
Woensdag 12 Februari:	Aardappels, sperziebonen en een speklap
Donderdag 13 Februari:	Pasta pesto
Vrijdag 14 Februari:	Bami

Week 8

Maandag 17 Februari:	Aardappels, bloemkool en een hamburger
Dinsdag 18 Februari:	Pasta met spinazie en kruidenkaas
Woensdag 19 Februari:	Roerbakgroente met krieltjes en gehakt
Donderdag 20 Februari:	Bloemkoolschotel
Vrijdag 21 Februari:	Gebakken aardappels, kippenpoot en sla

Week 9

Maandag 24 Februari:	Mac and cheese ovenschotel
Dinsdag 25 Februari:	Aardappelpuree, spinazie en vissticks
Woensdag 26 Februari:	Aardappelpartjes, groente mix en pangasiusfilet
Donderdag 27 Februari:	Italiaanse ovenschotel
Vrijdag 28 Februari:	Zuurkool ovenschotel