

# De Inlooper

Maandblad van Inloophuis Emmen



Mei 2018

Dit is een uitgave van:

Het Inloophuis de Emmerdennen

Boslaan 135, 7822 EP Emmen. **Tel.: 088-8789628**

Website: [www.inloophuisemmen.nl](http://www.inloophuisemmen.nl)

Aan dit nummer werkten mee: Team Inloop, Tinus, Marco Peters, Michel Goudriaan, Paul v.d. Sluis en Henk Staats.

Eindredactie: Henk Staats.

Stukjes voor de Inlooper en reacties graag sturen naar [h.staats@home.nl](mailto:h.staats@home.nl)

Hallo allemaal,

Lente en het is lente !! Gisteren voor het eerst dit jaar warmer dan 20 graden! De winterjas kan in de kast en zo nog veel meer voordelen. Lente en de kracht van het licht en nog even en de bladeren zitten weer aan de bomen. De aardappelen kunnen de grond in en op naar de zomer.

Het inloopgebeuren en ik denk even aan die inbraak van afgelopen week. Weten waar de kluis staat en het geld wat in die kluis zit meenemen. Een gesneuveld raam en een geforceerde kast en dan het geld wat verdwenen is. Een bezoeker hoopte dat de inbrekers berouw zullen krijgen en dat hoop ik ook. Stelen van de zwakkeren voor eigen gewin. Tja, Stelen is natuurlijk nooit goed te praten. Minder goed nieuws dus.

Pasen en de paaslunch en met meer dan 25 deelnemers kun je spreken van een succes. Met meer dan genoeg eten en drinken en samen alles weer opruimen. De kracht van samen en je doet het nooit alleen. 1 mei het volleybaltoernooi en nu maar hopen dat zich nog enkele teams meer gaan opgeven. 8 mei eetcafé speciaal en op de culinaire tour en ik hoop dat dat ook een succes mag worden. Inschrijving inmiddels gesloten.

16 mei naar de dierentuin in Nordhorn en opgeven kan nog en iets eerder op 4 mei naar het museum 'ergens in Nederland' in het mooie Emmermeer en verder weer de gebruikelijke activiteiten. En natuurlijk elke dag het lunch en eet café. Kortom weer genoeg te doen en te eten en te drinken natuurlijk!!

Dit krantje en zoals altijd weer de gebruikelijke stukjes van Paul v.d. Sluis en Tinus. Ook Marco heeft weer iets ingeleverd. En Michel had ook weer inspiratie. De verschillende uitstapjes en de verjaardagen en veel mensen vieren weer hun verjaardag. Niet vergeten om ze op de dag zelf te feliciteren natuurlijk!!

En de Inlooper is iets dunner dan de vorige nummers. Kwantiteit of kwaliteit en ik ga altijd voor kwaliteit en niet voor de hoeveelheid. Zelf weer tevreden en ik hoop dat jullie het ook weer leuk vinden het te lezen.

De uiterste inleverdatum voor het juni nummer is vrijdag 11 mei

Henk Staats

# Inhoudsopgave

	Paginnummer
Voor wie is het inloophuis	4
Huisregels	5
Even voorstellen	6
Uitstapje` `	7
Controle	8
Marco Peters© over autisme op facebook	9
Het leven	10
Paul's wereldwijde knipselkrant nummer 3	11
Je neemt van alles met je mee	14
Van harte gefeliciteerd !!	15
Uitslag sjoelen	15
Voelen (gedicht)	15
Bijdragen Marco Peters	16
Moppentrommel	17
Uitstapje	18
Verslag de Graafschaap tegen FC Den Bosch	19
De plicht om te denk	20
Agenda` `	21
Rucola-Basilicumstampot met tomaten	23
Menulijst	24

## Voor wie is het Inloophuis ?

*Het Inloophuis is een vrijetijdsvoorziening van Promens-Care.*

*Het Inloophuis is van oorsprong voor mensen met psychische en psychiatrische problematiek die op zoek zijn naar activiteiten in hun vrije tijd, die passen bij hun interesse en mogelijkheden. **Ook anderen die een steuntje in de rug nodig hebben, zijn van harte welkom***

*Het Inloophuis in Emmen biedt u de gelegenheid om vrijblijvend en in een ongedwongen en huiselijke sfeer een kopje koffie te nuttigen. Ook biedt het gezelligheid, en kun je er andere mensen ontmoeten*

*Iedere dag van maandag tot en met vrijdag kan er deelgenomen worden aan het **eetcafé**. Dat wil zeggen dat u dagelijks tegen een minimale vergoeding van € 3,00 een warme maaltijd kunt gebruiken. Deze maaltijd bestaat uit een hoofdgerecht, een toetje en een kop koffie. Tijdstip van het eetcafé: 17.00 uur. Een ieder die mee-eet krijgt een taak. Dit kan variëren van tafel dekken tot koffie zetten of tuinstoelen binnenzetten.*

*Bij de taak wordt rekening gehouden met de (on) mogelijkheden van een ieder. Opgave vooraf is nodig, **voor 13.00 diezelfde middag. Op dinsdag is het eetcafé om 16.30 uur !***

*Verder bestaat er de mogelijkheid om te komen **lunchen**. Dat kan iedere dag van maandag tot en met vrijdag tussen 11.00 – 13.00 uur. Er is een kleine kaart waaruit gekozen kan worden. Met op woensdag frituur, op donderdag een lekkere gehaktbal, elke dag een broodje gezond, een soep van de dag en nog veel meer !! Probeer ook eens de uitsmijter Inloop en onze heerlijke tosti's*

*Er staan vier computers in de **computerhoek**. Met alle vier kun je op internet. Internetten is gratis. Ook voor bijvoorbeeld tekstverwerking kun je hier terecht. Ook kun je tegen kostprijs een printje maken !!!*

*Maandag tot en met vrijdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur. Donderdag van 19.00 tot 21.00 uur en zondag om de veertien dagen van 13.30 tot 16.00 uur is er **Inloop**. Tijd voor een praatje en een kop koffie. Ook worden er regelmatig tijdens deze uren activiteiten georganiseerd.*

*Ook bestaat er de mogelijkheid om een taak te doen binnen het Inloophuis. Dit kan koken zijn of het lunchcafé of bardiensten draaien. Dit is niet vrijblijvend en het nakomen van afspraken is dan belangrijk. Informeer naar de mogelijkheden !!*

*Het inloophuis is vrijblijvend dus je bent niet verplicht te komen en je mag op tijden die jouw het beste uitkomen binnen komen !!*

*Er worden verder verschillende activiteiten georganiseerd. Wandelen op de dinsdagmiddag, Darten en sjoelen op de vrijdagmiddag en 1 keer in de week volleyballen.*

*Ook is er een activiteitencommissie die activiteiten organiseert*

*Wilt u meer informatie of wilt u eens langskomen dan bent u, eventueel samen met een vriend, verwijzer of persoonlijk begeleider gedurende de openingstijden van harte welkom.*

*We hanteren lage prijzen zodat het ook voor mensen met een kleine beurs te betalen is en we werken zoveel mogelijk met verse producten !!*

*Je bent geen indicatie nodig en je hoeft geen eigen bijdrage te betalen!!*

*Graag **tot ziens** in het Inloophuis.*

## **Openingstijden:**

*Maandag tot en met vrijdag*

*11.00 – 13.00 uur Lunchcafé*

*13.00 – 16.00 uur Inloop*

*16.00 – 18.30 uur Eetcafé*

*Donderdag tot 21.00 uur geopend*

*Zondag om de 14 dagen van 13.30 tot 16.00 uur geopend*

## **De huisregels!!**

1. Het gebruik van alcohol en drugs is niet toegestaan!!

De toegang tot het inloophuis wordt geweigerd als men onder invloed van alcohol of drugs is of wanneer begeleiding vermoedt dat men onder invloed hiervan is

2. Zonder toestemming van de begeleiding is het niet toegestaan achter de bar/in de keuken te komen
3. Verbale en/of fysieke agressie is niet toegestaan
4. Seksuele intimidatie in woord en gedrag is niet toegestaan
5. Heb respect voor elkaar
6. Vernieling en diefstal is verboden
7. In principe wordt er niet over medicijnen en psychiatrische ziektebeelden gepraat.
8. Ongevraagd foto's of video's maken binnen het inloophuis is verboden
9. Niet eten en drinken bij de computers.

**Overtreding van de huisregels kan leiden tot (tijdelijke) ontzegging van de toegang tot het inloophuis**

# Even voorstellen

## Anneke

### **Waar ben je geboren? Wanneer?**

Ik ben geboren in Emmermeer in de Selbachstraat op 26 september 1958.

### **Welke school doe je/heb je gedaan?**

De MAVO, twee jaar kleuterkweek zonder diploma, Schoevers Arnhem, Interschool Holland in Utrecht (HAVO), opleiding bij Mercurius voor managementassistent met diploma.

### **Wat is jouw woonsituatie?**

Ik woon zelfstandig.

### **Hoe ziet jouw weekindeling eruit?**

Ik doe mijn huishouden en verder geen verplichtingen

### **Hoe gaat het met je?**

Kan beter

### **Hoe ben je bij het inloophuis terecht gekomen?**

IK kreeg een tip dat het hier heel gezellig is. Heb kennis gemaakt en ik ben gelijk gebleven

### **Wat betekent het Inloophuis voor jou?**

Gezelligheid, lekker eten, leuke mensen en lekkere koekjes

### **Wanneer kunnen we je in het inloophuis vinden?**

Wisselend en meestal 1 of 2 keer in de week en ik eet dan gelijk mee.

### **Wat wil je dat de mensen van het Inloophuis van jou weten?**

Ik hou van gezelligheid, van het leven en van de natuur.

### **Heb je ook hobby's?**

Ik hou van schrijven in de Inlooper en daar heb ik nu even te weinig tijd voor.  
Ik hou van cavia's en van textiele werkvormen.

### **Wat zijn jouw toekomstplannen?**

Oud worden

### **Wil je nog iets kwijt?**

Ik hou van de moppen in de Inlooper maar ze mogen wel wat vrouwvriendelijker zijn. En ik heb bewondering voor de koks in het Inloophuis.

# Uitstapje

Stichting Museum  
Ergens in Nederland



1939-1945

**Stichting Museum Ergens in Nederland 1939 - 1945 is een verzameling militaria uit de Tweede Wereldoorlog, die sinds 28 maart 2015 is tentoongesteld in het museum in Emmen.**

De militariaverzameling, die vanaf de jaren 80 is opgebouwd, bevat duizenden voorwerpen die met de Tweede Wereldoorlog te maken hebben en en tot en met 1945 zijn gemaakt. Er zijn meer dan 30 etalagepoppen te zien met diverse uniformen aan, helmen, gasmaskers, verrekijkers, wapens, gereedschappen enzovoort.

Dit museum is gevestigd in Emmermeer aan de Middenhaag.

**Vrijdag 4 mei** gaan we een bezoek brengen aan dit unieke museum.

Vertrek: 13.30 uur  
Entree: 2 euro en 50 cent  
Opgeven voor 3 mei

# Controle

Deze week hoorde ik iets over een leerlingenvolgsysteem. Ouders hebben een programma op hun smartphone en hebben door middel van dat programma contact met de school van hun zoon en dochter. Spijbelen is er niet meer bij en een onvoldoende verzwijgen is onmogelijk. Kinderen vonden dit niet echt leuk. Op hun 16<sup>de</sup> moeten ze voor zoiets toestemming geven en daarvoor mag het ongevraagd.

De smartphone en koppelingen en een werkgever weet precies waar zijn werknemer zich bevindt. Denk even aan een vertegenwoordiger en verkopen en verantwoording moeten geven voor elke vijf minuten die je bij een klant hebt doorgebracht

De vrachtwagenchauffeur en dit is dan van hetzelfde laken een pak. Zomaar even geen zin hebben en langer pauze nemen is er niet meer bij. Lopend in het centrum van het mooie Emmen en weten dat er overal camera's zijn. Zittend in de trein en de camera. Nergens meer ongezien kunnen zijn. Kinderen die ermee opgroeien en volwassen worden en de controle blijft. Ik zie het ook weleens als wantrouwen. Niemand vertrouwt je en alles wordt geregistreerd.

Werkend in de productie en aantallen halen. Ervaring en ook daar heb ik ervaring mee. Minder doen dan de ander en er op aangesproken worden en even geen zin hebben. Tja de baas zijn centen zijn niet van blik. Ook een vorm van controle die anders en leuker kan.

De romantiek van het leven en stiekem even wildplassen of een regel overtreden of bijvoorbeeld even een beetje te hard rijden. En het minder leuke is dat men alles van je weet.

De locatie en de smartphone geeft de plek waar je bent door aan wie het maar wil weten. Camera's en ik stel me voor dat er ergens iemand live naar die beeldschermen zit te kijken. Hij ziet mijn opvallende rode hoed en gaat me volgen en opslaan natuurlijk...

Voordelen en heeft al die controle voordelen. Vermist raken of vallen en niemand in de buurt en op een gegeven moment kan men aan mijn smartphone zien waar ik ben.. Kinderen die een onvoldoende halen en het niet durven te vertellen en soms weten de ouders het eerder dan het kind.

De trein en ik hoor een stem. Voeten van de bank en ik zie mensen verschrikt kijken. Wie is dat en tegen wie heeft hij of zij het?

Me bekeken voelen en ik voel me niet echt bekeken als ik in de trein zit of in een grote stad loop. Ik doe niets verkeerd en ik ben ook niet van plan om me te gaan misdragen.

Zijn er dan zoveel mensen die zich zonder die camera's gaan misdragen? Is die puber die controle nodig? Doet die vertegenwoordiger zonder controle minder goed zijn best? En zo kan ik nog wel even doorgaan....

Wantrouwen en hoeveel wantrouwen is er denk ik dan wel niet? En zelf denken en zelf beslissen. Mag dat no? Mag ik even op een rustig plekje even tegen een boom plassen en mag ik nog iets doen zonder bekeken te worden?

Techniek en de mogelijkheden die de techniek ons biedt. En wat is de grens of zijn er geen grenzen meer.....

**Henk Staats**



## Marco Peters© over autisme op facebook

**Pim Kerkwijk** heeft een poll gemaakt.

10 uur

Taal kan mensen maken of breken. Veel mensen zijn zich niet eens bewust van hun taalgebruik. Ook als het om autisme gaat, zie je dit in de media terug, zeker tijdens de autismeweek. Daarom een vraagje aan jullie.

Wat heb je liever, en zeg je zelf liever? Het woord 'autist'/'autisten', en zeg je 'ik ben een autist'? Of juist 'mensen met autisme' en 'ik heb autisme'?

Zelf vind ik het woord 'autist' verschrikkelijk. Bijtend. Een scheldwoord. Omdat het vaak zo gebruikt wordt. Sommigen geloven dat je zoiets kunt 'reclaimen'. Persoonlijk denk ik daar anders over. Maar ik zal lotgenoten die hier anders over denken, er niet op aanvallen. Die keuze moeten zij zelf maken.

Maar ik weet ook dat sommigen geen enkele moeite hebben met het woord 'autist', en het zelf ook gebruiken. Sommigen zonder erbij na te denken, anderen juist heel bewust.

En er zijn ook mensen die de termen allemaal prima vinden en zelf door elkaar gebruiken.

Welke woorden vind jij fijner? En vooral, waarom?



**Marco Peters** Ik ben in de eerste plaats mens! daarbij heb ik een vorm van autisme

5

**Vincent Oostrijck** Dat klopt

En bij alles wat je in het leven krijgt / hebt / bent / overkomt kun je dat zeggen. In tegenstelling tot dieren. Die zijn in de eerste plaats dier.

**Beheren**

LeukMeer reacties weergeven

· Beantwoorden · 3u · Bewerkt

Met jou kan ik praten **Vincent Oostrijck**. Afgelopen dinsdag heb ik een college over "autisten" meegemaakt over autisme door Gijs Horvers van het boek Plan B, Meneer had het over normale mensen en autisten! en meneer was uiterst arrogant, ontwetend en deed of hij de waarheid in pacht had. A ls criticus heb ik hem het vuur aan de schenen gelegd. De man had de "missie" het stigmatisering tegenover autisme tegen te gaan, terwijl hij zelf aan het stigmatiseren was. Hij had het ook over dat een missie het belangrijkste is. Ik legde hem uit dat missie klinkt als het Engelse woord voor oorlog en dat we niet aan het oorlog voeren zijn. Ik heb constant gezegd dat accepteren en met elkaar in contact blijven van groot belang is. Ik praat niet over doelen. Doelen zijn te groot en dan is de kans van slagen niet zo groot, met als gevolg een teleurstelling. Ik spreek van sporten van een ladder. Leg de lat zo dichtbij, dat je je doeltje haalt, want dat geeft je motivatie door de geluks-neurotransmitters in jouw brein wat ervoor zorgt dat je doorgaat naar je volgende kleine zege en als je niet te groten stappen maakt is een terugval ook niet zo groot, waardoor je weer makkelijker de moed krijgt om door te gaan. Ik ben tegen stigmatisering. Ieder mens, ieder brein ( en de niet wetenschappelijke ziel ) waar ik wél in geloof ) Is uniek. Benader daarom de andere mens BLANCO! Ik kreeg erkenning uit de zaal, terwijl ook velen aan zijn lippen hingen. Lippen waar de arrogantie en zelfoverschatting uit kwamen. Pure gebakken luchtvervuiling is mijn mening. Tenslotte noemde hij nog de oorzaak van autisme. Hij vergat, of was te ontwetend/ dom? om waarschijnlijk wel de hoofdzaak van de oorzaak van autisme te benoemen: Dat is namelijk erfelijk bepaald. Mijn tip voor de blanco, openminded mens die iets wil opsteken in deze week van het autisme: Vermijd Gijs Horvers en gun hem niet het geld om zijn boek "Plan B " te kopen, dat voor een belachelijke hoge prijs te koop is in nieuwstaat, bijvoorbeeld bij Bol.com. De prijs van dit onzinboek is bijna net zo groot als de arrogantie van "wereldverbeteraar" Gijs Horvers. Ik heb deze avond met zijn afspraken besproken met mijn huisarts en behandelend autisme-arts ( van de levenseindekliniek ) en zei schrokken zich een hoedje en ik kreeg het vermoeden dat ze dezelfde indruk hadden als ik.... Deze man moet gewoon een spreek en schrijfverbod krijgen..... Ik ben holistisch, ik kijk naar de hele constitutie van een mens of ding en daarna ben ik leergierig en houd van filosofie,

Vriendelijke groet Marco Peters.

# Het Leven

**Als we ons leven willen veranderen, moeten we onze geest open zetten.**

*Wayne Dyer*

**Ik ga je niet vertellen hoe je moet leven, maar als ik jou was zou ik er van genieten.**

*Jan de Bruin*

**Leef elke dag alsof het uw eerste van uw laatste ware.**

*Gerhart Hauptmann*

**Ons leven is wat onze gedachten ervan maken.**

*Marcus Aurelius*

**Het grote genoeg in het leven is die dingen te doen waarvan de mensen zeggen dat je ze niet kunt doen.**

*Walter Bagehot*

**Leven is een schilderij maken, niet een som oplossen.**

*Oliver Wendell Holmes*

**Alles in het leven duurt zo lang, behalve het leven zelf.**

*Charles Baudelaire*

**Er is niets wat de mensen liever behouden en wat zij minder ontzien dan hun eigen leven.**

*Jean de la Bryere*

**Geloof niet dat de wereld u een bestaan verschuldigd is; de wereld is u niets verschuldigd, zij was hier eerder dan u.**

*Robert Jones Burdette*

**Alle dieren, behalve de mens, weten dat de voornaamste plicht van het leven is ervan te genieten.**

*Samuel Butler*

**Het leven is eenvoudig, maar de mensen hebben het zo vreemd en zo ingewikkeld gemaakt.**

*Louis Couperus*

**Afwisseling is de ware specerij van het leven, die aan alles geur en smaak geeft.**

*William Cowper*

**De wereld is een herberg en de dood het einde van de reis.**

*John Dryden*

**Het leven lijkt op die moeilijke soort bedevaarten waarbij men telkens drie stappen voorwaarts moet doen en twee terug.**

*Goethe*

Bron: [www.http://wijzespreuken.com](http://wijzespreuken.com)

## Paul's wereldwijde knipselkrant nummer 3 - Paul van der Sluis

Deze Inloper komt uit vlak voor mei. Een periode waarin net als rond april uitgebreid stil wordt gestaan bij de Tweede Wereldoorlog. Dit is het tweede deel over de Joodse ervaringen en nieuws in en rond de Tweede Wereldoorlog gehaald uit kranten van toen. Deze zijn afkomstig uit *Dat heeft mijn oog gezien - Het leven in oorlogstijd in krantenberichten uit de Algemene en Joodse pers 1940-1945* -. Begin 1941 bepaalden de Duitse bezetters dat „personen van geheel of gedeeltelijk Joodschen bloede” zich moesten aanmelden. De Duitsers bevalen de inrichting van de zogenaamde „Joodsche Raad”. De door deze Raad uitgegeven krant „*Het Joodsche Weekblad*”, was het daarna enige verschijnende Joodse blad. Vandaar dat het Joodse nieuws vanaf toen vooral uit deze (onder censuur staande) krant komt.

Deze stond onder redactie van de voorzitters van de Raad Asscher en Cohen. Deze Raad werd na de oorlog verweten meegewerkt te hebben aan het de Duitsers te hebben vergemakkelijkt om Joodse inwoners te vervolgen en op te pakken. Althans (bijna) niets te hebben gedaan om dit voornemen te frustreren. Na de oorlog werd met name over de voorzitters Asscher en Cohen negatief geoordeeld. De waarheid is dat in andere landen waar een dergelijke Raad was, gewoon anderen daarvoor gedwongen deze moesten vervangen. Overigens bijzonder weetje, Cohen was een grootvader van de PvdA politicus, wethouder, Tweede Kamerlid en huisarts Rob Oudkerk. Cohen was overgrootvader van de PvdA politicus, wethouder en thans fractievoorzitter in de Tweede Kamer Lodewijk Asscher.

- 11 april 1941 (eerste nummer van deze krant) **Het Joodsche Weekblad**

Ter inleiding. „Met toestemming der Duitsche autoriteiten zal van heden af ‚Het Joodsche Weekblad’ als uitgave van den Joodschen Raad voor Amsterdam, onder verantwoordelijkheid der ondergeteekenden, verschijnen. (...) de lezers in te lichten omtrent alles, wat in deze dagen wetenswaardig voor hen mag worden geacht. (...) Een voorlichting, die hun de mogelijkheid zal bieden, officieel en ander nieuws uit goede bron te vernemen. Daardoor zal ook het gerucht in kracht verliezen, en kan de rust behouden blijven, die voor den dagelijkschen arbeid noodzakelijk is. (...) A. Asscher Prof. Dr. D. Cohen”  
(ironisch indien men bedenkt dat het werkelijke lot van de Joden met geen pen daarin wordt beschreven, noch over de razzia van 1941 of de deportatie van de Joden, Paul v.d. S)

- 2 mei 1941 **Nieuwe Amsterdamsche Courant Algemeen Handelsblad**

Geen afbeeldingen leden Huis van Oranje. Ook het demonstratieve dragen van kleuren van Oranjehuis is verboden. „

Het Rijkscommissariaat maakt het volgende bekend: Op grond van par. 5 van het besluit van den Führer over de uitoefening van de Regeeringsbevoegdheden in Nederland van 18 mei 1940 (...) verordening 20 van 7 februari 1941, vaardigt de hoogers S.S. en Polizeiführer de volgende bekendmaking uit:

Het openbare dragen en tonen van afbeeldingen van levende leden van het Huis Oranje-Nassau, op welke wijze en in welken vorm dan ook, alsook het demonstratieve dragen en tonen van de kleuren van het Oranjehuis, wordt hierbij verboden.”

Rood-wit-blauwe fietsvlaggetjes verboden. „Van bevoegde zijde wordt het publiek in herinnering gebracht (...) verboden is, dat de Nederlandsche nationale vlag (rood-wit-blauw) ...”

- 13 juni 1941 **NAR Algemeen Handelsblad**

Hieruit alleen een personeelsadvertentie. Dus een Jood werd niet geacht te solliciteren hiervoor.

„Pharmaceutische Fabriek zoekt **ARTS (Ariër)** uitsluitend voor literatuurwerk (literatuuruittreksels, referaten, brochures enz.), in vasten dienst. Brieven onder No. 25444, Adm. Handelsblad.”

- 13 juni 1941 **Het Joodsche Weekblad**

Aanmeldingsbewijzen konden worden afgehaald. Deze onschuldig lijkende oproep kan wel worden aangemerkt als het begin van het einde. De systematische registratie wie van de inwoners van Joodse afkomst was, maakte het voor de bezetter makkelijker hun nare plannen uit te voeren.

- *Afbeelding uit Collectie Joods Historisch Museum*



Afhalen van de aanmeldingsbewijzen. Voor Joden te Amsterdam van 16 tot en met 26 juni. (...) zij, die zich ingevolge de Verordening op den aanmeldingsplicht van Joden hebben aangemeld, de bewijzen van aanmelding, voor zoover deze bewijzen nog niet in hun bezit zijn, moeten afhalen (...) en wel degenen, wier familienaam begint met de letters A of C op Maandag 16 juni 1941, B op Dinsdag 17 juni 1941 (...) S op Woensdag 25 juni 1941 (...)

Aanmeldingsbewijzen. Nog drie dagen gelegenheid tot afhalen. Aan hen, die nog niet in de gelegenheid waren de bewijzen van aanmelding af te halen, zal alsnog - en wel voor het laatst - in een lokaal (...) daartoe gelegenheid worden geboden op: Vrijdag 27 juni, Maandag 30 juni en Dinsdag 1 juli a.s. van 9 uur v.m. tot 5 uur n.m. Stamkaarten medenemen!

● 31 oktober 1941 **Het Joodsche Weekblad**

Verordening betreffende het optreden van Joden in het openbaar. „Art. I.- 1. Het is Joden verboden deel te nemen aan openbare bijeenkomsten en gebruik te maken van openbare inrichtingen voor zoover zij bestemd zijn om de bevolking ontspanning, tijdverdrijf en voorlichting te bieden. 2. In het bijzonder is aan Joden verboden: het bezoek aan openbare parken en dierentuinen; het bezoek van cafés en restaurants, met inbegrip van die op stations, alsmede het verblijf in hotels en pensions (...) het bezoek aan schouwburgen, cabarets, variétés en bioscopen; het bezoek aan sportinrichtingen, met inbegrip van zeebaden, overdekte en niet-overdekte zwembaden, alsmede het deelnemen aan openbare sportverrichtingen; het deelnemen aan openbare artistieke vertooningen, met inbegrip van concerten; het verblijf in en het gebruik maken van openbare bibliotheken, leeszaal en musea. (...)

Art. III.- Voor het blijvend of tijdelijk veranderen woonplaats of van de gewone verblijfplaats door Joden is een vergunning vereischt. (...)”  
(Er waren dus uitzonderingen mogelijk waarvoor men een vergunning kon krijgen, Paul v.d.S.)

9 januari 1942 **Het Joodsche Weekblad**

Werkverruiming voor Joden. De autoriteiten hebben besloten, dat naast de andere kampen voor werkverruiming, speciale kampen voor werkloze Joden in Nederland zullen worden ingericht. (...) er zullen dezelfde arbeidsvoorwaarden worden toegepast als in de andere kampen (behalve dat het loon iets lager zal wezen)(...)” Op foto's staan groepen Joden in Drentse werkkampen in Geesbrug/Nieuweroord.

In het volgende deel wordt de ernst steeds duidelijker. Met berichten uit anti Joodse kranten, maar ook dat er wordt opgekomen voor de Joodse medeburgers in illegale kranten.

## Je neemt van alles met je mee

Van de gletsjer naar de zee en de stroom neemt van alles met zich mee en dat is oké.

Een mensenleven en van de geboorte tot de dood en je neemt van alles met je mee. Verzamelen van dingen waar je leuke herinneringen aan hebt. Veel uit mijn jeugd heb ik niet meer. Van 0 tot 10 jaar en wat heb ik nog uit die tijd in mijn huisje van nu. Een paar foto's en dat is het dan wel. Herinneringen en vroege jeugdherinneringen heb ik wel met me meegenomen. Ouder worden en de tienertijd en hoeveel heb ik bewaard uit mijn tienertijd. Een aantal liedjes bijvoorbeeld. Af en toe achter de computer en youtube en op zoek naar oude liedjes. Herinneringen en af en toe deel ik die herinneringen. Later en mijn diensttijd en andere herinneringen. Een bierpul staat nog in de kast en meer ook niet.

Spulletjes en ik geef niet zoveel om spulletjes. Gestopt met kopen en gestopt met verzamelen. Meer dan 20 jaar wonend in Angelslo en wat we op onze reis hebben gekocht en meegenomen naar nu. Ik hoor verhalen over mensen die na lange tijd gaan verhuizen en wat ze dan tegenkomen aan spulletjes die ze hebben verzameld. Dromen en ik droom weleens van verhuizen en opnieuw beginnen en alles wegdoen en alles nieuw kopen 😊. Sparen en hiervoor sparen lijkt me wel leuk.

Sterven en het sterven van mijn vader en de erfenis. Vele herinneringen die door de tijd zwakker worden. Een paar tabaksdoosjes met een aantal munten. Een beetje geld en dat is allang op.

Verzamelen en zo is de mens een echte verzamelaar. Zelf koester ik mijn herinneringen en ben ik wat minder gek op het verzamelen van spulletjes en dingen. Eind jaren 80 en verward en alles het raam uit en sindsdien verzamel ik niet echt meer. Mijn muziekverzameling en verkopen op de vrijmarkt en het geld is al op. Nieuwe muziek kopen en ik doe dat niet echt meer. Elpees en een draaitafel hebben en andere muziek dan vroeger en anders....

Beperkt en hoe beperkt de ruimte in je hoofd kan zijn. Als het gaat om onthouden en wat de tijd doet met alles wat je nog van vroeger weet. En gisteren kan al vroeger zijn. Koesteren en ik koester mijn geheugen en het onthouden en vooral vergeten kan dan belangrijk zijn. Vergeten wat belangrijk is en onthouden wat onbelangrijk leek. Tijd en tijd genoeg om terug te kijken. Met een glimlach terugdenken aan de jaren 90 en soms balen als ik terugkijk. Keuzes die ik moest maken en keuzes die ik niet had..Van de geboorte tot de dood en je neemt van alles met je mee en dat is oké.

Willen vergeten en niet kunnen vergeten en verdergaan en weten dat het oké is en dat je het niet hoeft te vergeten. Fouten zien als levenslessen en leren en wijzer worden.

Soms wil ik vergeten en dat wordt gelukkig wel steeds minder. Minder streng voor mezelf zijn en geen mens is zonder fouten. Ook iets wat ik in meer dan 50 jaren geleerd heb. Ieder mens is perfect in zijn niet perfect zijn !!

**Henk Staats**

## Van harte gefeliciteerd !!

6 mei	Hans W
7 mei	Marcel K.
8 mei	Jan M
8 mei	Marleen
9 mei	Marjoke
10 mei	Geke
14 mei	Jos S
17 mei	Ad F
21 mei	Vivian
28 mei	Gini
31 mei	Clara

## Uitslag sjoelen 28 maart 2018

1. Henk 527 punten
2. Jakob 516 punten
3. Michel 497 punten
4. Harry 474 punten

### Voelen (Henk Staats)

Soms voelt iets niet goed  
en je weet niet waarom

Het waarom is niet altijd belangrijk  
het voelt niet goed en een punt .

Soms voelt iets goed  
en je weet niet waarom

Soms voelt het helemaal niet  
en je weet niet waarom

Het waarom willen weten of  
gewoon voelen zonder te weten

Je gevoel blindelings vertrouwen

Ervaring en weten dat het klopt  
zonder te weten waarom...

Te vaak willen we weten  
te vaak vertrouwen we ons gevoel (niet meer )

Te vaak en te veel op mijn bek gegaan  
door niet te luisteren naar mijn gevoel

Nu mag en gaat het anders

## Spitsvondigheden van marco Peters

Ik ben zowel holist en alcoholist, Ik drink gelijk het hele krat bier leeg.

---

Waarom heet één nummer van Simon & Garfunkel " The sound of silence, terwijl je wél muziek én zang hoort?

---

Over de psychiatrische ziekte hoarding ( Verzamelwoede) waar ik aan lijd:

---

Omdenken van Marco: Ik ben geen hoarder. Welnee, ik ben conservator!

---

Brillenglazen worden zo genoemd, maar zijn vrijwel altijd van kunststof,

Maar wat is kunst? Ik vind elke drol die ik poep al uniek en zijn ook kunstwerken.

---

Ik ging laatst met neusklachten naar de K.N.O.-arts. Hij stelde een operatie voor. En toonde mij de factuur. Ik schrok zo van het hoge bedrag, dat ik tegen hem zei: "ik laat me door u géén oor aannaaien!

---

Ik ging laatst bij vrienden op visite. Mijn vrienden boden mij een stoel aan om op te gaan zitten, maar ik weigerde, want ik ben inmiddels een alleenstaande man!

---

Ik was sprak laatst een Engelse man en zei: I am 38 years old and u2? Or are UB 40?

---

## Serieus gedicht van Marco Peters, getiteld: Vertrouwen:

Vertrouwen in een God..... Waar bestaan niet van bewezen is .....

Vertrouwen in jezelf..... Als je zelfvertrouwen is aangetast, kun je dat vrijwel niet meer.....

Vertrouwen in een ander.....De ander kan een afspraak niet altijd nakomen en de ander heeft verschillende gedachten, uitspraken en handelingen.....

Vertrouwen in de toekomst.....Is een schijnheiligheid, want niemand kan in de toekomst kijken.....

Vertrouwen in een arts....Een arts is een mens en mensen maken fouten.....

Het enige waar je op kunt vertrouwen is de dood, want dat ik een feit.....

Deze stukjes zijn geschreven door B.K.M. Peters ©

E-mail : galarts@live.nl



## Moppentrommel

Een man belt woedend naar de receptie van zijn hotel. U moet nu direct komen want mijn vrouw en ik hebben ruzie en ze wil uit het raam springen. Het spijt me meneer maar dat is een prive probleem dat U zelf moet oplossen. Ja maar dat klote raam gaat niet open! En dat is jullie probleem !!

Een dikke dame wil graag afslanken. De huisarts geeft haar de goede raad om meer te bewegen en de dame besluit te gaan paardrijden. Na twee weken komt ze weer op het spreekuur van de huisarts. Dokter: "En? Bent u al afgevallen?" De dikke dame zucht en zegt: "Ik niet, dokter. Maar het paard is wel tien kilo lichter geworden!"

Henkie komt thuis na zijn eerste schooldag. Zijn moeder vraagt: En, heb je veel geleerd?" Henkie: "Niet erg veel, ik moet morgen weer terugkomen!"

Twee mannen zien een lelijke vrouw de straat oversteken. "Goh, wat is Miep Versant toch een afschuwelijk lelijk wijf!" "Ach wees toch niet zo hard. Ze kan het toch ook niet helpen dat ze lelijk is!" "Misschien niet, maar ze zou op z'n minst binnen kunnen blijven!"

Zegt een man in een restaurant: "Ober, mijn servet zit vol met eivlekken!" Ober: "Excuses, dan is ie waarschijnlijk verkeerd gevouwen!"

Waarom houden mannen van knappe vrouwen? Tegengestelde polen trekken elkaar aan.

Ingespannen tuurt de waarzegster in haar kristallen bol. Eindelijk kijk ze op en zegt: "Nee, mijnheer, uw vrouw bedriegt u niet, ze is u volkomen trouw." "Dan snap ik niet dat we nog dezelfde postbode hebben... zes maanden geleden zijn we van Amsterdam naar Antwerpen verhuisd."

Aan de hemelpoort staat een installateur die pas 36 jaar is geworden. "Waarom heb ik zo jong moeten sterven?" vraagt hij verwijtend aan Petrus. Petrus zoekt het op in zijn grote boek. Dan zegt hij: "Jong?" Als ik alle uren die je je klanten heb berekend bijeentel zou je nu 97 jaar moeten zijn." Wat is het verschil tussen mannen en fruit? Fruit wordt rijp.

2 Vrienden aan de bar. Zucht de ene: "Vrouwen zijn slechter dan gangsters." "Waarom dan?" "Gangsters willen je geld of je leven. Vrouwen willen het alle twee."

Jantje is in een café met zijn vader. Jantjes vader zegt tegen Jantje: "Zie je die 2 lampen daar hangen? Als je er 4 ziet ben je zo dronken als een aap." Dan zegt Jantje: "Maar Pappa, daar hangt maar 1 lamp!"

Een giraf komt terug in de dierentuin. "Wat kijk je sip?" vraagt de bewaker. Zegt de giraf: "Ik kom net van de kapper, alleen m'n nek uitscheren 750 euro!"

# UITSTAPJE

*Op Woensdag 16 mei*

*Gaan we een bezoek brengen*



*Aan De dierentuin  
in Nordhorn  
(duitsland)*

*Vertrek: 10.00 uur  
vanaf de Inloop*

*Kosten 10 euro per persoon inclusief  
entree, vervoer en lunchpakket.*

*Eventuele consumpties voor eigen  
rekening*

*Opgeven voor donderdag 10 mei*

# Verslag De Graafschap tegen Fc Den Bosch

Gespeeld op 2<sup>de</sup> paasdag jongstleden

Met zijn drieën gingen we naar Doetinchem om de wedstrijd te zien. Stadion de Vijverberg was met zo'n 6250 mensen halfvol. De auto parkeerden we op een kwartier lopen van het stadion. Eenmaal aangekomen moesten we eerst het kaartje controleren. Toen we dat gedaan hadden, liepen we met de hele meute mee. Een half uur voor de wedstrijd nuttigden we een broodje frikandel met mayonaise en een beker cola.

Als je zo binnenkomt heb je nog steeds het vermoeden dat de Vijverberg nog steeds het oude is. Veel zandpaadjes met daar bijbehorende weilanden. Een kwartier voor begin kwamen we het stadion binnen en inderdaad "ik keek mijn ogen uit hoe mooi het was". Om half drie precies betreden de spelers het veld onder oorverdovend geluid van de Achterhoekse formatie Normaal met het bekende nummer Deurdonderen.



Op tijd werd de wedstrijd door de scheidsrechter een begin gemaakt. De eerste helft was een kwartier oud toen Fabian Serrarens de 1-0 scoorde. Na ruim een half uur werd het 2-0. Ditmaal was de rechtsbuiten Daryl van Mieghem die scoorde. Paar minuten voor rust kwam de spanning even terug door toedoen van fc Den Bosch speler Oussama Bouyaghlafe

en werd het 2-1. Dit was tevens de ruststand.

Na de rust was het spel minder aantrekkelijk dan voor rust. Kansen waren er vrijwel niet meer. Het bleef uiteindelijk 2-1. Toen het afgelopen was hebben we eventjes gewacht tot de begroeting van de spelers van de Graafschap met de supporters. Dit duurde zo'n tien minuten. Dat was tevens een reden om de sfeer te zien tussen spelers en supporters. Na een kwartier gingen we weer lopend terug naar de auto en op weg naar Wehl.

Het was een leuke voetbalmiddag en voor herhaling vatbaar.

Michel Goudriaan

# De plicht om te 'denken'

## **Van denken worden we moe. Dus oordelen we maar wat**

Wanneer mag ik stoppen met denken en wanneer mag ik beginnen met oordelen. Wanneer weet ik hoe iemand is en wat weet ik van de achtergrond van iemand. Oordelen doe ik niet zo gauw. Ik weet nooit het waarom van iets. Het waarom weten en dan goed kunnen oordelen. Heel snel wordt er eerst geoordeeld en dan gedacht. Ik kan nooit in iemands schoenen gaan staan om te voelen wat de ander voelt. Hoe de ander iets beleeft en hoe ikzelf iets beleef. Ik ben ook niet gewend om over anderen te kletsen. Het kan een beter beeld geven van iemand. Vaker nog hoor ik dan alleen meningen en is de objectiviteit ver te zoeken.

## **Bij het recht om te zeggen wat je denkt hoort de plicht om te denken over wat je zegt !!**

Meningen gevormd door iets wat je ziet. Meningen gevormd door de mening van een ander. Meningen en van horen zeggen. Vrij zijn en het recht van meningsuiting zonder na te denken over de gevolgen. Even nadenken voor je iets zegt kan handig zijn en daarmee voorkom je soms ruzie. Zwart-wit denken en recht is recht en krom is krom. De 'plicht' om eerst even na te denken voor je iets beweert. Meningen zijn vaak niet echt objectief dus subjectief. Wat is een mening en wat is een feit.

## **Hoe te denken en wat te denken**

Leer de kinderen hoe ze moeten denken en dan pas wat ze moeten denken. Hoe we moeten denken en ik kijk naar het journaal en ik hoor en ik zie hoe ik moet denken en wat de conclusie moet zijn. Hoe we moeten denken en hoe onafhankelijk is de krant en hoe onafhankelijk is de tv nog. Mogen we op onze eigen unieke manier denken of wordt ons steeds weer verteld hoe we moeten denken en wat onze conclusie moet zijn. Het westerse denken en hoe we daarin beïnvloed worden. Vrijheid van denken en vrijheid van meningsuiting. Nadenken over wat de boodschap van de ander is en nadenken over de manier waarop de ander het vertelt vind ik dan belangrijk.

## **Binnen en buiten de lijntjes**

Vrijheid van denken en vrijheid van meningsuiting is voor mij het allerbelangrijkste. Denk vaak buiten de lijntjes en dan is creativiteit belangrijk. Kijk braaf tv en braaf naar het journaal en trek mijn eigen conclusies. Buiten de lijntjes en outside the box en weten dat dat zeldzaam is en velen dit niet kunnen. Beperkingen en hoeveel beperkingen binnen de lijntjes blijven heeft en hoe leuk het is buiten de lijntjes te denken.

Niet oordelen en eerst nadenken voor ik iets zeg. Dat laatste lukt niet altijd en dan zie ik de ander als mezelf en ook dat is een veel voorkomende fout. Binnen en buiten de lijntjes en wat is verkeerd gedacht. Verkeerd denken en wat is dan verkeerd denken. In mijn eigen ogen of in de ogen van de meerderheid.

Leren denken en denken is niet altijd gemakkelijk. Kijk verder dan je neus lang is en neem af en toe even de tijd om over iets na te denken en probeer dan ook af en toe buiten je eigen kaders te treden... En dat kan een uitdaging zijn. Wetende dat het soms ook te moeilijk kan zijn. Ook als het om (na)denken heeft de mens zijn beperkingen...

**Henk Staats**

Voor meer: [www.henkstaats.blogspot.nl](http://www.henkstaats.blogspot.nl)

# Agenda voor de maand mei 2018

## Week 18

**Volleybal: dinsdag 1 mei** van 10.00 tot 16.00 uur het jaarlijkse volleybaltoernooi. Meer info elders in dit nummer.

**Bakactiviteit: Woensdag 2 mei** De activiteit start om 13.30 uur en duurt tot ongeveer 16.30 uur. cup cake met fondant maken

**Activiteitencommissie. Woensdag 2 mei** om 13.30 uur is er een vergadering. Wil je meepraten of heb je ideeën voor een leuke activiteit. Geeft het door en/of kom naar deze vergadering

**Klaverjassen: Donderdag 3 mei** klaverjassen. Aanvang 19.15 uur en meedoen kost maar 1 euro en 50 cent (onder voorbehoud)

**Museum Ergens in Nederland 1939-1945. Vrijdag 4 mei.** Vertrek om 13.30 uur. Meer informatie elders in dit nummer

## Week 19

**Wandelen: Dinsdag 7 mei.** We vertrekken om 13.30 uur vanaf het inloophuis. Bij goed weer en begaanbare paden kiezen we voor een boswandeling. Gratis.

**Poolcompetitie: Woensdag 9 mei.** Aanvang 14.00 uur en meedoen kost 50 eurocent.

**Bowlen: Woensdag 9 mei.** Bowlingcentrum aan de wilhelminastraat. Van 14.00 tot 15.00 uur. Meedoen kost tussen de 5 en 6 euro

**Donderdag 10 en vrijdag 11 mei Gesloten !!**

**Zondag 13 mei** geopend van 13.30 tot 16.00 uur

## Week 20

**Wandelen: Dinsdag 15 mei.** We vertrekken om 13.30 uur vanaf het inloophuis. Bij goed weer en begaanbare paden kiezen we voor een boswandeling. Gratis.

**Volleybal: dinsdag 15 mei van 18.00 tot 19.00 uur** in de sportzaal van de GGZ (scheperziekenhuis) is er een volleybaluurtje. Nieuwe spelers zijn van harte welkom en het is gratis !!

**Bakactiviteit: Woensdag 16 mei.** De activiteit start om 13.30 uur en duurt tot ongeveer 16.30 uur. Chocolade en mokaart maken (ovb)

**Bezoek dierentuin Nordhorn. Woensdag 16 mei.** Vertrek 10 uur. Meer info elders in dit blad.

**Bezoekersoverleg: Donderdag 17 mei.** Aanvang 18.15 uur. Over de dagelijkse gang van zaken binnen het inloophuis. Wil je meepraten dan ben je van harte welkom !!

**Filmmiddag: Vrijdag 18 mei.** Aanvang 13.30 uur

*Week 21*

**Maandag 21 mei gesloten !! (2<sup>de</sup> Pinksterdag)**

**Volleybal: dinsdag 22 mei van 18.00 tot 19.00 uur** in de sportzaal van de GGZ (scheperziekenhuis) is er een volleybaluurtje. Nieuwe spelers zijn van harte welkom en het is gratis !!

**Poolcompetitie: Woensdag 23 mei.** Aanvang 14.00 uur

**Darten: vrijdag 24 mei** is er weer darten. Aanvang 14.00 uur en meedoen kost maar 50 eurocenten

**Zondag 27 mei** zijn we geopend. Van 13.30 tot 16.00 uur

*Week 22*

**Volleybal: dinsdag 29 mei van 18.00 tot 19.00 uur** in de sportzaal van de GGZ (scheperziekenhuis) is er een volleybaluurtje. Nieuwe spelers zijn van harte welkom en het is gratis !!

**Bakactiviteit: Woensdag 30 mei** De activiteit start om 13.30 uur en duurt tot ongeveer 16.30 uur. lange vingers maken

**Donderdag 31 mei om 18.30 uur gesloten!**

Meer informatie over bovenstaande en andere activiteiten in het Inloophuis

# ***Rucola-Basilicumstampot met tomaten***

- 1 kg iets kruimige aardappelen
- 1 courgette
- 1 el traditionele olijfolie
- 250 g cherrytomaten
- 15 g verse basilicum
- 150 ml magere melk
- 150 g rucola (zak à 75 g)
- 50 g geraspte Parmezaanse kaas

## Bereiding:

1. Schil de aardappelen en kook ze in water met zout in 20 min. gaar. Snijd ondertussen de courgette in de lengte in vieren. Verwijder de zaadlijsten en snijd het vruchtvlees in stukjes. Verhit de olie in een wok, roerbak de courgette 3 min. Breng op smaak met peper en zout. Rooster de pijnboompitten in een koekenpan zonder olie of boter 2 min. Laat afkoelen op een bord.
2. Stamp de aardappelen fijn met de pureestamper. Halveer de cherrytomaten. Snijd het basilicum in reepjes. Verwarm melk in een steelpan en voeg samen met de courgette, rucola en tomaten aan de aardappelen toe. Warm nog 3 min. door. Meng het basilicum en de kaas erdoor. Breng op smaak met peper en zout. Bestrooi met de pijnboompitten. Lekker!



## Menulijst mei 2018

Dinsdag 1 mei	Rijst met kip in kerriesaus en groenten
Woensdag 2 mei	Krieltjes, salade en een gehaktbal
Donderdag 3 mei	Gekookte aardappelen, spinazie en een rundervink
Vrijdag 4 mei	Macaroni met ham en groenten
Maandag 7 mei	Chili con carne met een komkommer tomaten salade
Dinsdag 8 mei	Eetcafé speciaal
Woensdag 9 mei	Moussaka
Donderdag 10 mei	<b>Gesloten Hemelvaartsdag</b>
Vrijdag 11 mei	<b>Inloophuis gesloten</b>
Maandag 14 mei	Gekookte aardappelen, sperziebonen en vlees
Dinsdag 15 mei	Spaghetti
Woensdag 16 mei	Kipshoarma wraps met salade
Donderdag 17 mei	Gekookte aardappelen, bloemkool en een speklap
Vrijdag 18 mei	Zomer stampot: Rucola-basilicum stampot met tomaten
Maandag 21 mei	<b>Gesloten 2<sup>e</sup> pinksterdag</b>
Dinsdag 22 mei	Bami
Woensdag 23 mei	Gebakken aardappelen, salade en vis
Donderdag 24 mei	Fussili met roomsaus, spekjes en groenten
Vrijdag 25 mei	Gekookte aardappelen, broccoli en een kip schnitzel
Maandag 28 mei	Rijst met Hongaarse goulash
Dinsdag 29 mei	Penne met tomatensaus, gehakt en groenten
Woensdag 30 mei	Aardappel prei schotel
Donderdag 31 mei	Bruine bonen, spekjes en salade